



Zendingskerk Ermelo

Diaconale maandcollecte juni 2024

Kerk in Actie: Noodhulp in Marokko en Libië

Zware aardbeving in Marokko

Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen. De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden. De noodhulp is voor deze migranten bestemd.



Storm in Libië

Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

In Libië zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water. Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de stroom.

Na de noodhulp bestaat de hulp uit psychosociale zorg en zorgen dat mensen genoeg geld hebben of weer een inkomen kunnen verdienen. En meehelpen om verplaatste explosieven uit de weg te ruimen.

Steun dit werk met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Noord-Afrika of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte juni.