

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang nr. 1 26 jan. - 8 mrt 2024



CONTACT, maandblad van de Zendingkerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341

Website: www.zendingkerk.nl
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingkerk.nl
Adres Zendingkerk: Harderwijkweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingkerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingkerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners,
E-mail: scriba@zendingkerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman,
E-mail: penningmeester@zendingkerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingkerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants-Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingkerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg,
E-mail: koster@zendingkerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants,
E-mail: redactiecontact@zendingkerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan
E-mail: archieff@zendingkerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de
Zendingkerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingkerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechthzienden.
Tel. 0341-56 54 99.

Vrede

Er is geen weg naar vrede langs de weg van de veiligheid.
Want vrede moet worden gewaagd.
Vrede is het tegendeel van beveiliging.
Vragen om veiligheidsgaranties betekent wantrouwen
en dit wantrouwen baart oorlog.
Het zoeken naar veiligheid betekent,
dat men zichzelf wil beschermen.
Vrede betekent, zich geheel overgeven aan Gods gebod,
geen beveiliging zoeken, maar in geloof
en gehoorzaamheid het lot van de volken leggen
in de handen van de almachtige God
en er niet zelfzuchtig over willen beschikken.
Een strijd wordt niet gewonnen met wapens,
maar met God. Er wordt gewonnen ook daar,
waar de weg naar het kruis leidt.
Wie zal tot vrede oproepen

zo dat de mensheid het hoort,
gedwongen is het te horen,
zodat de volken zich erover moeten verheugen?
De individuele christen kan dat niet – hij kan wel waar allen zwijgen,
zijn stem verheffen en getuigen,
maar de machten van deze wereld kunnen
zonder één woord over zijn getuigenis heenstappen.
Ook een afzonderlijke kerk kan getuigen en lijden
- en ik zou wensen dat het gebeurde – maar ook haar stem gaat
onder
in het geweld van de haat.
Alleen het ene grote oecumenische concilie
van de heilige kerk van Christus over de gehele wereld
kan het zo zeggen, dat de wereld tandenknarsend
de vredesboodschap moet horen
en dat de volken zich verheugen,
omdat deze kerk van Christus
haar zonen de wapens uit de hand neemt
en hen de oorlog verbiedt
en de vrede van Christus uitroept
over deze bezeten wereld.

De tijd dringt – waarop wachten wij nog?

Dietrich Bonhoeffer

VAN DE PREDIKANT

Onlangs zijn we met een groep Zendingskerkers begonnen met het lezen en bespreken van een zogenaamde apostolische exhortatie (eenvoudig gezegd: een brief aan de kerk) van Paus Franciscus. Deze tekst met als titel Laudate Deum (Prijs God) werd eind vorig jaar gepubliceerd en is een vervolg op de klimaatbrief uit 2015. Franciscus hoopt met zijn brief gelovigen aan te sporen veel meer werk te maken van de zorg voor de schepping waarvan wij zelf ook deel uitmaken. Juist voor ons als christenen zou dit prioriteit moeten zijn en als vanzelfsprekend moeten voortvloeien uit ons theologiseren.

Hij staat daarmee in een lange rooms-katholieke traditie waarin de natuur als bron van Godsbesef en dus van zorg en respect werd ervaren. In die context volgde ik een paar jaar terug een aantal studiebijeenkomsten over de natuurmystiek van Thomas Merton. Voor wie hem niet kent: Thomas Merton (1915 -1968) was een Amerikaanse trappistenmonnik voor wie de natuur één van de grote bronnen van zijn spiritualiteit was. Daar had hij de ervaring dat alle leven met elkaar verbonden is en telkens weer verwijst naar God en verbindt met God. Vanuit die ervaring was hij een van de eerste voorvechters van een zorgvuldiger omgang met het milieu en aandacht voor biodiversiteit, juist vanuit religieuze eerbied en verwondering.

In zijn natuurmystiek is Merton duidelijk een exponent van de katholieke traditie. In protestantse kringen is in het verleden nogal eens met wantrouwen naar die natuurbeleving gekeken uit angst om terug te vallen in een soort natuurreligie.

Gelukkig verandert dat meer en meer. De aandacht voor het boek 'Groene Theologie' is daar een voorbeeld van. In een groot deel van de protestantse kerken weten mensen zich geroepen om na te denken over de verbinding tussen God, geloof en de (omgang met) de natuur. Een openheid die er in meer ruimzinnige kringen al langer was. Al aan het einde van de 19e eeuw zagen vrijzinnige christenen de natuur bij uitstek als vindplaats van God en als plek om het geloof te beleven. Zo werd door sommigen van hen, als er gevraagd werd naar de invulling van de zondag, wel gezegd: "Vandaag bezoek ik de kerk van het ongekorven hout." Daarmee bedoelde men dan dat er die dag geen kerkdienst werd bezocht, maar dat er een zondagse boswandeling gemaakt werd. Voor hen was dat een passend alternatief voor de klassieke eredienst.

Ik moest daaraan denken toen ik onlangs de volgende tekst van Thomas Merton weer onder ogen kreeg:

*Mijn eredienst is een blauwe lucht en tienduizend krekels in het diepe natte grasveld.
Mijn gebed is de stilte onder hun*

*geluid. Ik ondersteun de specht en de duif.
Samen leren we de noten. Het geploegde en beplante land
zegt: nu is het mijn beurt. En sommigen van ons
beginnen te zingen.*

Je kunt van alles over de schoonheid en kracht van die woorden zeggen. Hoe de schepping ons bij God bepaalt wanneer we er niets tegenover willen zetten, maar er alleen in mee bewegen. Of hoe het lied van de vogels onze stilte onderstreept en zo ons woordeloze bidden optilt naar de Eeuwige. Hoe zelfs het sprakeloze land een stem kan hebben. En dat de kerk van het ongekorven hout ons op bepaalde momenten en dagen misschien dichterbij God en bij onszelf brengt dan die andere eredienst.

Maar de natuur is meer dan een plek om God te ervaren of tot rust te komen. Een gezonde natuur en een goed werkend ecosysteem zijn van levensbelang voor ons voortbestaan. Dat we ons dit meer en meer realiseren verandert ook de manier waarop we naar de mens kijken. Waar we onszelf vroeger als 'heer en meester' over de schepping zagen, zijn we ons er vandaag de dag van bewust geworden dat we er in eerste instantie een onderdeel van zijn. Paus Franciscus zegt daarover: "De joods-christelijke visie op de kosmos verdedigt de unieke en centrale waarde van de mens te midden van het prachtige concert van al Gods schepselen, maar vandaag de dag zien we onszelf gedwongen te beseffen dat het alleen mogelijk is een "gesitueerd antropocentrisme" in stand te houden. Met andere woorden: erkennen dat het menselijk leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is zonder andere wezens. Want "als onderdeel van het universum... zijn we allemaal met elkaar verbonden door onzichtbare banden en vormen we samen een soort universele familie, een sublieme gemeenschap die ons vervult met een heilig, liefdevol en nederig respect."

Wat betekent het voor ons doen en laten als we ons laten bepalen door dat uitgangspunt? En op welke manier kunnen we als kerkgemeenschap onszelf en anderen stimuleren om hier ernst mee te maken? Ik hoop dat we daar de komende tijd in breder verband met elkaar over kunnen denken. Het label 'groene kerk' hebben we tenslotte niet voor niets gekregen. Vanuit onze gesprekskring zijn er al de eerste gedachten over een activiteit op dit gebied. U hoort er nog over. En mochten er nog meer gedachten of suggesties zijn om werk te maken van een groener leven, dan hoop ik dat u ze deelt. Ik denk dat dit elkaar inspireren en samen optrekken de enige manier is om niet moedeloos te worden, maar hoopvol te blijven. En ook om in alles te blijven genieten van hoe goed en mooi de schepping is.

Iets wat andere culturen overigens al veel eerder hebben gezien dan wij. Getuige bijvoorbeeld dit prachtige gebed uit de traditie van de Sioux indianen:

*Grote Geest, Wiens stem ik hoor in de winden, en Wiens adem alles op aarde laat leven, Hoor mij!
Ik ben klein en zwak en heb Uw kracht en wijsheid nodig, laat mij gaan in schoonheid en mogen mijn ogen de rode zonsondergang blijven aanschouwen.
Laat mijn handen respect hebben voor de dingen die U gemaakt heeft en mijn oren scherp, om Uw woorden te horen.
Maak me verstandig zodat ik de dingen kan begrijpen die U mijn volk leert.
Laat me de lessen leren kennen die U verstoppt heeft in elk blad en elke steen.
Ik zoek kracht, niet om sterker te zijn dan mijn broer, maar om mijn grootste vijand te bevechten....mijzelf.
Maak dat ik altijd klaar ben om naar U toe te komen met schone handen en eerlijke ogen.
Zodat als het leven ten einde is gekomen zoals de verdwijnende zonneschijn, mijn geest tot U mag komen zonder schaamte.*

Dat ook wij zo meer en meer in harmonie met onze natuurlijke omgeving kunnen leven.

ds. Kim de Berg

VAN DE KERKENRAAD

VAN DE SCRIBA

We kunnen terugkijken op een aantal bijzondere momenten in de afgelopen weken. Maar liefst drie kerkdiensten in twee dagen, nl. op 24 en 25 december; ook de dienst op oudejaarsdag werd door velen bezocht, zoals blijkt uit de leuk getroffen foto bij deze rubriek (met dank aan Tineke Sikkema) en op 14 januari kwamen heel wat gemeenteleden naar de Goede Herderkerk om een nieuwe kijk te krijgen op het verhaal van de bruiloft te Kana.

Er zijn ook verdere stappen gezet waar het gaat om het uitzetten van een toekomstvisie. Elders in dit nummer kunt u in de bijdrage van onze voorzitter Dini van Bruxvoort daar meer over lezen en u wordt uitgenodigd mee te denken. Wilt u eraan denken u tijdig bij mij aan te melden voor een van de twee bijeenkomsten op 19 februari, zodat u de concepttekst tevoren in huis hebt?

Op 25 januari, een week later dan in het vorige nummer van Contact aangekondigd, gaat onder leiding van onze predikant Kim de Berg de gesprekskring 'Geld en Go€d' van start. Het is met tien aanmeldingen een mooie groep geworden.



Via de e-mail vroeg ik u wie van u een exemplaar van de verhalenbundel 'Veertig verhalen rond de Zendingskerk' aan een geïnteresseerde zou willen afstaan. Dank voor de reacties daarop. Nu kom ik nog eenmaal met zo'n verzoek bij u. Het gaat om: 'Van verhalen', verhalen bij 150 jaar Zendingskerk Ermelo 1859-2009 geschreven en bijeengebracht door ds. Bert Berkhof, 2009. Stel dat dit nog ergens bij u in de kast ligt en u het wel wilt afstaan, wilt u me dat dan laten weten?

Op maandagmiddag 8 januari kwam de kerkenraad weer in vergadering bijeen. Er werd na de gebruikelijke aandacht voor de verslagen van de taakgroepen terug- en vooruitgeblikt op de kerkdiensten van deze periode, er werd stilgestaan bij de vacatures die dit jaar in de taakgroep diaconie ontstaan en de daarmee samenhangende vacante plaatsen voor diakenen, er werd nagedacht over de fysieke toegankelijkheid van ons kerkgebouw en over financiële zaken. Aangezien de adventskalender bij velen heel goed gevallen was, werd van harte ingestemd met het initiatief van onze predikant om iets dergelijks voort te zetten voor de veertig dagentijd. En natuurlijk werd het gespreksdocument over de toekomstvisie onder de loep genomen en nagedacht over vervolgstappen.

Waddenlandschap

Misschien is het sommigen van u al opgevallen in de consistorie: het grote schilderij dat daar hangt. Het kunstwerk verbeeldt de Waddenzee beschenen door maanlicht. Dit bijzondere schilderij komt uit de nalatenschap van ons lid Adri Sterk. Het is van de hand van de Ermelose kunstenaar Pim Engelsman. Sinds een tijdje hangt het er, maar het is de bedoeling dat het elders een vaste plek krijgt. Hopelijk bij iemand die net als Adri geraakt wordt door de bijzondere sfeer die dit natuurlandschap ademt. Wanneer u belangstelling heeft voor dit werk, dan kunt u dit laten weten aan onze scribe Gerard Reijners (scribe@zendingskerk.nl). We hopen dat we er iemand blij mee kunnen maken!

Verzoek om rijders

Er zijn twee mensen die eenmaal per maand graag de vesperdienst om vijf uur 's middags in de Zendingskerk bezoeken, maar die daar niet zelfstandig naar toe kunnen. Meneer woont in Ermelo in Woonzorgcentrum De IJsvogel, IJsaanweg 37 (vlakbij de Baanveger). Hij is redelijk ter been en vrij eenzaam. Mevrouw woont eveneens in Ermelo Zuid. Zij is slechtziend en ook wel redelijk ter been. Wij zouden graag een kleine pool van rijders voor hen vormen. Alstublieft, meld u aan (scribe@enz.). Met vier, vijf vrijwilligers komt het neer op niet meer dan twee of driemaal per jaar.

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, scriba Zendingskerk Ermelo

Uitnodiging bijeenkomst toekomstvisie

In 2023 is door de kerkenraad besloten om een toekomstvisie voor een termijn van tien jaar te ontwikkelen. Een toekomstvisie die ons de richting wijst om ook op de lange termijn een levende en levendige geloofsgemeenschap te kunnen blijven, zal de inspiratiebron moeten zijn voor alle leden en ook door hen gedragen moeten worden. Deze toekomstvisie is de basis voor de beleidsplannen van kerkenraad en taakgroepen voor de komende jaren.

Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen om deze toekomstvisie te formuleren. Een eerste concepttekst is besproken met de deelnemers van twee klankbordgroepen die een goede afspiegeling vormen van onze gemeenschap. Daarna is dit ook in de kerkenraad behandeld.

Uit deze bijeenkomsten met de deelnemers van de klankbordgroepen en de kerkenraad zijn waardevolle aanpassingen doorgevoerd in het eerste gespreksdocument.

De volgende stap die we willen zetten is u als leden van de Zendingskerk te informeren over de toekomstvisie en u de gelegenheid te geven om hierop te reageren. Wij organiseren een tweetal gemeentebijeenkomsten waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan over de toekomstvisie en u eveneens uw ideeën over dit document met ons kunt delen. De toekomstvisie raakt immers alle leden van onze geloofsgemeenschap.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op **MAANDAG 19 FEBRUARI, 's MIDDAGS OM 15:30 – 17:00 EN IN DE AVOND VAN 19:30 – 21:00.**

Wilt u zo vriendelijk zijn u schriftelijk via de email aan te melden bij: scriba@zendingskerk.nl ? Wilt u daarbij duidelijk aangeven of u in de middag of in de avond wilt deelnemen. U ontvangt uiteraard van tevoren de tekst zodat u zich kunt voorbereiden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten, dan willen wij u de mogelijkheid bieden om via email of schriftelijk te reageren op het document. Wilt u zich daarvoor ook schriftelijk aanmelden bij de scriba? U ontvangt dan eveneens de tekst via de email en vervolgens kunt u uw reactie sturen naar de scriba.

De aanbevelingen van uw kant zullen wij meewegen en vervolgens (na goedkeuring kerkenraad) opnemen in dit document.

De volgende stap voor de kerkenraad is om een beleidsplan te formuleren voor de komende vijf jaar. Dit beleidsplan zal een **concrete** uitwerking zijn van wat er in de toekomstvisie verwoord is. Beide stukken zullen tijdens de ALV in mei aan u, ter instemming, worden voorgelegd.

Wij hopen dat velen van u gebruik zullen maken van deze uitnodiging.

Namens de kerkenraad,
Dini van Bruxvoort

AGENDA

Bijzondere data

25 januari 14:00	Start gesprekskring 'Geld en GoEd'
10 februari 14-15:00	Artikelen voor de Voedselbank inleveren
11 februari <10:00	Artikelen voor de Voedselbank inleveren
14 februari 19:30	Aswoensdagdienst
15 februari 10:00	Kerkcafe
29 februari 15:30	Gemeentemiddag Toekomstvisie
29 februari 19:30	Gemeenteavond Toekomstvisie

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen:
E-mail: hulpdienst@zendingsskerk.nl
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken,
kan contact opnemen met:
mevrouw Cora Dolstra,
de heer Bennie Vliek,
E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

IN MEMORIAM

Netty Eerdmans-Wolleswinkel

Geboren op 13 december 1936

in Renswoude

Overleden op 15 december 2023

in Harderwijk



Op vrijdag 15 december overleed Netty Eerdmans plotseling, twee dagen na haar 87^{ste} verjaardag. Velen van u zullen Netty kennen, want ze heeft regelmatig diensten geleid als pastor in de Zendingskerk. Maar vooral ook omdat zij zo geïnteresseerd was in anderen en altijd klaarstond met een begrijpend woord, een helpende hand of ondersteunend gesprek. Zij straalde liefde uit.

Netty werd 13 december 1936 geboren op een boerderij in Renswoude. Ondanks de oorlog en het vroege overlijden van haar moeder had ze een goede jeugd, waar zij genoot van het leven op de boerderij. Na haar middelbare school ging Netty naar de leraressenopleiding in Zetten, en werd vervolgens lerares in Ede. Ze ontmoette Douwe Eerdmans in Bolsward waar haar zus woonde. Ze trouwden in 1963 en kwamen terecht in Harderwijk. Er volgden vele prachtige jaren in Harderwijk met als kroon vier kinderen: Jaap, Peter, Joost en Lineke. Vakanties op Terschelling vormden een van de vele hoogtepunten van het gezin.

Toen de kinderen het uit huis gingen, had Netty tijd om zich te verdiepen in de theologie. Ze startte een hbo-opleiding en ging vervolgens naar de universiteit in Kampen. De symboliek van het geloof stond centraal, haar afstudeerscriptie is een beschouwing van het boek Openbaringen. Ze studeerde af onder professor Den Heijer, een bron van inspiratie voor haar. Als afgestuurd theoloog was Netty jarenlang verbonden als pastor aan verpleeghuis Sonnevanck. Wat genoot zij van dit werk. Mensen helpen, steunen, troosten. Ze leidde prachtige diensten voor 'haar' bewoners in de kerkzaal van Sonnevanck. Altijd met een boodschap van hoop en licht. En zo heeft zij ook vele begrafenisdiensten geleid. Zaterdag 23 december vond haar eigen afscheidsdienst plaats in de Oude Kerk in Ermelo waar Netty's woorden van hoop en licht aangehaald werden.

Wij zijn Netty zeer dankbaar voor wat zij allemaal heeft betekend voor zo vele mensen. Natuurlijk ook voor haar man, Douwe, met wie zij in september nog hun 60^{ste} trouwdag vierde, en voor haar vier kinderen, de schoonkinderen en de kleinkinderen. Met allen had zij een heel speciale en liefdevolle band. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies, maar vertrouwen dat zij steun vinden in de mooie herinneringen en Netty's boodschap van licht en hoop.

ds. Kim de Berg

PSATORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg

Wijk 1B Lucie Claessen

Wijk 2 Greet Kerkhoff

Wijk 3 Bepke Hart

Wijk 4a Henriëtte Zwaan

Wijk 4b Diny van Vuure

Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder

Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1A

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2.

Pastorale berichten

Als Zendingskerkgemeente willen we op elkaar betrokken zijn. Dat kan op veel manieren. Door een praatje voor of na de kerkdienst bijvoorbeeld, misschien juist ook met iemand die je nog niet kent. Door een telefoontje, een kaartje of een bezoek. Soms omdat we weten dat er iets bijzonders met een ander is, maar soms ook 'gewoon'. En juist dan kan blijken dat er best het een en ander speelt.

In dit nummer van Contact noemen we de namen van een paar mensen onder ons die het moeilijk hebben. Het gaat om:

Mevrouw Brouwer is afgelopen dinsdag 9 januari geopereerd en heeft een pacemaker gekregen.

Mevrouw Nelly van Duyvenbode heeft ernstige oogklachten na een val met de fiets. Ze is onder behandeling in Nijmegen.

Mevrouw Wil Kok verblijft in Arcade, wat een grote zorg is voor haar man. Arcade woning 12C, Van Asseltlaan 2, 3852 BX.

We wensen hun kracht toe en moed.

Natuurlijk zijn zij niet de enigen bij wie er zorgen zijn of ziekte. Wanneer u weet hebt van iemand uit onze kring die het moeilijk heeft, dan hoop ik dat er gelegenheid is daar aandacht aan te geven. Ook wordt het op prijs gesteld wanneer u het door wilt geven aan de pastoraal medewerker en/of de predikant. We horen iets liever meerdere keren dan dat we het niet weten.

Mocht u zelf, om welke reden dan ook, behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, schroom ook dan alstublieft niet om dat te laten weten!

Met een hartelijke groet, mede namens de taakgroepleden
ds. Kim de Berg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. Een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd. Het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, het is een manier om op elkaar betrokken te blijven.

Op zondag 10 december kreeg mevrouw Smid-Baarsma de bloemen met hartelijke felicitaties vanwege haar tachtigste verjaardag een week daarvoor.

Een week later, op zondag 17 december gingen de bloemen naar de heer en mevrouw Bouman. Zij hebben allebei gezondheidsproblemen. Op zondag 24 december waren de bloemen bestemd voor mevrouw Janny Sanderman. Ze heeft het moeilijk door gezondheidsproblemen. Op de laatste zondag van het jaar werd mevrouw Siska Vledder verblijd met een mooie bos bloemen.

Zondag 7 januari kreeg mevrouw Mini Witteveen de bloemen, met hartelijke felicitaties. Zij werd op negentig jaar.

Zondag 14 januari waren er geen bloemen, in verband met de oecumenische dienst in de Goede Herderkerk.

Met een hartelijke groet,
Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat

DIACONAAT

Rectificatie

In Contact nummer 9 van 2023 had de informatie over het nieuwe jaarproject moeten verschijnen. Dat is niet gebeurd. Gelukkig was de scriba zo vriendelijk u vóór 7 januari, de eerste keer dat er gecollecteerd werd voor dit project, hierover te informeren. En hieronder volgt nog meer informatie.

De redactie

Lunch en presentatie jaarproject Ghana op zondag 18 februari

Op zondag 18 februari a.s. komt Iris Bruijn van Kerk in Actie tijdens en na de kerkdienst vertellen over de Shea-boerinnen in Ghana. Zij is relatiebeheerder voor Afrika en heeft Ghana onlangs nog bezocht. De taakgroep diaconie is blij met haar komst, omdat daardoor de gemeente ook inhoudelijk betrokken wordt bij ons nieuwe jaarproject!

Korte introductie van het project 'Een beter inkomen voor sheaboerinnen'

In Noord-Ghana, waar de sheaboerinnen wonen, is het vanwege de droogte moeilijk om rond te komen van de opbrengsten van landbouw. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal doordat het proces arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zó goed dat ze een betere prijs krijgen op de markt. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen" vertelt een van de vrouwen.

Lunch

Na de presentatie van Iris Bruijn wordt rond 12 uur een heerlijke lunch met warme en koude gerechten 'met een Ghanees tintje' verzorgd.

We verwachten deze informatieve en gezellige bijeenkomst rond 13u à 13.30u af te sluiten.

Deelname is gratis. Giften voor het project zijn natuurlijk welkom!

Opgeven voor de lunch kan via het mailadres van de taakgroep diaconie: diaconie@zendingskerk.nl of op de intekenlijsten die op 4 en 11 februari in de kerk liggen. Van harte welkom!



Meer informatie over het project van Kerk in Actie dat wij als Zendingskerk steunen vindt u op de site van Kerk in Actie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/een-beter-inkomen-voor-sheaboerinnen/>

Albert Grit, taakgroep diaconie



De diaconale maandcollecte is in februari bestemd voor: Noodhulp in Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat gebeurt nu ook in Israël en Gaza.

In Israël biedt Kerk in Actie praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, onder wie vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk van Kerk in Actie en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Steun dit werk

Via het programma noodhulp biedt Kerk in Actie noodhulp in Israël en Gaza. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp Israël en Gaza' of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte februari.

Wilma de Vries-Lam, taakgroep diaconie

De diaconale maandcollecte is in maart bestemd voor een project van Kerk in Actie: Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan: een ervaring voor het leven.

Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn drie tot vijf keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte maart.

Wilma de Vries-Lam, taakgroep diaconie



Warmetruiendag

Op vrijdag 2 februari 2024 viert Nederland de achttiende Warmetruiendag: de vrolijkste actiedag voor gezamenlijke energiebesparing en op zondag 4 februari gaat in onze kerk de thermostaat een graadje lager.

Hoe klein een energiebesparing ook lijkt, zodra je er meer mensen bij betreft of langere tijd doorzet, heb je samen enorme impact. We onderschatten vaak de kracht van onszelf en wat we kunnen betekenen. Individuen, gezinnen, burens, kerken, kantoren, scholen en sportclubs hebben samen veel effect: als iedereen één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat één megaton CO₂; dat is een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 wil besparen in alle gebouwen.

Warmetruiendag is een collectieve glijbaan van CO₂-besparingsacties met de warme trui als symbool voor 'wat we nú al kunnen doen!'

Frits Kappers, taakgroep diaconie

Inzameling Voedselbank – 10 en 11 februari 2024

In februari zamelen wij weer zoals gewoonlijk levensmiddelen in voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. Gewoon omdat daar nog steeds dringend behoefte aan is. Vanuit de Voedselbank worden wekelijks voedselpakketten uitgereikt aan personen en gezinnen die vanwege (tijdelijk) geldgebrek zelf geen eten kunnen kopen. De mensen die voor zo'n pakket in aanmerking willen komen, melden zich hiervoor aan en nadat hun financiële situatie is gescreend, krijgen zij een pasje waarmee zij wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen. Deze pakketten worden bij de Voedselbank samengesteld en ingepakt door vrijwilligers en op drie locaties afgeleverd en gedistribueerd, met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen t.a.v. de hygiëne en afstand.

De Zendingskerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van die levensmiddelen waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte heeft. Dat zijn voor de komende maand de volgende producten:

pot aardbeienjam, koffiepads, koffiefilters maat 4, soep (stazak), tortilla wraps natural, blikje vis, blikje tomatenpuree, shampoo, toilet fris.

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren, deze worden door de Voedselbank bij DE ingewisseld voor pakken koffie. Supermarkt Plus heeft momenteel een actie om te sparen voor boodschappenpakketten. Losse zegeltjes kunnen bij ons ingeleverd worden en de boodschappenpakketten bij een volle spaarkaart zijn ook van harte welkom.

De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op **zaterdagmiddag 10 februari** van 14.00 tot 15.00 uur klaar **in de consistoriekamer** en op **zondagmorgen 11 februari**, voorafgaande aan de kerkdienst, **in de hal van de kerk**. Wij hopen dat u ook dit keer weer allemaal meedoet aan deze directe vorm van zorg voor de directe omgeving.

Alvast bedankt namens de Taakgroep Diaconie,
Agaath Grootjans

VAN DE PENNINGMEESTER

Opbrengr collecten

In december is voor de collecten in totaal € 5.790 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 1.567, voor de diaconale maandcollecte (Solidaridad) € 1.891, voor het collecteblok € 387, voor specifieke doelen € 645 en € 1.300 giften zonder een specifiek diaconaal doel. In totaal is in 2023 voor diaconale doelen € 32.791 ontvangen, tegenover € 30.155 in 2022. Ook de opbrengst voor de Nacht voor de Vluchteling was dit jaar met € 9.023 (veel) hoger dan voorgaande jaren.

Het is goed te zien dat de leden van de Zendingskerk niet alleen beseffen dat de kerk zelf geld nodig heeft, maar ook de noden van de wereld niet vergeten. In genoemde cijfers zit alleen wat via de collecten of de bankrekening van de kerk zelf binnen komt en niet wat gemeenteleden direct overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconale doelen.

Actie Kerkbalans

U heeft inmiddels in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans het verzoek ontvangen voor het toezeggen van een vrijwillige bijdrage en betaling van de verplichte contributie. Het is het enige verzoek om een financiële bijdrage dat u ontvangt en veruit de belangrijkste bron van inkomsten (ca.90%) voor de Zendingskerk. De hoogte van de bijdrage is vrijwillig. We vragen een bijdrage naar draagkracht. U heeft een bewuste keus gemaakt om lid te worden van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk en daarmee ook medeverantwoordelijkheid genomen voor het financieel in stand houden van onze geloofsgemeenschap. Graag ontvangen wij z.s.m. uw toezegging.

Ton Hardeman

KERK EN ISRAËL



Rectificatie

In Contact nummer 8 van 2023 staat in het artikel van Kerk en Israël een storende fout. In de aangeleverde tekst stond *wij worden door te handelen naar Zijn woord, in staat gesteld om menselijk recht te scheppen*. De onderstreepte zinsnede luidde in Contact nummer 8 "onmenselijk recht". Uiteraard heeft de redactie de portee van de betreffende zin niet willen veranderen in haar tegendeel. Tot onze spijt heeft de tekstverwerker ons een lelijke poets gebakken.

De redactie

IS DE THORA NOG RELEVANT VOOR CHRISTENEN?

Rabbijn Lion Erwtman, verbonden aan de Messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua in Amsterdam, beantwoordde vragen van christenen. Hij sprak vorig jaar in de Westerkerk in Ermelo.

De Thora. Bij veel christenen leeft de gedachte dat na Jezus de Thora achterhaald is. Christenen zijn toch vrij en verlost van wetten en regeltjes in de Thora, zoals die uitgewerkt zijn in Leviticus en Deuteronomium? Jezus heeft de Wet immers voor ons vervuld? Heeft de apostel Paulus niet geschreven in (Romeinen 3) dat de mens door het geloof wordt behouden, en niet door werken der wet?

Rabbijn Erwteman bestrijdt deze gedachte. Paulus was een farizeeër, hij zegt in Romeinen 7 dat de geboden heilig, rechtvaardig en goed zijn. De Thora (= Tien Geboden) blijft uiterst belangrijk.

Bovendien zijn het de eigen woorden van Jezus dat Hij niet gekomen is om de wet, de Thora, te ontbinden, maar om de geboden te vervullen. "Vervullen" wil in het rabbijnse gedachtegoed zeggen: Ik heb het jullie volledig voorgedaan en verwacht nu navolging, aldus Erwteman.

Alle auteurs van de Bijbel, zowel van het Eerste als van het Nieuwe Testament, schrijven vanuit de Thora als achtergrond. De voorschriften in het Nieuwe Testament beogen een nadere, meer eigentijdse uitleg van de Thora-regels te zijn.

Jesaja profeteert dat alle volken in de toekomst naar Sion (= Jeruzalem) zullen trekken om daar Gods wegen (=Thora) te leren (Jesaja 2). Dan zal het Vrederijk gekomen zijn.

Wie is een christen? Rabbijn Erwteman: Tja, wie is een christen? Ik zou zeggen: Wie Jeshua, Jezus, liefheeft en ernst maakt met de geboden. Erwteman denkt daarbij aan Thora en Profeten. Helemaal zal dat ons niet lukken. Ook Paulus geeft aan in Romeinen 7 dat hij niet in staat is om volledig naar de geboden te leven. Anderzijds schrijft Jacobus 1: 22 dat niet de hoorders, maar de daders van de wet zalig zijn. Bij het horen van de wet hoort ook het doen van de wet. Horen alleen is niet voldoende.

Johannes schreef het laatste bijbelboek, Openbaring, onder moeilijke omstandigheden. Door de geboden van God te doen en het geloof in Jezus vast te houden kunnen ook anderen onder moeilijke omstandigheden het geloof vasthouden, schrijft hij.

Zijn na het verlossingswerk van Christus de offers afgeschafft?

Paulus distantieert zich niet van offers, ook niet van dierenoffers. In Handelingen 21 lezen wij dat hij bereid is de kosten van offerdieren te betalen voor enkele mannen die de belofte van het nazireeërschap hebben afgelegd (een nazireeër is iemand die een speciale belofte van toewijding aan God doet, hetgeen met het brengen van offers gepaard gaat).

Is het onderscheid tussen reine en onreine dieren na het visioen van Petrus afgeschafft?

Petrus krijgt een visioen, lezen we in Handelingen 11. Een laken met reine en onreine dieren wordt vanuit de hemel neergelaten en daarbij klinkt een stem: "Slacht en eet." Petrus weigert dit, hij eet geen onreine dieren want dit is in strijd met de voedselwetten, gegeven in de Thora. Even later begrijpt Petrus dat het bij dit visioen niet gaat om reine of onreine dieren (voedselwetten), maar om de vraag of er reine en onreine mensen zijn. Volgens een rabbijns voorschrift mag een Jood niet het huis van een niet-Jood binnengaan, daarmee wordt hij onrein. Maar, aldus Erwteman, Petrus wordt met dit visioen duidelijk gemaakt dat de Eeuwige alle mensen op het oog heeft om door Messias Jezus behouden te worden, zowel Joden als niet-Joden.

Een Bijbels gebod om al de volkeren te dopen en onderwijzen (Matteüs 28: 19) wordt hierbij tegenover een rabbijns gebod (binnengaan in het huis van een niet-jood maakt onrein) gesteld.

Over de feestdagen.

Israël viert zeven feesten: 1. Sabbath, 2. Pesach, 3 Sjavoeot of Wekenfeest, 4. Soekot of Loofhuttenfeest, 5. Joods Nieuwjaar, wanneer de bazuin geblazen wordt, uitmondend in 6. Grote Verzoendag, 7. Chanoeka of het Inwijdingsfeest van de tempel. Het vieren van de zondag werd door een Romeinse keizer ingesteld: *Zondag*, ter ere van de zon.

Het Kerstfeest, waarop christenen de geboorte van Jezus vieren, werd op het tijdstip van het heidense midwinterfeest vastgesteld. Maar wanneer is Jezus werkelijk geboren? Het zou tijdens het Loofhuttenfeest geweest kunnen zijn. Toch is het niet verkeerd voor christenen, die dierbare herinneringen koesteren aan het Kerstfeest, de geboorte van Jezus op 25 december te gedenken.

Israël kent in het najaar het Feest van de Bazuinen dat aanvangt op het joods nieuwjaar en uitmondt in Grote Verzoendag, Jom Kipoer. Het christelijke Paasfeest herinnert nog wel aan het joodse Pesach, maar kreeg een andere datum.

De Messias

Kinderen krijgen op school lessen over de Thora en over de Messias. Israël kent de Messias op een "verborgen wijze," aldus Erwteman. Wat betekent dit? Rabbijnen hebben weet van een engel, of een gezant, een wezen dat naast de troon van God staat, genaamd de *Metatron* (meta= naast). In Exodus 3: 2 en in Exodus 23: 3 is volgens de rabbijnen sprake van deze engel. Zij menen dat dit de Metatron is. In het bijbelboek Hebrreeën komt deze engel eveneens voor en Stefanus, die gestenigd wordt, ziet in Handelingen 7: 54 deze Metatron naast Gods troon. Ook anderen, vertelt rabbijn Erwteman, werd het gegund de verborgen hemelse werkelijkheid te mogen aanschouwen. De naam van deze engel is... Jeshua.

In 1 Koningen 2: 3 v.v. staat een vermaning om steeds trouw te blijven aan de voorschriften.

Erwteman heeft weet van een belofte dat er in de messiaanse tijd altijd een koning zal zijn die zich aan de Thora houdt.

De rabbijn verheugt zich er over dat Israël een vreugdevolle toekomst te wachten staat. Hij citeert daarbij Jesaja 54: Graven zullen worden geopend, Israël zal worden teruggebracht naar het land van de voorvaderen. Het volk heeft weliswaar God verlaten, maar de Eeuwige zal zich opnieuw over Zijn volk ontfermen. De bazuinen zullen klinken, een vreugdevol teken dat de Schriften zijn vervuld.

En zo, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen (11: 26), zal heel Israël behouden worden.

Louise Katus

DIVERSEN

BOEKBESPREKING

JE BENT JONG EN JE WIL WAT TOEKOMST

door Jantijn Anema en Hannah Prins

Anders dan deze titel doet vermoeden bevat dit boek voor degenen die klimaatverandering op de voet volgen, wellicht met bezorgdheid, een schat aan concrete gegevens en relevante verhalen over het klimaat. Deze jonge schrijvers laten onweerlegbaar zien waarom er niets anders opzit dan een crisisaanpak. Zij stippelen daarmee de weg uit naar een nieuwe werkelijkheid, blijkbaar vooral bedoeld voor de jongere generatie, maar in feite voor ons allemaal van belang. Over klimaatverandering verschijnen veel berichten en verhalen. Van de meer hoopgevende heb ik de publicaties DRAWDOWN en REGENERATION besproken in het Contact en in het kerkcafé.

Dit boek **JE BENT JONG ...** belicht vooral de zorgwekkende kant en biedt zowel historische achtergronden van klimaat als uitgebreide informatie over de huidige stand van zaken, met vier systeemoplossingen en vijf aanbevelingen.

'Klimaatneutraal in 2030 houdt in dat Nederland vanaf dat moment niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde en is gebaseerd op een interpretatie van de Nederlandse verantwoordelijkheden die volgen uit het Akkoord van Parijs: het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 1,5°C, en rijke landen dragen hiervoor een grotere verantwoordelijkheid dan minder rijke landen. Het lijken kleine verschillen, een graadje meer of minder, maar elke fractie van een graad opwarming maakt de aarde minder bewoonbaar en kost mensen wat toekomst. Samen met de afname van de biodiversiteit en de verontreiniging van de natuur vormt dit alles een planetaire crisis'. 'De economische gevolgen van deze crisisaanpak vallen in het niet bij de economische gevolgen van een opwarming bóven de 1,5°C. Dat vraagt moed van de regering maar ook van burgers. De ontvullende feiten over de staat van de wereld hebben ons leven veranderd. Door drastisch ingrijpen kunnen we wat toekomst veiligstellen'.

'Steeds meer mensen vinden de opvattingen van klimaatactivisten niet meer radicaal, maar acceptabel of verstandig. In 2014 vond 50% van de Nederlanders economische groei belangrijker dan het beschermen van het klimaat, terwijl in 2022 nog maar 22% van de bevolking het daarmee eens was. Onderzoek van Erica Chenoweth, hoogleraar aan Harvard (politologie en openbaar beleid, *red*), wijst uit dat slechts 3,5% van de bevolking al een grote maatschappelijke verandering kan afdwingen door op een vreedzame manier in verzet te komen. Dat biedt hoop. In 1916 demonstreerden 18.000 mensen voor het vrouwenkiesrecht op het Museumplein in Amsterdam. Actievoeren is effectief, maar verzet hoeft niet groots en meeslepend



te zijn. Ook het verspreiden van een publicatie of het ondertekenen van een petitie draagt bij aan maatschappelijke verandering. Dit boek is een aansporing tot radicaal dan wel redelijk verzet, met als inzet een crisisaanpak in de strijd tegen klimaatverandering'.
Uittreksel beschikbaar bij janschakel@hethet.nl

Jan Schakel

KERKCAFÉ

Iedereen is welkom op elke **3^e donderdag van de maand , tussen 10 en 12 uur**, in de Zendingkerk om bekende en nieuwe gezichten te zien.

Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

**Noteert u alvast de komende data in uw agenda :
de donderdagen 15 februari en 21 maart**

Namens de taakgroep pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek



Activiteiten januari t/m april bij Inloophuis De Parasol.

Oude Nijkerkerweg 4 Ermelo
www.inloophuisdeparasol.nl

Zondag- en maandagmiddag 14.00 - 16.00
Woensdag- en vrijdagmorgen 10.00 - 12.00
Donderdagmiddag Jeu de Boules.

Vrijdagmorgen	26 januari,	Bloemschikken in glas.
Woensdag	31 januari,	Breiochtend. Samen breien voor een goed doel
Zondagmiddag	4 februari,	Samen eten.
Woensdag	7 februari,	Themaochtend, Judith Peters komt vertellen over EMDR therapie. (EMDR therapie is gericht op traumabehandeling).
Vrijdagmorgen	9 februari,	Crea ochtend. We vullen een hart met vogelvoer.



Vrijdagmorgen 16 februari, Schoenendoos hulpactie.
Zondagmiddag 18 februari, Samen eten.
Vrijdagmorgen 23 februari, Bloemschikken in een wilgenmand.
Woensdag 28 februari, Breiochtend. Samen breien voor een goed doel.

Gerda van Bentum



MEDEDELINGEN

Dank 1

Totaal onverwacht staan zondagmorgen 17 december Anneke en Piet Jan Tuinema met een pracht boeket bloemen van de Zendingskerk bij ons aan de deur. Echt onverwachts, omdat we door omstandigheden niet meer actief met de gemeente mee kunnen leven. Des te plezieriger was het dat Anneke en Piet Jan op onze uitnodiging ingingen om even binnen te komen. Het deed ons goed om dit meeleven van de gemeente te ontvangen met een kaart waarop de hartelijke groeten stonden . Ondertekend door ruim 80 gemeenteleden. Dank hiervoor.

Wiep en Luuk Bouman.

Dank 2

Lieve reisgenoten,

Vanuit de chaotische, bijna onbestuurbare, situatie waarin wij thans leven is het moeilijk om hoop te blijven houden.

Voor wat ons betreft heeft Pé, zoals jullie weten, een heupoperatie ondergaan waarbij een infectie is opgetreden. Al met al is hij bijna acht weken van huis geweest.

Bij ons kwamen vele berichten van medeleven in de vorm van telefoon en wenskaarten en dat heeft meegewerkt tot langzaam herstel. Pé kan weer zonder rollator en stok lopen maar heeft nog verdere behandeling in de vorm van fysiotherapie twee keer in de week.

Heel veel dank voor alle goede wensen, ook voor het nieuwe jaar, die velen van u aan ons hebben gestuurd. Ook wij willen u allemaal heel veel goeds wensen voor de komende tijd, waarbij we blijven geloven en hopen zoals geschreven in 1 Korintiërs 13.

Met deze zegenbede groeten wij jullie,

Pé en Riekje Sijsma

Dank 3

Graag wil ik jullie allen van harte bedanken voor het prachtige boekje dat ik op zondag 3 december vanuit de Zendingskerk heb mogen ontvangen. Een dierbaar teken van meeleven nadat ik voor de tweede keer een volledige heupprothese heb gekregen. De operatie is goed geslaagd, maar het herstel vergt best wel tijd. Hartelijk dank ook voor alle andere vormen van meeleven zoals bezoek, telefoontjes, kaarten en briefjes. Het was fijn om op deze wijze de verbinding met jullie tastbaar te voelen. Nogmaals veel dank!

Ineke Schenkeveld – van Gelder

MUTATIES

Aangemeld als lid: Mevrouw N. (Nel) C. de Berg-Willemstein,

Overleden: Mevrouw J. (Netty) M. Eerdmans-Wolleswinkel,

Verhuisd: De heer M.W. Mooiweer naar Eindhoven

Opmerking en verzoek van de Ledenadministrateur:

Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheid om aan te geven dat u uw naam NIET vermeld wilt hebben in Contact en/of het Hervormde Kerkblad. Stuur u in dat geval een mailtje naar ledenadministrateur@zendingskerk.nl dan geef ik het door aan de betrokken medewerkers.

Een andere vraag is of ouders met kinderen, vaak al volwassen, die elders wonen hun willen vragen of zij lid willen blijven van de Zendingskerk en of zij Contact (het liefst digitaal) willen ontvangen. Dan graag een e-mailadres doorgeven aan de ledenadministrateur, want zij zorgt ook voor de verspreiding en verzending van Contact.

Met groet,
Margot Sants-Kottman

KERKDIENSTEN

U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk:
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.

Morgendiensten beginnen om 10.00u, de dienst op Aswoensdag om 19.30u. Op dit moment is de locatie nog niet bekend.
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00u. De eerstvolgende is op zondag 28 januari.

28 januari	ds. Marjanne Dijk	Zwolle	
	Vesperdienst		
4 februari	ds. Jan Visser	Ermelo	
11 februari	ds. Alke Liebich	Leusden	
14 februari	ds. Kim de Berg		Aswoensdag, 19.30u
18 februari	ds. Kim de Berg		1e zondag veertig dagentijd
25 februari	ds. Florida de Kok	Harderwijk	2e zondag veertig dagentijd
	Vesperdienst		
3 maart	dhr. Jan Greven	Blaricum	3e zondag veertig dagentijd

De wekelijkse diaconale collectedoelen zijn:

28 januari	Kerk in Actie: <i>Omzien naar gevangenen in Nederland</i>
4 februari	Wereldiakonaat: <i>Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh</i>
11 februari	Kerk in Actie: <i>Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland</i>
18 februari	Jaarproject Zendingskerk: <i>Een beter inkomen voor Sheaboerinnen in Ghana</i>
25 februari	Kerk in Actie, Oeganda: <i>Goed boeren in een lastig klimaat</i>
3 maart	Libanon: <i>de Near East School of Theology leidt predikanten op voor het Midden Oosten</i>
10 maart	Kerk in Actie: <i>Sterke vrouwen in de kerk op Papoea</i>
17 maart	Noodhulp: (nader te bepalen)
24 maart	Diaconie Ermelo: <i>Bestrijden van armoede en zorgdragen voor personen en groepen</i>
31 maart	Kerk in Actie: <i>Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia</i>

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 8 maart 2024.

Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk
zaterdag 24 februari 2024 binnen te zijn bij de redactie van Contact.