

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingkerk te Ermelo



78e jaargang nr. 2 8 maart - 19 april 2024



CONTACT, maandblad van de Zendingkerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341

Website: www.zendingkerk.nl
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats,
E-mail: webmaster@zendingkerk.nl
Adres Zendingkerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingkerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingkerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners,
E-mail: scriba@zendingkerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman,
E-mail: penningmeester@zendingkerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingkerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants-Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingkerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg,
E-mail: koster@zendingkerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants,
E-mail: redactiecontact@zendingkerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan
E-mail: archieff@zendingkerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de Zendingkerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingkerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Tel. 0341-56 54 99.



Wanneer je vast

Wanneer je vast,
zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open en
laat een frisse wind naar binnen stromen.

Wanneer je vast,
speur naar de wortels
die je ziel verharden
en hak ze uit
tot je minzaam elkeen
tegemeet kan komen.

Wanneer je vast,
schep dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt
met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate
dat zijn honger wordt gestild.
Wek hoop die
dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen.

Kris Gelaude

*Bron: Voor wie verstilling zoekt, impressies en gedachten,
uitg. Averbode I Forte*

VAN DE PREDIKANT

Spiegel of venster?

Een tijdje terug las ik een uitspraak van kinderboekenschrijfster en illustrator Mylo Freeman: 'Kinderen hebben spiegels en ramen nodig om de wereld te leren kennen. Witte kinderen hebben in onze maatschappij vooral spiegels, maar zouden wel wat meer vensters mogen krijgen; kinderen van kleur hebben vooral vensters en hebben meer spiegels nodig.'

Ik vond het een mooie en rake observatie die verder reikt dan de wereld van kinderen en kinderboeken alleen.

Nadat de zuilenmaatschappij verdwenen was, hebben we lang gedacht dat we in ons land een bredere blik hadden gekregen. Tegenwoordig realiseren we ons steeds meer dat dit maar beperkt waar is. Waar onze leefwereld vroeger ingekaderd was binnen levensbeschouwelijke zuilen, beperken we ons tegenwoordig door ons in zelfgekozen kaders te bewegen: de bubbels. En die bubbel bestaat meestal uit mensen die op ons lijken. In de ander zien we onszelf en dat werkt geruststellend en bevestigend. Om nog even terug te gaan naar het beeld van Mylo Freeman: wij kijken eigenlijk vooral in de spiegel en maar weinig naar buiten. Laat staan dat we ons verbinden met wie heel anders is of denkt dan wij.

Dat geldt voor ons als individu, maar bijvoorbeeld ook voor onze geloofsgemeenschap. We hebben veelkleurigheid en verscheidenheid hoog in ons vaandel, maar in de praktijk zijn we behoorlijk homogeen. Dat maakt onze kerk tot een veilige plek, maar het scherpt ons misschien minder in de kritische omgang met onszelf en in het overbruggen van grenzen.

Natuurlijk zouden we wel iets meer vensters kunnen gebruiken. En vervolgens de moed om door die ramen naar buiten te klimmen en de wereld op een nieuwe manier te ontdekken. Dat is in elke levensfase verfrissend. Denk maar aan de heerlijke titel van het boek: 'De honderdjarige die uit het raam klom en verdween'. Even uit je vertrouwde (denk)wereld stappen om te ervaren wat er nog meer is en daar gewoon een tijdje van in de war te raken of onrustig van te worden. Dat lijkt me eigenlijk heel gezond.

Het is natuurlijk fijn dat er daarna een warm nest is om naar terug te keren. Een plek waar het vertrouwd is, waar je ongeveer weet wat je kunt verwachten en waar je bij kunt komen. Daar is niets mis mee. Net zoals het goed is om af en toe in de spiegel te kijken om te zien of je jezelf nog herkent. Zolang we er maar geen Narcissus van worden, want dan verdrinken we uiteindelijk in ons eigen spiegelbeeld.

Het is de kunst de balans te vinden tussen rust en beweging, tussen liefdevolle bevestiging en een kritische blik, tussen naar binnen keren en met open blik naar buiten kijken. Juist daarover gaat het in periodes van bezinning.

Deze veertigdagentijd begin ik elke dag met een hoofdstuk uit het boek 'Hoe ik van mening veranderde'. Daarin komen mensen aan het woord die over een bepaald onderwerp radicaal anders zijn gaan denken en daarover vertellen. Het zijn heel diverse verhalen, maar allemaal gaan ze over de bereidheid om opnieuw en anders te kijken naar een thema waar je je mening al over klaar dacht te hebben. Dat kunnen maatschappelijke thema's zijn, maar het kan ook gaan over religie en kerk. Mij stimuleert het lezen van al die verhalen om mijn eigen overtuigingen ook weer eens kritisch onder de loep te nemen.

Wat valt er te ontdekken in die samenspraak tussen buiten en binnen, tussen jezelf en de ander/de Ander? Soms waait er dan door het open raam een nieuwe, frisse wind naar binnen. Dat geeft ruimte en maakt dat je ook weer op een nieuwe manier verbindingen kunt aangaan. Juist als gelovigen. Om het met woorden van lied 816 te zeggen:

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Ik wens ons een verruimende veertigdagentijd toe.

ds. Kim de Berg



Marian en Otto Volgenant, sinds jaar en dag actief in de beweging Groene Kerken, stuurden de redactie een bijzondere en inspirerende boodschap van de Paus in Rome, die we graag hier plaatsen.

Vasten

Vast van kwetsende woorden

en zeg vriendelijke woorden

Vast van verdriet

en wees vervuld met dankbaarheid

Vast van woede

en wees vervuld met geduld

Vast van pessimisme

en wees vervuld met hoop

Vast van zorgen

en vertrouw op God

Vast van klachten

en overweeg eenvoud

Vast van drukte

en bid

Vast van bitterheid

en vul je hart met vreugde

Vast van egoïsme

en heb mededogen met anderen

Vast van wrok

en verzoen

Vast van woorden

en zwijg zodat je kunt luisteren.

*Paus Franciscus
Veertigdagentijd 2024*



VAN DE SCRIBA

Het zal u niet ontgaan zijn. Er zijn weer verdere stappen gezet waar het gaat om de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de komende tien jaar. Nadat in het najaar de klankbordgroepen en de kerkenraad zich hadden gebogen over de eerste resultaten van het door de voorbereidingsgroep gevoerde denkproces, is de concepttekst herschreven en teruggekoppeld naar de deelnemers. Een volgende stap is de Toekomstvisie te vertalen in concreet beleid. Daarmee is de kerkenraad tijdens de bezinningsdag van 26 januari alvast aan de slag gegaan. Dat proces moet nog verder zijn beslag krijgen. Op maandag 19 februari konden de gemeenteleden over de Toekomstvisie met elkaar in gesprek, wat resulteerde in een aantal nieuwe aandachtspunten, die ook weer meegenomen worden in de uiteindelijke toekomstvisie en het beleidsplan. Het is de bedoeling om een en ander in de Algemene Ledenvergadering op 13 mei aan de leden van de vereniging voor te leggen. Tenminste, als het lukt om het allemaal af te krijgen. Maar daarover hoort u tijdig meer.

Op 25 januari kwam de gesprekskring rond het boekje 'Geld en go€d' van Alain Verheij mooi op gang. De volgende data zijn 7 maart, 4 april en 2 mei. Met twee hoofdstukjes per keer kan het hele boekje aan de orde komen.

Vanuit de maandagochtend gespreks-/leeskring wordt in de veertigdagentijd een maaltijd met gesprek georganiseerd op 18 maart.

We zijn inmiddels in de veertigdagentijd beland. Achterop vindt u weer de vermelding van de gebruikelijke diensten in de lijdensweek, die ingeleid wordt met de zondagochtendviering op Palmzondag. Vanouds krijgt die dienst iets vrolijks, wanneer de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk lopen. Alleen krijgen wij als Zendingskerk daar niet genoeg jonge kinderen meer voor bij elkaar. Maar wij zijn een oecumenische vereniging en kijk aan, we ontvingen van de RK Goede Herderkerk een uitnodiging om aldaar Palmzondag mee te vieren. Misschien leuk voor kleinkinderen, buurkinderen, een neefje of een nichtje, je weet maar nooit.

Dit is de gang van zaken:
Vrijdag 22 maart is het palmpaasstokken versieren in een zaal van de Goede Herderkerk aan de Smidsweg. De kinderen hoeven alleen een palmpaasstok mee te nemen. Hebben ze deze niet, geen probleem, gewoon even laten weten. Voor de versieringen en het haantje wordt gezorgd. De middag begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Ouders mogen erbij blijven, maar het hoeft niet.

De stokken blijven achter in de kerk en ze worden op palmzondag 24 maart in de gezinsviering (aanvang 9.15 uur) naar binnen gedragen. Na de viering mogen de stokken mee naar huis. Wel even van tevoren opgeven, dan weet men hoeveel broodhaantjes er moeten komen. Graag voor 15 maart. Dat kan door te bellen, appen of mailen naar Marlies Prüst, tel. 06-51596725, e-mail: marlies142@gmail.com

Bijzondere data

do.7 maart	14.00u.	Gesprekskring 'Geld en Go€d'
ma.11maart	19.30u.	Leerhuis: film 'Jakten' van Thomas Vinterberg in de Zendingskerk
ma.18 maart		Gespreks-/leeskring met maaltijd
do. 21 maart	10.00u.	Kerkcafé
vr. 22 maart	16.00u.	Voorbereiden palmpaasstokken RK Goede Herderkerk
zo. 24 maart	9.15u.	Gezinsviering Palmpasen RK Goede Herderkerk
do.28 maart	19.30u.	Witte Donderdagviering
vr.29 maart	19.30u.	Goede Vrijdagviering
za.30 maart	21.00u.	Stille Zaterdagviering
do. 4 april	14.00u.	Gesprekskring 'Geld en Go€d'
vr. 5 april	12.00u.	Coventrygebed om vrede
do.18 april	10.00u.	Kerkcafé
do. 2 mei	14.00u.	Gesprekskring 'Geld en Go€d'
vr. 3 mei	12.00u.	Coventrygebed om vrede
ma.13 mei	19.30u.	Algemene Ledenvergadering

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, scriba Zendingskerk Ermelo

KERKCAFÉ

Iedereen is welkom **op elke 3^e donderdag van de maand, tussen 10 en 12 uur** in de consistorie van de kerk om bekende en nieuwe mensen te ontmoeten. Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda : de donderdagen 21 maart en 18 april.

Namens de taakgroep pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek

IN MEMORIAM

Jacobus Pieter Jongsma



**Geboren op 22 augustus 1931 in 's-Gravenhage
Overleden op 2 februari 2024 in Ermelo**

Jaap groeide op in Den Haag. Zijn jeugd werd voor een belangrijk deel bepaald door de oorlog. Na zijn middelbare schooltijd ging hij naar de KMA in Breda. Daar kreeg hij een technische opleiding. In 1957 trouwde hij als jonge officier met Kitty. Ze kregen vijf kinderen. Ze hadden het heel goed en vormden een hecht gezin. Het was voor Jaap een groot verdriet toen Kitty overleed op 22 augustus 2000. Nota bene op zijn verjaardag, die hij daarom nooit meer op deze dag vierde. Daarna maakte Jaap ook nog het overlijden mee van twee van zijn kinderen, allebei na ernstige ziektes: eerst Jelle op 56 jarige leeftijd en later Jacqueline, toen 57 jaar. Deze verliezen gaven hem veel verdriet. Hij was gelovig, en accepteerde het leven, met weinig woorden, in geloof en vertrouwen.

Later raakte Jaap bevriend met Sietske met wie hij veel activiteiten ondernam. Helaas ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, op zeker moment kon hij niet meer zelfstandig wonen. Gelukkig vond hij een plek in de Arcade. Daar voelde hij zich thuis. Hij speelde graag spelletjes met Sietske, die regelmatig op bezoek kwam. De kinderen namen hem wekelijks mee voor een dagje uit. En elke zondag bezocht hij de kerkdienst. Hij werd dan gehaald door een van de kerkleden en zat op zijn vaste plaats voorin in de kerk. Jaap was daar dankbaar voor.

Hoewel hij te kampen had met gezondheidsproblemen was hij tegelijk ijzersterk: in de Arcade werd hij Titanium Jaap genoemd. Valpartijen, breuken, corona, longontsteking, en nog meer: hij kwam er steeds weer bovenop. Maar de laatste paar maanden ging Jaap verder achteruit. Het einde naderde en tijdens het waken moest er afscheid van hem worden genomen.

Op 10 februari is Jaap, na een afscheidsdienst in de Zendingskerk, begraven op de begraafplaats Koningsvaren, bij zijn geliefde Kitty en Jacqueline.

Tijdens de dienst klonken troostrijke woorden uit Jesaja: "Ik ben de Heer je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen."

We bidden zijn kinderen Arnoud, Maarten en Femke met de klein- en achterkleinkinderen en Sietske kracht toe en de troost van mooie herinneringen,

ds. Kim de Berg

IN MEMORIAM

Arnolda Dingena Klomp-Mol

Geboren op 30 augustus 1938

in Deventer

Overleden op 20 februari 2024

in Ermelo



Op 20 februari overleed ons gemeentelid Nollie Klomp. Zij werd 85 jaar. Nollie was afkomstig uit een Evangelisch-Luthers nest. Samen met haar man Henk was zij lang betrokken bij de Lutherse gemeente in Bussum, na hun verhuizing naar Nunspeet werden ze lid van de Ontmoetingskerk en nog weer later, toen ze in Harderwijk woonden, sloten ze zich aan bij de Zendingskerk.

Nollie is haar leven lang zeer gelovig geweest en vanuit haar geloof zeer sociaal bewogen. Zo was ze samen met Henk actief in de anti-apartheidsbeweging en betrokken bij de wereldwinkel. Ze zette zich ook hartstochtelijk in voor Vrouwen voor Vrede. Nollie was ook een trouwe bezoeker van de koffie-ochtenden van vrouwen van de Zendingskerk. Zij was zeer geëmancipeerd en dat stak ze niet onder stoelen of banken. En ze was modern, zowel in haar denken als in haar smaak. Maar vooral was ze iemand met een warm hart en oog voor haar omgeving. Haar dochter Babette vertelde hoe het haar nog extra opviel toen ze alle foto's van haar moeder bekeek: steeds weer sprongen een stralende lach en een warme blik eruit.

De laatste jaren woonde ze in de Amaniet, ook daar viel ze op door haar vriendelijke en vrolijke uitstraling. Het personeel zorgde graag voor haar en ze vertelden stuk voor stuk hoe ze haar daar zullen missen.

Op maandag 26 februari namen we afscheid van Nollie in een dienst in de kerk. Daar klonken woorden uit het bijbelboek Jesaja, die pasten bij haar sociale bewogenheid:

"Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren."

Daarnaast lazen we dichtregels van Huub Oosterhuis, die het geloof van Nollie weerspiegelen dat God ons tot over de grenzen van dit aardse bestaan heen nabij is: "Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is."

Na afloop van de dienst hebben we Nollie bij haar man Henk begraven op het Zendingskerkhof.

We wensen allen die Nollie zullen missen veel sterkte toe, de troost van kostbare herinneringen en de nabijheid van God en mensen.

ds. Kim de Berg

PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg

Wijk 1B Lucie Claessen

Wijk 2 Greet Kerkhoff

Wijk 3 Bepke Hart

Wijk 4a Henriëtte Zwaan

Wijk 4b Diny van Vuure

Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder

Wijk 6 Overige plaatsen

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het e-mailadres op pag. 2.

Pastorale berichten

Verschillende mensen uit onze gemeente hebben te kampen met zorgen en/of ziekte. We noemen een aantal van hen bij naam.

Wil Kok verblijft in de Arcade. Voor haar man Han heel verdrietig om van haar gescheiden te zijn en een grote zorg.

Jan Meuleman verblijft nog in de Klimop vanwege uitvalsverschijnselen.

Louise Katus heeft een nieuwe knie gekregen. Ze loopt alweer redelijk goed.

Bas de Gaay Fortman kreeg een pacemaker. Hij revalideert thuis.

Jan Mondria ondergaat deze periode verschillende onderzoeken, omdat hij niet helemaal in orde is.

Wilbert Dde Kruiff is herstellende van een knie operatie hij verblijft in het buurtzorg pension

Wij wensen hen allemaal veel sterkte. Dat geldt natuurlijk ook voor die gemeenteleden die hier niet expliciet genoemd worden. We hopen dat we naar elkaar om kunnen zien. Vaak gebeurt dat in stilte en dat is ook goed. En u weet het: schroom niet om aan uw pastoraal medewerker of aan de predikant door te geven als er iets bijzonders speelt bij u of als u van anderen uit de Zendingskerk weet dat dat zo is.

Uit de gesprekken over het stuk met betrekking tot de toekomstvisie

bleek dat velen onze gemeente als warm en betrokken ervaren. Dat is fijn. En tegelijk klinkt ook het geluid dat dit niet voor iedereen zo voelt. Wanneer mensen nieuw zijn in de kerk(dienst) blijkt het soms moeilijk om contact te leggen. Een korte groet of woord van welkom wanneer iemand naast je aanschuift in de kerk kan al het verschil maken. Of bij het koffie drinken een gesprek beginnen met iemand die je nog niet kent. Ook voor jezelf kan dat leuk en verrassend uitpakken.

De Zendingskerk zijn en maken we met elkaar!

Hartelijke groet vanuit de taakgroep pastoraat,
Herma Jongekrijg en ds. Kim de Berg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. Een bloemengroet wordt zeer gewaardeerd. Maar bedanken hoeft echt niet. En het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om betrokken te blijven bij elkaar.

Zondag 21 januari gingen de bloemen met de hartelijke felicitaties naar twee 80-jarigen: Manny Hoolt-Schapink, zij was 18 januari jarig en naar Edy van Beekum-Kroon, die de dag erna even oud werd.

De zondag daarop volgde mevrouw Brouwer de bloemen in het Buurtzorgpension, waar zij tijdelijk verbleef.

Op 4 februari werd Lies van Westen verblijd met een mooie bos. Zij heeft een open been en heeft daarvoor zorg nodig.

Zondag 11 februari waren er twee bossen in de kerk aanwezig. Er gingen bloemen met hartelijke felicitaties naar Riek en Albert van Bolhuis, vanwege hun zestigjarig huwelijk. De andere bos was bestemd voor de heer Nauta, hij vierde zijn tachtigste verjaardag op 8 februari.

Zondag 18 februari ging er een bos bloemen naar Louise Katus, zij onderging kortgeleden een knieoperatie. Diezelfde zondag ging er een kaart met veel handtekeningen van gemeenteleden naar Jan Meuleman. Hij verblijft tijdelijk vanwege neurologische problemen in de Klimop. Jan is allergisch voor geuren (en dus ook voor bloemen). Met een hartelijke groet,

Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat.

Bloemengroet op eerste paasdag 31 maart

Om op eerste paasdag in een volle kerk weer een feestelijke dienst te kunnen vieren, vragen wij u om op **30 maart tussen 14.00 en 15.00 uur** uw bloemen naar de Zendingskerk te brengen. We hopen weer op een 'bloemenzee', zodat alle graven weer van bloemen voorzien kunnen worden.

Namens de bloemengroep Tom Ankersmit

DIACONAAT

De diaconale maandcollecte is in maart bestemd voor een project van Kerk in Actie: Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.



Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.

Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn drie tot vijf keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte maart.

Wilma de Vries-Lam, taakgroep diaconie

Diaconale maandcollecte april 2024

In de maand april is de diaconale maandcollecte voor 100WEEKS. 20 vrouwen, 100 weken, € 10. Dat is de basis van 100WEEKS. Geen lening maar iedere week een gift van €8, 100 weken lang. Daarnaast is er €1 per week per vrouw voor de selectie en ondersteuning van de vrouwen en tot slot is er €1 per week per vrouw voor de kosten van de organisatie van 100WEEKS.

Een lokale partner van 100WEEKS selecteert een groep vrouwen die in extreme armoede leven. Vrouwen zijn verantwoordelijker dan mannen en stellen het belang van hun gezin voorop. Ze ontvangen elke week een klein bedrag dat ze naar eigen inzicht besteden. De vrouwen starten hun 100WEEKS altijd in een samengestelde groep, zodat ze elkaar kunnen steunen en inspireren. De vrouwen helpen elkaar met grotere uitgaven en investeringen. De lokale coaches ondersteunen en trainen in boekhouden, sparen en plannen.

In Afrika is mobiel betalen al veel gewoner dan bij ons. Het is veilig en goedkoop. De 100WEEKS-vrouwen krijgen elke maandagochtend een SMS met een code die ze bij een 'mobile money' kiosk kunnen omzetten in contant geld.

We zijn nu in Rwanda, Oeganda, Ghana en Ivoorkust actief. Met lokale coaches helpen we inmiddels meer dan 1.000 gezinnen (zo'n 5.000 mensen) een beter bestaan op te bouwen. We meten het effect van het 100WEEKS-programma met *mobile surveys*. Zo weten we precies wat er gebeurt met jouw geld.

In de beginfase wordt het geld vooral besteed aan de basisbehoeften. Gezinnen eten twee maaltijden i.p.v. één per dag, de kinderen gaan weer naar school, schulden worden afbetaald. Er is geld voor medicijnen, kleren en schoenen. De dagelijkse stress om te overleven valt weg.

Doordat de stress om te overleven plaatsmaakt voor geloof in een beter leven krijgen 100WEEKS-deelnemers ademruimte. Ze kunnen weer plannen maken. De vrouwen richten spaar- en coaching-groepen op en wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Onderdeel zijn van een groep geeft hun zelfvertrouwen. Ze staan er niet alleen voor. Dit leidt tot mooie ideeën.

Na een paar maanden gaan de vrouwen sparen en investeren. Ze kopen grotere voorraden etenswaar van betere kwaliteit om op de markt te verkopen. Ze kopen vee en een stukje land, zetten kleine bedrijfjes op, bouwen een huis voor de verhuur, of schaffen een naaimachine aan. Na 100 weken zijn ze mentaal en fysiek sterker en hebben ze een stabiel inkomen waarmee ze een duurzame toekomst kunnen veiligstellen. De gezinnen hebben daardoor ook toegang tot (verdere) scholing en verzekeringen. En ze staan financieel helemaal op eigen benen.

Hier een paar reacties van deelnemers

Valentine (32 jaar)

"With the support of 100WEEKS I learnt about saving money and family planning"



Claudine (22 jaar)

"Thanks to 100WEEKS I learnt about money management, I know that I have power and I can avoid feeling lonely"



Als je rechtstreeks geld overmaakt naar 100WEEKS krijg je informatie over de groep vrouwen, waar jouw geld naar toe gegaan is, zodra er weer een nieuwe groep start. Daarna krijg je een paar keer een update over jouw groep tijdens de 100 weken. Ik denk dat 100WEEKS een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en dat ze transparant zijn over waar het geld naar toe gaat.

U kunt dit project rechtstreeks steunen door naar hun website te gaan: <https://www.100weeks.nl/> of door over te maken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk ovv Diaconale maandcollecte april.

Helene van Harten

Diaconaal project Ghana 18 februari 2024

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd werd tijdens en na de kerkdienst aandacht besteed aan het meer-jaren project Ghana. Dit jaar staat de hulp aan shea-boerinnen in het uiterste noorden van Ghana centraal. Iris Bruijn, een medewerker van Kerk in Actie, heeft deze boerinnen bezocht en kon aan ons uit eigen ervaring over het project en de voortgang vertellen.

De shea-boerinnen worden bij het oogsten en verwerken van de sheanoten ondersteund met financiële middelen, kennis, training en voorlichting namens Kerk in Actie via de Presbyteriaanse Kerk in Ghana. De sheabomen groeien van nature in droge gebieden in Afrika en staan verspreid in het land. De vruchten van deze bomen, de noten, worden geraapt in de natte periode (juni en juli) en tot boter verwerkt in de droge periode (vanaf oktober/november). Voor het oogsten moeten de vrouwen soms lopend grote afstanden afleggen. Om het vervoer van de zware noten naar de dorpen wat te vergemakkelijken zijn ook motorvoertuigen beschikbaar gesteld.

De boter, die uit de noten is gewonnen, wordt verwerkt in allerlei drogisterijartikelen en in palmolievrije levensmiddelen (let op de etiketten!). Door meer kennis en de training in betere werkmethoden kan een hogere kwaliteit van de boter worden verkregen die het geschikter maakt om te verhandelen op de wereldmarkt. De vrouwen worden ook getraind om door goede onderhandelingen een betere prijs voor hun boter te bedingen.

Met het geld dat de shea-boerinnen verdienen en ook door daar wekelijks wat van te sparen kunnen zij hun kinderen naar school laten gaan en voedsel kopen in de droge winterperiode. Het werk is zwaar omdat het grotendeels met de hand en vaak individueel wordt gedaan. Soms werken de vrouwen binnen een gemeenschap samen. Maar ook kan de boter machinaal worden bereid in coöperatief verband, maar dan liggen de verdiensten voor de vrouwen veel lager.

In onze kerk hingen Ghanese kledingstukken, afbeeldingen uit de Ghanese kerk en er stond een tafel met Ghanese producten, zoals o.a. de boter, sieraden, sculpturen en extra informatie over het land en de geschiedenis. Met een grote groep Zendingkerkers hebben we genoten van een Ghanese lunch met pindasoep, cassaves, en wraps en een biologisch drankje. Een welbestede zondag!

Joke Hendriksen-van den Berg



VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes

In januari is voor de collecten in totaal € 1.877,45 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 920,60, voor de diaconale maandcollecte € 790,85 en voor het offerblok € 166,00.

AKTIE KERKBALANS

Indien u nog niet heeft gereageerd op Actie Kerkbalans, wilt u dit dan graag z.s.m. nog doen?

Ton Hardeman

KERK EN ISRAËL

GOD HEEFT DE HELE SCHEPPING LIEF



“Joden hebben de Talmoed, wij hebben Jezus Christus,” zei eens een dominee.

Een oude Joodse man constateerde jaren geleden: “Christenen houden zich voornamelijk bezig met de juiste geloofsleer, de orthodoxie, en Joden houden zich bezig met de juiste leefwijze, de orthopraxie.” De Talmoed, een rabbinisch commentaar op de Thora, beschrijft uitvoerig hoe mensen dienen om te gaan met de schepping, zowel met elkaar als met planten en dieren.

Zou het verschil niet daarin gelegen zijn dat het Eerste Testament een ontstaansgeschiedenis van duizenden jaren kent, en het Nieuwe Testament in betrekkelijk korte tijd tot stand kwam?

De eerste bijbelboeken van de Joodse Schrift gaan over de ontstaansgeschiedenis van de schepping en van het volk Israël, waarbij in verhalende vorm, aanwijzingen te vinden zijn met betrekking tot hoe te leven. Met het Sinai verbond werden meer richtlijnen gegeven over de geadviseerde leefwijze om niet opnieuw in slavernij te vervallen.

Het Nieuwe Testament bevat de evangeliën over het leven, het onderricht en het verzoenend lijden, het sterven en de opstanding van Messias Jezus. Het bevat de pastorale brieven en de Openbaring van Johannes (een Joods troostboek voor Joodse hoorders), en is in enkele tientallen jaren geschreven.

Daarom bevat het Nieuwe Testament wel aanwijzingen over de geloofsleer en ethische richtlijnen met betrekking tot mensen, maar geen richtlijnen hoe om te gaan met dieren, terwijl daarvoor in het Eerste Testament wel aanwijzingen te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Sabbat, waarin behalve mensen ook dieren en het land rust wordt gegund.

Een richtlijn met betrekking tot dat land is het Sabbatjaar, waarin bewerkte grond na zes jaar niet ingezaaid mag worden om niet uitgeput te raken. In de Talmoed worden richtlijnen nog verder uitgewerkt: zo is daar te lezen hoe de mens voorzieningen kan treffen waarbij soorten planten het best kunnen groeien, en welke combinatie van planten vermeden moet worden omdat ze elkaar negatief beïnvloeden. Ook staan er aanwijzingen in hoe woestijnvorming tegengegaan kan worden en bodemerrosie wordt voorkomen.

Wat dieren betreft: in de ark, op goddelijk bevel gebouwd door Noach, zo gaat het verhaal, werden behalve acht mensen ook talloze dieren gered. Volgens Spreuken¹² hebben dieren een ziel, en de rechtvaardige zorgt goed voor zijn dieren

De sjechita, de Joodse wijze om ritueel te slachten, is veel diervriendelijker dan wat er in abattoirs gebeurt.

Had een milieucrisis voorkomen kunnen worden als iedereen zich aan de richtlijnen, gegeven in de Talmoe, gehouden had?
In 1972 vroeg het rapport van de Club van Rome, een organisatie van tientallen onderzoekers, technocraten en zakenmannen met het rapport "Grenzen aan de groei," aandacht voor het probleem van uitputting en vervuiling van de aarde.
Sindsdien is het bewustzijn gegroeid dat met het oog op vermeerdering van de wereldbevolking industrialisatie en consumeren niet onbegrensd kunnen doorgaan. Er is meer aandacht voor milieubewustzijn gekomen, voor schone lucht, voor planten en voor dieren en er zijn zeker initiatieven geweest tot klimaatverbetering, maar is het voldoende?

Paus Franciscus riep in 2015 in een pastoraal schrijven, genaamd Laudate Deum, op tot aandacht voor het milieu om een klimaatcrisis af te wenden. In november 2023 kreeg deze encycliek een update. Omdat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis, is de mens eveneens verantwoordelijk voor de oplossing daarvan, kunnen we daar lezen.

God heeft de hele schepping lief, God heeft de wereld niet geschapen opdat wij er een zootje van maken, maar Hij roept ons op Zijn medewerkers te zijn om te doen wat in ons vermogen ligt om een crisis af te wenden. De Hebreeuwse Schrift rekent dit tot levensheiliging.

Louise Katus



**Israëlavond 5 en 12 maart 2024, Commissie Kerk en Israël
Ermelo
Thema: het 'joods' verstaan van de Romeinenbrief en onze relatie met Israël**

Ds. Gijsbertsen verdiept zich al decennia lang in een bijbeluitleg die wortelt in de joodse traditie. Hij is op zoek naar een theologie waarin het volk Israël de plaats krijgt die het toekomt. In twee bijeenkomsten worden we meegenomen in het 'joods' lezen van de Romeinenbrief. Begrippen zoals gerechtigheid, wet, geloof, werken der wet, rechtvaardiging, hebben vanuit de joodse achtergrond een 'andere' betekenis vergeleken met onze christelijke uitleg en traditie. Ds. Gijsbertsen zal verduidelijken hoe Paulus in de hele Romeinenbrief het volk Israël en de relatie met de andere volken op het oog heeft en dat Israël vanuit het 'joods' verstaan een prominentere plaats zou moeten innemen in prediking, liederen en belijdenisgeschriften. Op **5 maart** komen de hoofdstukken 1 t/m 8, en op **12 maart** de overige hoofdstukken aan de orde. Er zal dan voldoende tijd zijn om met ds. Gijsbertsen van gedachten te wisselen.

Inleider: Ds. Bart Gijsbertsen (PKN-predikant)
Locatie: Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, 3853 JS Ermelo
5 maart: zaal 3/4 van de kerk; **12 maart:** de Vleugel
Aanvang: 20.00 uur; sluiting 21.30 uur; inloop 19.30 uur met koffie/thee
Toegang: Gratis; collecte voor het bestrijden van de onkosten
Boekentafel: Aanwezig vanaf 19.30-20.00 uur en na 21.30 uur.

DIVERSEN

BOEKBESPREKING

EEN NIEUWE AARDE De uitdaging van deze tijd, door Eckhart Tolle

De 1e druk verscheen in 2005, maar in mijn beleving is dit boek tijdloos. De inspiratie voor de titel kwam uit de bijbelse profetie die spreekt over de instorting van de bestaande wereld en over 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Jesaja 65:17 en Openbaring 21:1). 'Een nieuwe hemel is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijke bewustzijn en een nieuwe aarde is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld. Jezus zei het tegen zijn leerlingen: het Koninkrijk Gods is bij u' (het ligt binnen uw bereik, Lucas 17:21). Tolle citeert meer bijbelteksten om uit te leggen wat hij bedoelt. De eeuwen door hebben mensen zich bezig gehouden met utopieën, op zoek naar vernieuwing, bekering, verlichting, het 'paradijs', alle gericht op de toekomst. Tolle onderneemt deze zoektocht in onze tijd, in het kader van een ontleding van de menselijke natuur, op aanschouwelijke wijze en in begrijpelijke taal. Hij zegt: een nieuwe aarde is géén utopie. Het gaat om twee begrippen: ego en bewustzijn, die niet naast elkaar kunnen bestaan.

'Het doel van dit boek is niet je te voorzien van nieuwe informatie of te proberen je ergens van te overtuigen, maar een verschuiving in je bewustzijn, een ontwaken, te bewerkstelligen. Het begin van het ontwakingsproces is een daad van genade, en is onomkeerbaar, al kan het door het ego wel vertraagd worden. Essentieel is het herkennen van het nog onbewuste ik, het ego dat denkt, spreekt en handelt. De belangrijkste aspecten daarvan zijn: ten eerste dat je het ego niet herkent, tenzij je de elementaire mechanismen achter de werking ervan kent, en ten tweede dat de daad van herkenning zelf een van de manieren is waarop bewustwording plaatsvindt'. We hebben een zekere vertrouwdheid met het woord ego via het dagelijks taalgebruik of via het meer specialistische gebruik ervan binnen de psychoanalyse van Freud. 'Voor het zich ontwikkelende kind ontwikkelt het *ego* zich langzaam als een noodzakelijk instrument om zijn verhouding tot zichzelf en de wereld te leren bepalen. Maar waar het aanvankelijk een noodzakelijkheid vormt voor die ontwikkeling vormt het in een latere fase, waarin wij ons met het *ego* zouden *identificeren* als zijnde onze wezenskern, juist een

beletsel om ons verder te kunnen ontwikkelen. Onze 'spirit', onze 'wezenskern' wikkelt zich vanaf de geboorte eerst in de materie en in het denken in, om zich vervolgens weer te kunnen ont-wikkelen en vrij maken van die materie en het denken'. 'Je kunt niet vechten tegen het ego, zoals je ook niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van bewustzijn is alles wat je nodig hebt'.

Beschikbaar via janschakel@hetnet.nl:

- A) een uitgebreid uittreksel van het boek,
- B) een opsomming van 17 bijbelcitataten daarin,
- C) door Tolle gehanteerde begrippen.

Jan Schakel

ARCHIEF

Nieuw in het archief

Een archief beheren is een rustgevende bezigheid. Sommige stukken of boeken hebben al vele jaren hun vaste plaats. Misschien al honderdvijftig jaar lang. Maar af en toe komt er ook iets bij. Verslagen en brieven en soms een stukje uit de krant dat aardig is om te bewaren. Zoals het berichtje in het Ermelo's Weekblad dat de Zendingskerk van het gas af is. Wat zal iemand die dit krantenknipsel over laten we zeggen vijftig jaar onder ogen komt, daarvan denken? In 1992-1994 voerde de diaconie actie voor Oikocredit, met als motto 'Neem deel aan een aandeel'. Een verzameling stukken en brieven geeft een goed beeld van die actie en kreeg een plaatsje in het archief.

De afgelopen anderhalf jaar kon ook weer een en ander in het archief worden opgenomen dat terugkijkt naar een verder verleden. Zo schreef ds. J.M. Westrate een boek over geloven op de Noordoost Veluwe 'Blief moar fijn bie het olde'. Met daarin een hoofdstuk waarin over ds. Witteveen en zijn zendingsgemeente wordt verteld. Dat hoofdstuk werd toegevoegd aan de bibliotheek.

Leo Mietus schonk ons zijn boek 'In Christus één?', met daarin een reconstructie van spanningen en conflicten in de bond van Vrije Evangelische Gemeenten rond 1912. De Zendingsgemeente kerkte toen in de Zendingkapel aan de Van Beekweg en had zich aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Marinus Mooij was in die tijd voorganger van de Zendingsgemeente en hij maakte zich zorgen over de ontwikkelingen in de Bond. In de voetsporen van ds. Witteveen stond hij voor de vrijheid van de gemeente die niet mocht worden beknot door anderen.

En dan is er natuurlijk het boek van Luuk Buddingh' over de geschiedenis van de Zendingskerk. Het kreeg zijn plek in het archief in doos 8 van de bibliotheek.



Een archief is rustgevend. Wat er in zit, blijft rustig op zijn plek. Maar een zekere levendigheid is er gelukkig ook. Door aanvullingen op de oude geschiedenis en het toevoegen van nieuwe geschiedenis aan het archief. Als archiefbeheerder waak ik over de rust van het archief. Ik probeer ervoor te zorgen dat wie iets zoekt over de geschiedenis van de Zendingskerk een goede kans heeft dat te vinden.

Sjoerd Zwaan, archiefbeheerder

DANK

Bedankt voor de bloemen

Het mooie boeket bloemen voorin de kerk had ik al kunnen bewonderen toen ik de dienst online volgde, om er toch "een beetje bij te zijn."

Wel verrast was ik toen aan het einde van de dienst gezegd werd dat de bloemen deze keer naar mij gingen, vanwege een knieoperatie. En jawel, even later stond Herma Jongekrijg voor de deur met het prachtige boeket. De bloemen gingen gepaard met een kaart, waarop bijna honderd handtekeningen stonden. Hartelijk dank daarvoor! De kaart heb ik op de bewuste knie gelegd, in de hoop dat het een genezende uitwerking zou hebben. Het heeft vast geholpen, en ik hoop over een paar weken weer naar de kerk te kunnen komen.

Louise Katus

Lieve mensen,

De laatste tijd zijn wij niet meer op zondagmorgen in de Zendingskerk te vinden. Otto levert in wat mobiliteit betreft en leeft ook met andere ouderdomskwalen. Wij kijken en doen altijd wel -zo mogelijk- de dienst mee om toch verbonden te blijven. We waren dan ook heel verrast toen we bij de mededelingen hoorden: "De bloemen gaan naar Otto Volgenant omdat hij chronisch ziek is". En nog meer verrast waren we dat Frits Kappers de bloemen bracht. Met Frits heeft Otto een tijdlang in de commissie "Groene Kerk" de duurzaamheid van onze goede aarde onder de aandacht gebracht .

Hartelijk dank voor het mooie boeket en zoveel hartelijke groeten van alle (on)bekende namen op de bijgaande kaart.

Lieve groet van Otto en Marian Volgenant

VOEDSELBANK



Coördinator logistiek

Onze huidige coördinator logistiek wil graag, na bijna negen jaar als vrijwilliger bij de Voedselbank, stoppen met zijn werkzaamheden. Daarom zijn wij op zoek naar een opvolger/ster. Als u meer wilt weten over deze functie of een oriënterend gesprekje wilt, kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator, mevrouw Antoinette Walenberg, info@voedselbankharderwijk.nl

Vacature Intaker Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten

Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten is op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger voor de functie van intaker. De Voedselbank is een organisatie die mensen in een financiële noodsituatie door het verstrekken met een Voedselpakket een steuntje in de rug biedt. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een Voedselpakket wordt thuis bezocht door een intaker van de Voedselbank. Deze intaker en de aanvrager bespreken de financiële situatie en signaleren of er meer nodig is dan voedsel alleen.

Uw CV kunt u sturen naar de heer Bert van de Schootbrugge: klanten@voedselbankharderwijk.nl

Voor meer informatie c.q. toelichting m.b.t. deze functie kunt u contact opnemen met de heer Henk de Mooij.

Indien uw mailadres of contactgegevens zijn gewijzigd verzoek ik u vriendelijk dat aan mij door te geven.

Met vriendelijk groet,

Secretaris Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten
Hans van de Wassenberg

MUTATIES

Aangemeld als lid: Mevrouw J.M. Makaske -Dekker en de heer H. Makaske, Harderwijk
Mevrouw A. Elbertsen-van Dijk, Harderwijk
Overleden: De heer J. (Jaap) P. Jongsma, gewoond hebbende in de Arcade
Mevrouw A. (Nollie) D. Klomp-Mol, gewoond hebbende in de Amaniet
Uitgeschreven: Mevrouw G. Bosch-Drescher, Ermelo
Van lid naar vriend: Dhr. G.L. Bosch, Ermelo

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen:
hulpdienst@zendingskerk.nl
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, kan contact opnemen met:
mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie Vliek,
E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

Thema van liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd.

De bolvorm is de basis van de schikkingen. Jeremia wees op broodnodige veranderingen van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.



Namens de bloemengroep, Tom Ankersmit

KERKDIENSTEN

U kunt alle diensten volgen via de site van de Zendingskerk:
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.

Morgendiensten beginnen om 10.00 uur.

De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur.

De paaswake wordt gehouden om 21.00 uur.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 31 maart.

10-mrt	ds. Kim de Berg		
17-mrt	ds. Alain Verheij	Leiden	
24-mrt	mw. Heleen Bakker	Ermelo	Palmzondag
28-mrt	ds. Kim de Berg		Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer
29-mrt	ds. Sjoerd Zwaan	Ermelo	Goede Vrijdag
30-mrt	ds. Kim de Berg		Stille Zaterdag
31-mrt	ds. Rainer Wahl	Ede	Pasen
07-apr	mw. Nelle-Mieke Drop	Ermelo	
14-apr	ds. Anja vd Poppe	Harderwijk	

De wekelijkse diaconale collectedoelen zijn:

10-mrt	Kerk in Actie: sterke vrouwen in de kerk op Papoea
17-mrt	Kerk in Actie: noodhulp rampenpreventie in Ethiopië
24-mrt	Hervormde Diaconie Ermelo: bestrijden van armoede en zorgdragen voor personen en groepen
31-mrt	Kerk in Actie: kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia
07-apr	Jaarproject Ghana: een beter inkomen voor sheaboerinnen
14-apr	Kerk in Actie : noodhulp

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 19 april.
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **zaterdag 6 april**
binnen te zijn bij de redactie van Contact.