

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang

nr. 4 31 mei - 12 juli

2024



CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoonnummers onder 0341

Website: www.zendingskerk.nl
Webmaster: Dhr. G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl
Adres Zendingskerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingskerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners,
E-mail: scriba@zendingskerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman,
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingskerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants–Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg,
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants,
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan
E-mail: archief@zendingskerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.

Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.

Tel. 0341-56 54 99.

Blijf geloven

Blijf geloven in een toekomst ook al lijkt de kans maar klein
Blijf geloven in een wereld die jouw wereld ook kan zijn
Blijf geloven in je leven, in je denken en je doen
Blijf geloven in oprechtheid en in vormen van fatsoen
Blijf geloven in de vrede en een simpel kort gebed
Blijf geloven in de mens die zich voor jou heeft ingezet
Blijf geloven in het wonder dat jouw angsten overwint
Blijf geloven in de onschuld en de glimlach van een kind
Blijf geloven dat een ander ook voor jou iets over heeft
Blijf geloven in de liefde, alle dagen dat je leeft
Blijf geloven in de waarde en het doel van je bestaan
Blijf geloven dat de mensen eenmaal samen zullen gaan.



VAN DE PREDIKANT

Stemmen als zelfkritiek

Binnenkort is het weer zo ver: we mogen naar de stembus. Niet voor de verkiezing waar de gemiddelde Nederlander het hardst voor loopt, maar dat zegt niet alles over het belang ervan. Elk moment om onze stem te laten horen is van belang. Want al is politiek niet alles, alles is wel politiek, om de oude Kuitert nog maar eens te citeren.

Binnen onze Zendingkerk klinkt niet voor niets de wens om te zoeken naar manieren om ons maatschappelijke en politieke zelfbewustzijn vorm te geven. In onze toekomstvisie heeft dat verlangen een plek gekregen. Nu volgt de uitdaging om er concreet handen en voeten aan te geven. Dat kan spannend zijn, we zitten tenslotte niet altijd automatisch op één lijn, al leven we vanuit dezelfde inspiratie.

Tegelijk beseffen we dat we midden in de samenleving staan en dat een kerk geen 'spiritueel eilandje' is waar de stormen van de wereld aan voorbij gaan. We weten ons deel van de wereld en we voelen ons aangesproken op onze verantwoordelijkheid. We zijn geroepen om antwoord te geven op de vragen die opklinken vanuit de Bijbel.

Vragen die te maken hebben met de zorg voor de medemens en voor de aarde.

Op diverse momenten wordt ons gevraagd stelling te nemen en een keuze te maken. De gang naar de stembus is zo'n moment. Maar hoe doe je dat, stemmen als gelovig mens? Of alles bijeengenomen: op grond waarvan kies je? Wat laat je meespelen? Stem je principieel of strategisch? Zoek je een partij die het beste bij je past? Of kun je er ook net even anders naar kijken en is je stem niet alleen een signaal naar de buitenwereld, maar ook naar je binnenwereld?

Dat dit laatste ook mogelijk is, ontdekte ik door een stuk van theoloog en schrijver Karel Eykman. Zijn woorden zijn al meer dan 25 jaar oud (in 1998 stond dit in NRC), maar ze zijn nog altijd even relevant. Ze hebben mij in elk geval zo geraakt dat ik er bij elke verkiezing aan moet denken. Ik draag ze ook graag uit, als een ouderwetse zending die haar boodschap een zo breed mogelijk publiek gunt. Vandaar dat ik ze ook hier graag een keer deel.

Dit schreef hij. Zijn tekst is gegoten in de vorm van een openbare brief aan Jaap Dirkmaat, destijds lijsttrekker van politieke partij De Groenen:

"Kijk, ik ben dan wel een van de lijstdouwens van de Groenen, samen met Hans Dorrestijn, Marjan Berk, Henk Westbroek, Igor Cornelissen en niet te vergeten Jos Brink zelf, maar mijn vraag blijft: ben ik eigenlijk wel groen genoeg? Jij komt uit een echt boeren-plattelands milieu, maar ik ben nu eenmaal een onverbeterlijk stadsmens. Ik kan niet zo goed tegen natuur, ik word zenuwachtig van boswandelingen. Als je één boom hebt gezien, heb je ze allemaal wel gezien, vind ik. Goed, in de stad zijn bomen wel handig in de straat, om de twintig meter een, om je fiets tegen te zetten of om met je kop tegen te

leunen als zij het weer eens heeft uitgemaakt. Okee, moet kunnen. Maar allemaal bomen bij elkaar, dat is nergens voor nodig. Je zet toch ook geen bos lantaarnpalen op een kluitje bij elkaar ergens in een reservaat? Nou dan. Mijn kinderen hebben een onsterfelijke regel van Willem Wilmink boven mijn bureau willen prikken: 'Bij ieder vergezicht zoek ik het horecabedrijf'. En zo is het maar net. Echt, ik ben een hopeloze randstedeling. Ik deug niet voor de Groenen. Dat ligt niet aan jullie, maar aan mij. Ja, ik heb geen auto, ik trein en fiets en ik trek daar een heel milieubewust gezicht bij. Maar de waarheid is dat ik dertig jaar geleden zes keer voor mijn rijbewijs gezakt ben, dus ik moet wel. Ik koop vlees bij de diervriendelijke scharrelslager. Niet omdat ik medelijden heb met die snoezige kistkalfjes, maar omdat ik het lekker vind (diervriendelijk slachten is als vrouwvriendelijk neuken). Als ik meer geld had zou ik vaker vliegen naar mijn geliefd Indonesië, ik laat het licht aan omdat ik mezelf wijs maak dat dat gezelliger is voor de kat, ik blijf te lang onder de douche als ik dronken ben. Wat moeten de Groenen nou met zo'n lijstduwer? Ik denk dat het hierin zit: ik ben het eigenlijk wel met jullie eens, ook als jullie kritiek op mijn levensstijl hebben. Anderen stemmen op de partij 'die voor hun belangen opkomt', de partij 'waar zij zich helemaal in kunnen vinden', of de partij 'waar zij het op alle punten gloeiend mee eens zijn'. Maar mijn stemgedrag is meer een vorm van zelfkritiek. Daarom stem ik het liefst op een partij die mij op de schouder tikt, die mij alerter maakt, die mij wakker houdt en die mij, jongen van het asfalt, hartelijk uit kan lachen, als ze mij maar niet de rug toekeren. Dat vergeten de mensen wel eens, dat je zo ook kan stemmen."

Ik vond en vind het een schitterend pleidooi om het eens net even anders te bekijken. Niet stemmen om mijn eigen neigingen en ideeën te bevestigen, maar kiezen als een vorm van zelfkritiek. En dan ook nog eens verwoord op een manier die alleen een beeldend en creatief denker en schrijver als Karel Eykman dat kan.

Misschien is het hoe dan ook een mooie manier om te leven en te denken. Open naar datgene dat ons (nog) niet past, maar ons wel zou moeten passen. Zoals we ons ook door bijbelse teksten en verhalen laten uitdagen en bereid zijn onszelf onder kritiek te stellen. Niet om er ongelukkig van te worden en al helemaal niet om ons een calvinistisch schuldgevoel te laten aanpraten, maar als stimulans. Als stimulans om zo te leven dat onze keuzes meer en meer passen bij Gods Koninkrijk.

Ik denk dat dit zowel een individuele als een gezamenlijke weg zou moeten zijn. Alleen redden we het niet, we hebben elkaar nodig. Tegelijk blijven we godzijdank ook verschillende mensen die een eigen gang door het leven gaan. Vanuit die eigenheid het gesprek met elkaar voeren is voor mij een essentieel onderdeel van het

gemeente-zijn. Juist ook het gesprek over actuele en politieke zaken. Over oorlog en vrede, over armoede en eerlijke verdeling, over wanneer en hoe we ons kunnen uitspreken tegen die dingen die lijnrecht ingaan tegen de bijbelse boodschap. We zijn niet geroepen tot 'stil maar, wacht maar alles wordt nieuw', maar we zijn geroepen om bewogen te raken en in beweging te komen. Met onze voeten, onze handen, ons hart en onze stem. Ik hoop dat we dat met elkaar waar kunnen maken.

Afwezig in verband met cursus

U weet misschien dat van predikanten wordt verwacht dat ze jaarlijks na- en bijscholingscursussen volgen. In dat kader zal ik in de eerste week van juli deelnemen aan een studieweek over het werk van de Perzische dichter en mysticus Rumi. Deze week wordt verzorgd door het Titus Brandsma instituut (gelieerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen).

In die periode (1-5 juli) ben ik niet beschikbaar voor het gewone predikantswerk. Mocht u in die week dringend een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze scriba. Hij kan dan contact leggen met mijn vervanger.

Met de opgedane kennis en inspiratie hoop ik in het nieuwe seizoen een gemeentebijeenkomst rondom Rumi te organiseren.

Hartelijke groet, ds Kim de Berg

VAN DE SCRIBA

Kanselruil

Op basis van de afspraken met de Hervormde gemeente Ermelo vindt enkele malen per jaar kanselruil plaats met predikanten van andere wijkgemeenten. Zo ging op 21 april ds. Desiree Prins-van den Bosch bij ons voor. In haar prediking stelde zij het vraagstuk van de opstanding van de doden centraal, een nogal gewaagde keuze aangezien door de eeuwen heen het leven na de dood telkens weer betwist wordt, ook reeds onder Jezus' tijdgenoten.

Naderhand ging ds. Prins vol waardering in op enkele vragen van een gemeentelid, die haar via de mailbox van de scriba bereikten. In onze Oecumenische Vereniging de Zendingskerk willen we graag ruimzinnig omgaan met verschillen in visie en beleving. Het leek de kerkenraad de moeite waard haar reactie met u te delen. Het is overigens uitdrukkelijk niet de bedoeling om een discussie hierover in Contact of met haarzelf op gang te brengen.

Hier volgt haar reactie:

"Wat fijn zo'n inhoudelijke reactie op mijn preek! Super dat er met zoveel aandacht naar mijn werk geluisterd wordt. Hopelijk blijft er ondanks de vragen nog genoeg inspiratie over voor u om gesticht te zijn door mijn woorden heen.

Het klopt denk ik wel dat onze visies daarin wat van elkaar verschillen. Al hoop ik dat je mijn aarzelende en zoekende toon in dezen ook hebt opgemerkt. Ik heb niet willen voorschrijven wat wij 'behoren' te geloven. Maar als ik zelf denk aan de opstanding van de doden denk ik inderdaad wel aan een hiernamaals. Wellicht niet 'meteen' na de dood, maar wel een leven op een nieuwe/vernieuwde aarde.

Of we elkaar daarin zullen herkennen is al een theologische discussie sinds het ontstaan van de kerk, denk ik. Veel theologen zullen dat ontkennen. Voor mijzelf neig ik naar het andere. Niet zozeer vanwege sentimentele redenen, als wel dat ik vermoed dat het tweede gebod, je naaste liefhebben, ergens ook zijn voortgang zal kennen op die nieuwe aarde. En het verschijningslichaam van Jezus neem ik als voorbeeld van hoe ons lichaam er wellicht ook uit zal zien, herkenbaar en met littekens van dit leven. Ook dit heb ik vragenderwijs (kunt u zich dat voorstellen?) gesteld, zonder de pretentie te hebben dat ik het laatste antwoord heb.

Job is een heel ander verhaal, zoals ik al introduceerde bij de schriftlezing. Ik denk dat het Oude Testament weinig aanleiding geeft om te geloven in een leven na de dood, ook voor Job niet. De reden dat ik een gedeelte uit Job las, was omdat ik het belang van het lichamelijke erin terugvond. Dat had ik nog wel wat duidelijker kunnen noemen in de dienst.

Het is lastig zo via de mail afdoende antwoord te geven. Maar hopelijk verheldert het toch.

We kunnen elkaar denk ik vinden in de gedachte dat God de Nabije is, al blijft zelfs dat soms een aangevochten gedachte.

Wat een zegen, zulke zorgvuldige luisteraars!

*Met vriendelijke groet,
Desiree"*

Coventrygebed

Inmiddels is op drie vrijdagen, telkens de eerste van de maand, het Coventrygebed gehouden. Het is fijn te merken dat in deze roerige tijd zo'n moment van bezinning velen aanspreekt en niet alleen uit onze eigen geloofsgemeenschap. Het duurt maar kort en toch, de stilte, de muziek, de woorden, het gebed – het raakt mensen. Het volgende Coventrygebed is op 7 juni, zoals steeds van 12.00-12.15u. U bent weer van harte welkom.

Paginabreed

Nogal verrast ontving ik in april een e-mail van een journalist van het dagblad Trouw met het verzoek een bezoek te mogen brengen aan het Kerkcafé. Niet helemaal zeker wat hij achter het begrip *café* in de kerk veronderstelde, legde ik hem uit dat het Kerkcafé in de Zendingskerk vooral een gelegenheid is om rond koffie (of thee) elkaar te ontmoeten en bij te praten en dat er zo af en toe iemand een inleiding op een onderwerp houdt. Overigens heette ik hem welkom.

Hij trof het, de ochtend waarop hij kwam, hield Roel Norg in de kerkzaal een inleiding met als titel "Vluchtelingen 1943, Hannah Arendt".

Van zijn bezoek maakte hij een mooi paginabreed artikel dat op 30 april in Trouw verscheen. Jammer dat de redactie, nadat ds. Kim de Berg zijn artikel had gereviseerd, in de titel 'ruimzinnig' verving door 'vrijzinnig'. Want als ruimzinnig willen wij liever bekend staan, maar het was in elk geval een prettig en positief artikel.

Mocht u het artikel gemist hebben, u kunt het terugvinden op de website van de Zendingskerk. Link: <https://www.hervormd-ermelo.nl/zendingskerk/nieuws/Trouw-artikel-20-jaar-PKN>

Wisseling van de wacht

Op maandagavond 13 mei vond onze weer goed bezochte Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin nam voorzitter Dini van Bruxvoort afscheid van drie kerkenraadsleden: Arda Mulder (ouderling), Frits Kappers (diaken en lid van het moderamen) en Piet-Jan Tuinema (diaken). Een boeket bloemen voor elk onderstreepte haar woorden van grote waardering en dank.

Hun opvolgers Heleen Langenbach (ouderling), Marja Bakker (diaken en moderamen) en Tiny van der Heide (diaken) werden aan de aanwezigen voorgesteld en bij acclamatie benoemd. In de kerkdienst van 16 juni zullen zij bevestigd worden. Tot die tijd blijven Arda, Frits en Piet-Jan nog ambtsdrager.

ALV-boekje

Bij de vorige uitgave van Contact ontving u het boekje met de uitnodiging voor de ALV en de stukken. Daarin waren diverse pagina's volkomen in de war geraakt. De verklaring daarvoor was een niet tijdig opgemerkte, afwijkende instelling op een van de computers waarop de software draait. Onze excuses daarvoor.

Kennelijk heeft dat de leden niet ontmoedigd of omgekeerd misschien, juist aangespoord om de vergadering te bezoeken, want over de opkomst hadden we als bestuur gelukkig niet te klagen.

Uit de kerkenraad

Op 6 mei vergaderde de kerkenraad. De Hervormde gemeente Ermelo heeft een Gedragscode 'Veilige kerk' opgesteld voor ambtsdragers en medewerkers. De kerkenraad kon daarmee goed instemmen. Verder

werd een lijst met onderwerpen voor het opstellen van een beleidsplan doorgenomen, gebaseerd op de inmiddels in de ALV aanvaarde Toekomstvisie.

Ds. Beatrice Jongkind heeft in april een koninklijke onderscheiding ontvangen. De kerkenraad heeft dit gememoreerd en heeft haar met een kaart en een van ons logo voorziene kaars onze felicitaties overgebracht.

En uiteraard was er aandacht voor de hierboven genoemde vertrekkende en nieuw inkomende leden van de kerkenraad.

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl

Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingkerk

vr. 07 juni	12.00u.	Coventrygebed om vrede
zo. 16 juni	10.00u.	Bevestiging ambtsdragers
zo. 30 juni	17.00u.	Vesper
vr. 05 juli	12.00u.	Coventrygebed om vrede
zo. 14 juli	10.00u.	Start vakantiediensten (t/m 25 aug.)
za. 10 aug.	14.00u.	Workshop bloemschikken

PASTORAAT

Betrokken op elkaar

In onze gemeente willen we omzien naar elkaar. We delen daarom hier de namen van een aantal mensen die het moeilijk hebben. Een kaartje of andere vormen van aandacht worden gewaardeerd. Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die hier niet met naam en toenaam genoemd worden, maar van wie u weet dat er toch iets speelt. Schroom niet om dit soort signalen te delen met de pastoraal medewerker of de predikant, zodat zij het ook weten en op kunnen pakken.

Jan Mondria is na een zware buikoperatie en twee weken ziekenhuisopname weer thuis. Hij is flink ziek geweest en moet nu bijkomen en aansterken.

Gonnie Giel is gevallen en heeft haar bekken gebroken. Ze verblijft op de acute-opname afdeling in afwachting van een plek in een instelling. Dick heeft het er erg moeilijk mee.

Gerda Immerzeel is inmiddels geopereerd. Vanaf 22 mei krijgt ze bestralingen. Daarna een herstelperiode van zeker 8-12 weken.

Hetty van Otterloo gaat goed vooruit met haar nieuwe knie. Ze kan alweer lopend naar de kerk. Gelukkig is ze intussen hersteld van de gordelroos waar ze zo'n last van had.

Willy Lumkes is weer thuis na een verblijf in het Buurtzorgpension. Zij hoopt thuis verder aan te sterken.

Joke Hendriksen heeft een flinke val gemaakt bij een fietsongeluk. Zij herstelt thuis.

Onze gedachten gaan ook uit naar Wil Kok. Zij verblijft in de Arcade. En natuurlijk ook naar haar echtgenoot Han.

Er zijn voor elkaar kan op veel manieren. De belangrijkste is misschien wel: ruimte maken voor de ander. Marinus van den Berg schreef er dit gedicht over:

*Je denkt misschien
dat je wat moet zeggen
je denkt misschien
dat je me moet opvrolijken
je wilt me misschien weer
zien lachen
en genieten
je denkt misschien dat je me moet
troosten
en adviseren.
Wat ik je vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
mij aan te kijken
mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet
zelfs niet te begrijpen
maar als het kan
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.*



Dat we steeds weer die ruimte vinden voor elkaar!

Met een hartelijke groet vanuit de taakgroep pastoraat,
Herma Jongekrijg en ds. Kim de Berg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag.

Een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd. Maar bedanken hoeft echt niet. En het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om betrokken te blijven bij elkaar. De ambtsdrager van dienst en degene die de mededelingen doet tijdens de kerkdienst hebben het adres van het gemeentelid dat de bloemen krijgt.

Zondag 14 april werd mevrouw Hetty van Otterloo in het Buurtzorgpension verblijd met een mooie bos, zij was daar tijdelijk opgenomen na een knie-operatie. De andere bos ging met een hartelijke groet naar de heer Jan Mondria. Na een ziekenhuisopname wegens een longontsteking kreeg hij thuis de bloemen.

Op 21 april werden de bloemen gebracht bij het echtpaar Makaske. Mevrouw onderging een buikoperatie en samen met haar echtgenoot verbleef ze heel kort in het Buurtzorgpension.

Zondag 28 april waren de bloemen bestemd voor mevrouw Tini Mensink, zij had veel last van een beenwond. En de andere bos ging met de hartelijke felicitaties naar mevrouw Bea Borst-Kreeft. Op 22 april mocht zij haar tachtigste verjaardag vieren.

De zondag daarna, 5 mei, werd mevrouw Willy Lumkes-van Rijn verblijd met een bos bloemen. Zij verbleef toen in het Buurtzorgpension om te herstellen van een longontsteking.

En op zondag 12 mei kreeg mevrouw Gerda Immerzeel de bloemen. Zij onderging een borstoperatie en start binnenkort met nabehandeling. We wensen haar veel sterkte. Met de andere bos werd mevrouw Bertie Veldwachter gefeliciteerd, zij werd 7 mei 85 jaar. Zij

Met een hartelijke groet
namens de taakgroep pastoraat,
Arda Mulder

DIACONAAT

De diaconale maandcollecte is in juni bestemd voor een project van Kerk in Actie: Noodhulp in Noord-Afrika in Marokko en Libië.

Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen. Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

In Libië zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water. Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de stroom.

Na de noodhulp bestaat de hulp uit psychosociale zorg en zorgen dat mensen genoeg geld hebben of weer een inkomen kunnen verdienen. En meehelpen om verplaatste explosieven uit de weg te ruimen.

De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden. De noodhulp is voor deze migranten bestemd.

Steun dit werk met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Noord-Afrika of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte juni.

Namens de taakgroep diaconie,
Wilma de Vries



Inzameling Voedselbank – 6 en 7 juli 2024

In juli zamelen wij weer, zoals gewoonlijk, levensmiddelen in voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. Gewoon omdat daar nog steeds dringend behoefte aan is. Vanuit de Voedselbank worden wekelijks voedselpakketten uitgereikt aan personen en gezinnen die vanwege (tijdelijk) geldgebrek zelf geen eten kunnen kopen. Deze pakketten worden bij de Voedselbank samengesteld en ingepakt door vrijwilligers en op drie locaties afgeleverd en gedistribueerd met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen t.a.v. de hygiëne en afstand.

De Zendingkerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van die levensmiddelen waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte heeft. Dat zijn voor de komende zomer de volgende producten:

pak houdbare chocomel, zak soep, pak houdbare melk, blikje kip/champignon ragout, bouillontabletten, pak rijstwafels, pak sap, ontbijtkoek (lange datum), blikje vis.

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren, deze worden door de Voedselbank bij DE ingewisseld voor pakken koffie. Plus of Jumbo cadeaukaart van € 5,00 of € 10,00 is ook welkom.

De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op **zaterdagmiddag 6 juli** van 14 tot 15 uur klaar **in de consistoriekamer** en op **zondagmorgen 7 juli, voorafgaande** aan de kerkdienst, **in de hal van de kerk**. We hopen dat u ook dit keer weer allemaal meedoet aan deze directe vorm van zorg voor de naaste omgeving.

Alvast bedankt namens de taakgroep diaconie,
Agaath Grootjans

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes april

In april is voor de collecten in totaal € 1.558,20 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 730,50, voor de diaconale maandcollecte (100-weeks) € 668,20 en voor het collecteblok € 159,50.

Ton Hardeman

KERK EN ISRAËL

LICHT EN WAARHEID



ONOPGEEFBAAR VERBONDEN

KERK & ISRAËL Noordwest VELUWE

Licht en waarheid, heilige woorden en opnieuw zo veelzeggend, vooral in deze tijd van geweld en desinformatie.

In de oude berijming werd psalm 43 zó gezongen: *“Zend Heer Uw licht en waarheid neder, en breng ons door die glans geleid naar Uw gewijde tente weder.....”* Zo leerden sommigen van ons het nog op school, woorden die veelzeggend blijven.

Dus...Licht en Waarheid, we vertrouwen er op dat ons gebed verhoord wordt.

Louise Katus

BOEKBESPREKING

DEMOCRATIE VRAAGT OM RELIGIE

door **Hartmut Rosa**



Als het ideeënreservoir van eeuwenoude religies verloren gaat in onze moderne samenleving hebben wij juist de mogelijkheid om na te denken over de maatschappelijke rol van religiositeit. De inhoud van dit kleine boekje (76 pagina's) is gebaseerd op een lezing in 2022 en is qua onderwerp opmerkelijk actueel en ook uitdagend voor ons als kerkelijke gemeente. Het vertrouwen van burgers in de politiek neemt af en in Nederland is voor het eerst een meerderheid die zichzelf niet-gelovig noemt. Rosa noemt dat een 'razende stilstand'. Mensen die door de samenleving als razenden worden voortgedreven en tegelijk voelen dat ze verstard zijn geraakt en stilstaan. Of juist méér zouden willen stilstaan bij de dingen om hen heen, en daar niet de tijd en rust voor kunnen vinden. We zien steeds meer productie en verbruik van energie, alleen om de status quo te handhaven. Het vermindert de problemen echter niet en brengt ook de oplossing niet dichterbij. Als we moeten blijven groeien, kunnen we echter geen sector aanwijzen waar die groei zinvol, zonder ergens schade te berokkenen kan plaatsvinden. Bovendien zal de wereldwijde concurrentie heviger worden naarmate meer landen ons welvaartsniveau proberen te bereiken en tegelijkertijd de klimaatcrisis willen oplossen. Zonder twijfel hebben we religieuze instellingen, denkstructuren, overtuigingen en ritens nodig om er nog uit te komen, want zonder groei kunnen we de bestaande sociale structuur niet langer in stand houden.

Hartmut Rosa (1965) is hoogleraar sociologie in Jena en introduceert het begrip 'resonantie', het belang van wederkerigheid, zoals dat in muziek tot uiting komt waar verschillende instrumenten met elkaar,

met de ruimte, en met de luisteraars resoneren. Religie biedt ruimte om je open te stellen voor het andere en dit ook in jou te laten resoneren. Resonantie heeft vier bepalende momenten. 1) Iets roept me, de stem van een ander bereikt me, 2) Ik ga een soort verbinding aan met deze ander. Ik reageer op de oproep en doe er iets mee, 3) Ik transformeer en begin de wereld anders te zien of anders te denken. Ik kan dit echter niet forceren, en daarom 4) is een resonantie*relatie* onvoorspelbaar. Maar als het gebeurt is, resonantie het moment waar iets nieuws ontstaat. Democratie is niet alleen maar zenden, we moeten ons ook laten aanspreken. Deze maatschappij heeft een groot gebrek aan een luisterend hart. Dat is moeilijk in een agressieve samenleving, maar juist de kerken beschikken over een verhaal en over ruimtes waar een luisterend hart kan worden geoefend en ervaren. Religie kan ons eraan herinneren dat er een andere houding tegenover de wereld mogelijk is dan een die op groei is gericht.

Jan Schakel

INTERVIEW

In Contact nummer 3, 2024, pagina 24, staat vermeld dat ik vanaf nu interviews-vraaggesprekken volgens Van Dale-mag houden, een uitnodiging die ik graag aanvaard en waarvan ik hoop dat de gesprekken onderhoudend, interessant en informatief zullen zijn voor ons kerkblad Contact.

Het is wellicht wenselijk te vertellen wie ik ben.

In 2006 zijn mijn vrouw Elly en ik vanuit Goes naar Ermelo verhuisd. Elly is overleden in 2022. Wij hebben 40 jaar in Zeeland gewoond, waar ik leraar Duits was in Vlissingen en Goes. Van 2012-2021 functioneerde ik als archiefbeheerder van de Zendingskerk. Dat was een interessante taak.

Hans Grondsma

Interview met Heleen Langenbach

Mijn eerste interview heb ik gehouden op 20 april 2024 in Harderwijk met Heleen Langenbach, toekomstige ouderling van onze kerk.

Heleen, woonachtig in Harderwijk, is 73 jaar, weduwe en moeder van twee kinderen en oma van drie kleinkinderen. Haar vooropleiding is mms, ze is gepensioneerd ondernemer met de specialisatie management. Ze heeft een brede culturele belangstelling.

Heleen was van 2016-2020 diaken in de Bergkerk in Amersfoort. Door haar oom - tevens voogd - predikant, leerde ze het oecumenische



karakter van een kerk kennen. Als kenmerken van de Zendingkerk noemt ze zorg en belangstelling van de leden voor elkaar. De diensten vindt ze ruimzinnig, bemoedigend en inspirerend. Heleen heeft prettige contacten in o.a. een leesclub en de koffiegroep. Op de vraag van de kerkenraad of ze beschikbaar zou willen zijn voor het ambt van ouderling heeft ze de tijd genomen om na te denken over de verantwoordelijkheid van ouderling en de te verwachten inzet, waartoe ze graag bereid is. Als ambitie noemt ze: "...er zijn voor hen, die het nodig hebben in welke vorm dan ook..." en "de bereidheid mensen te bezoeken". Heleen hoopt binnen het team van kerkenraadsleden in harmonie en welwillendheid samen te werken. Op mijn vraag, of ik het haar moeilijk gemaakt had, zei ze met een brede glimlach, dat ze dat ook niet verwacht had!

Hans Grondsma



MEDEDELINGEN

Hartelijk dank

Op zondag 3 maart, inmiddels alweer even geleden, volgde ik de kerkdienst online. Tot mijn verbazing en verrassing hoorde ik dat één van de twee prachtige boeketten voor mij bestemd was vanwege mijn gordelroos.

Lieve 'Zendingkerkers' heel hartelijk dank! Ook voor de mooie kaart met de vele namen van de kerkgangers op die zondag. Ik wil ook de gemeenteleden bedanken die op bezoek kwamen, lieve kaarten stuurden, me blij maakten met bloemen, een lekker soepje of door een ander lief gebaar. Ook in de periode direct na de gordelroos toen ik door een lendenwervelfractuur nog eens zes weken niet mobiel was.

De lieve aandacht vanuit de gemeente heeft me enorm goed gedaan!

Liefs,
Margreet Mol

Dank

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, appjes, bloemen, bezoekjes, telefoontjes en gebed tijdens de ziekte van Jan.

Wij voelden ons daardoor gesteund en getroost.

Hartelijke groeten,
Jan en Tineke Mondria

Dank

Graag wil ik hartelijk bedanken voor het mooie rode Pinksterboeket dat ik namens de Zendingskerk uit handen van een medelid, de heer Bergsma, mocht ontvangen.

Buitengewoon attent en troostend na het fietsongeval dat ik op Moederdag had.

Mijn herstel verloopt langzaam, maar naar ik mag hopen gestaag.

Vriendelijke groet,
Joke Hendriksen-van den Berg

Open Kerk Concert



Dorothea Bleijenberg
(piano)

Erik Bleijenberg
(klarinet)

Annellie van Halm
(gesproken woord)



Zaterdagmiddag 1 juni 2024

Aanvang 16.00 uur (kerk open om 15.30 uur)

Workshop bloemschikken.

Op zaterdag 10 augustus organiseren vrijwilligers van de bloemengroep een workshop bloemschikken van 14.00 tot 16.00 uur.

Graag uiterlijk 3 augustus aanmelden.
Er kunnen maximaal 12 personen aan deelnemen.

Wij zorgen voor de materialen en de bloemen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Verdere informatie en aanmelding bij Gretha Looijen.

Een vriendelijke groet namens de bloemengroep,
Gretha Looijen.



PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg.

Wijk 1B Lucie Claessen.

Wijk 2 Greet Kerkhoff.

Wijk 3 Bepke Hart.

Wijk 4a Henriëtte Zwaan.

Wijk 4b Diny van Vuure.

Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder.

Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg.

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort.

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg.

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het e-mailadres op pag. 2.

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen:

hulpdienst@zendingskerk.nl

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, kan contact opnemen met:

mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie Vliek,

E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

Inloophuis De Parasol,

Oude Nijkerkerkerkweg 4, 3853 JS Ermelo.
www.inloophuisdeparasol.nl

Openingstijden: Zondag 14.00 uur tot 16.00 uur. Maandag 14.00 uur tot 16.00 uur.

Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 10.00 uur tot 12.00 uur.
Donderdagmiddag Jeu de Boules, van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Activiteiten Inloophuis De Parasol in juni.

05 juni: Themaochtend; Wim v.d. Ven met dia's van reis Thailand

09 juni: Gezamenlijke maaltijd

14 juni: Kunst met WC rollen

23 juni: Gezamenlijke maaltijd

26 juni: Breiochtend; samen breien voor Bulgarije

28 juni: Bloemschikken; gras en touw in de hoofdrol

De coördinatoren,

Tom Ankersmit

Anja Duinker

Gerda Camron-van Bentum



MUTATIES

Aangemeld als lid: Mevrouw W. (Willemitjtje) van den Oort-van Bergen.

Bedankt als lid: Mevrouw L.H.G. Beekman.

Vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman

KERKDIENTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 30 juni.

Ochtenddiensten

02 juni	ds. Wilken Veen	Amsterdam
09 juni	ds. Jurjen Zeilstra	Hilversum
16 juni	ds. Kim de Berg	Bevestiging ambtsdragers
23 juni	mw. Hanneke Willemse	Zeewolde
30 juni	ds. Marthijn van Leeuwen	Ermelo
07 juli	ds. Beatrice Jongkind	Ermelo

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende manieren:

1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website:
www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online logo.

2) Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk

3) Bij gebruik van de YouTube app.
(Op uw telefoon, tablet of smart tv)

Zoek dan in de YouTube app naar **@zendingskerk**, daar vindt u de diensten.

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen:

26 mei:	Hezenberg: <i>duurzame veranderingen in persoonlijk levens en omstandigheden van mensen realiseren</i>
02 juni:	Kerk in Actie: <i>Duurzame landbouw in de hoge Andes in Colombia.</i>
09 juni:	De Parasol: <i>Inloop en buurthuis in Ermelo-West</i>
16 juni:	Kerk in Actie: <i>zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië</i>
23 juni:	Vluchtelingenwerk Ermelo: <i>ondersteuning aan vluchtelingenkinderen in Ermelo</i>
30 juni:	Actie vakantietas
07 juli:	Kerk in Actie: <i>een beter inkomen voor Sheaboerinnen in Ghana</i>

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 12 juli. Kopij hiervoor (in een Word bestand en foto of illustratie het liefst separaat) dient uiterlijk **zaterdag 29 juni** binnen te zijn bij de redactie van Contact.