

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang

nr. 5 12 juli - 23 aug.

2024



CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341

Website: www.zendingskerk.nl
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl
Adres Zendingskerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingskerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners
E-mail: scriba@zendingskerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingskerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants–Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj. Zwaan
E-mail: archief@zendingskerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Tel. 0341-56 54 99.

Het woordje kunst

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn
hand.

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan
beeldhouwwerken,
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan
merken?
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het
bestond!

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.

Ted van Lieshout



VAN DE PREDIKANT

Nutteloos, maar zinvol

POËZIE

*Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:
mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt
verdrietje, en het helpt niet;
zoals je een hand op haar hete voorhoofdje
legt, zo dun als sneeuw gaat liggen,
en het helpt niet:*

zo helpt poëzie.

Dit gedicht van de Vlaamse dichter Herman de Coninck (1944-1997) speelt op een ontroerende manier met het verschil tussen nut en zin. We kennen, uit onze eigen jeugd of als ouder, allemaal dat beeld van de kleine, liefdevolle handelingen bij ziekte. Het washandje op het voorhoofd, de zachte woorden of het smeren van een beschuitje. In die handelingen zit geen direct nut en tegelijk maken ze alle verschil. Denk ook maar aan het kusje op de knie, nadat een kind gevallen is. Natuurlijk kan de pijn daardoor niet als bij toverslag verdwenen zijn en toch is het soms opeens 'over'. Het helpt zoals poëzie: niet in de wereld van de feiten, maar ten diepste toe gebeurt er iets dat ons verandert en optilt. Het heeft zin.

In de filosofie is veel nagedacht over het verschil tussen nut en zin. Het eerste dient een direct en duidelijk doel dat duidelijk te meten is. Het tweede is ongrijpbaarder, omdat het zich op een ander niveau afspeelt. Toen filosoof des Vaderlands Marli Huijer gevraagd werd naar het nut van haar werk, zei ze het zo: "Denken hoeft geen nut te hebben. Denken geeft wel zin. Een roos heeft ook geen nut, maar we geven er betekenissen van liefde aan."

Ze raakt daarmee aan een aantal interessante aspecten. Nut is bijvoorbeeld onafhankelijk van onze intentie. Bij zin ligt dat anders. Huijer geeft dat door haar woordkeus mooi aan: denken 'heeft' niet persé nut, maar 'geeft' wel zin. Zin is iets dat ontstaat door wat het met ons doet. Daardoor heeft het geven van een roos een andere betekenis dan het cadeau doen van een kamerplant. Iets soortgelijks geldt voor het kusje op de knie door een vader of moeder: daarmee wordt liefde overgedragen en die liefde geneest op een heel eigen niveau, los van het nut van welke medische handeling dan ook. Dingen kunnen dus zinvol zijn al hebben ze niet direct nut. Of zoals Herman Finkers het verwoordde: 'Het heeft wel zin, maar het levert verder niets op.'

Ik kom op dit thema naar aanleiding van een gesprek over het Coventry Gebed. Sinds kort organiseren we als Zendingserk maandelijks zo'n moment van gebed voor vrede en verzoening. Elke eerste vrijdag van de maand om 12 uur komen we samen in de

kerkzaal om te bidden, te zingen en stil te zijn. Iemand vroeg: "Wat heeft dat eigenlijk voor nut, er verandert immers niets door?" Ik denk dat het antwoord op die vraag is dat het inderdaad geen nut heeft. Maar het heeft wel zin! Onze deelname aan het Coventry gebed verandert niet direct de wereldorde, maar het doet wel iets met onszelf. De gedeelde ervaring dat we ons niet willen neerleggen bij alle oorlog en geweld in de wereld doet iets met mij. Het wekt hoop, zorgt ervoor dat het grote visioen van een wereld van vrede niet buiten beeld raakt en het geeft de ervaring van verbinding met zoveel mensen van goede wil. Nee, dat is geen aantoonbaar nut, maar ik geloof dat het wel iets in beweging brengt. Allereerst in onszelf (dat ervaar ik al als zinvol genoeg) en misschien van daaruit uiteindelijk ook wel voor de wereld. Want het kan niet anders of dit soort ervaringen beïnvloedt ook de keuzes die we maken in het leven.

Misschien moeten we de eis tot nuttig zijn zelfs loslaten om bij de diepere laag van zinvolheid te komen. Anders blijven we steken in wat praktisch is en missen we datgene wat op een meer existentieel niveau betekenis geeft.

In dat kader werd ik getroffen door een gedachte die ik in een Gronings kerkblad las. Daar schreef een anonieme kerkganger:

"Het toeval heeft me in een andere kerk gebracht dan die waar ik lid van ben: lekker anoniem zit ik hier. Gaudete, heet deze zondag, Verheugt u! Herfst/winterlicht valt door de vele ramen naar binnen. Aan de zoldering branden prachtige koperen kronen. Dan worden drie adventskaarsen aangestoken. Onwillekeurig denk ik aan een citaat van professor Boendermaker: "Echte eredienst is per definitie nutteloos. Het is nog nuttelozer dan het aansteken van kaarsen boven de tafel terwijl er 100 watt boven hangt." Mooi gezegd. Waar het nut eindigt, begint de zingeving. De voorbereiding van de dienst, repeteren door een zanggroepje, de voorbereiding van de preek, een liturgisch bloemstuk maken: allemaal nutteloos, maar zinvol! Dit alles bij elkaar maakt dat ik de kerk lichter verlaat dan ik gekomen ben. Gaudete!"

Ik heb een tijdje bij die woorden zitten mijmeren. Misschien, zo denk ik nu, zou de wereld er wel veel mooier uitzien indien we ons wat meer bezig hielden met wat zinvol is en ons niet laten beperken tot het nut. Niet voor niets is vanuit theologisch oogpunt de zondag de eerste dag van de week en niet de laatste.

ds. Kim de Berg

Afwezigheid tijdens de zomermaanden

Komende zomermaanden neem ik twee keer twee weken vakantie op. Ik ben afwezig van 22 juli tot 4 augustus en van 12 tot 24 augustus. In noodgevallen is er natuurlijk vervanging geregeld, de scriba weet

wie mij wanneer vervangt en kan u indien nodig in contact brengen met die vervanger.

Ik hoop in die weken wat uit te rusten, wat klussen in en rond mijn huis te doen en ik ga in elk geval nog een week kamperen met de kinderen. Daarnaast ligt er natuurlijk een stapel boeken te wachten waar ik de afgelopen tijd niet aan toe kwam, om nu eindelijk gelezen te worden.

Kortom, tijd om bij te tanken.

Ik hoop dat dat laatste ook voor u geldt, of u nu nog op pad gaat of gewoon thuis blijft.

Goede zomer gewenst!

ds. Kim de Berg

Vakantiediensten 2024: 'Uit de kunst'

Het thema van onze vakantiediensten is dit jaar: 'Uit de kunst'. In elke dienst staat een kunstenaar centraal. Aan de hand van één of meer kunstwerken en een bijbeltekst denken we zeven zondagen lang na over verschillende thema's. Natuurlijk is er extra muziek en een speciaal lied voor de vakantiediensten 2024 dat weer gemaakt is door Sjoerd Zwaan.

tekst: Sjoerd P. Zwaan

melodie: Christiaan Winter (Lied 423)

Kijken als lezen, beeldende taal,

kunst als een spannend verhaal.

Kijk uit je ogen, open je hart.

Zie en lees zoveel verhalen.

Uit de kunst!

14 juli, voorganger Kim de Berg

In de eerste dienst uit de serie kijken we naar het werk van fotografe Rineke Dijkstra.

Zij is een van de meest toonaangevende fotografen van deze tijd. In 2017 won ze de prestigieuze Zweedse Hasselblad-prijs voor fotografie (ook wel de Nobelprijs voor fotografie genoemd). In haar werk is kwetsbaarheid een belangrijk thema. Wat gebeurt als we vanuit haar werk naar het bijbelse thema ontferming kijken? Dat doen we aan de hand van de tekst uit Marcus 6: 30-34.

Muzikale medewerking is er van Anneruth van Oostveen, Daniël van Oostveen en Jan Simon Bakker.

21 juli, voorganger Heleen Bakker

Kees de Kort, niet iedereen kent zijn naam, maar zijn illustraties kent wél bijna iedereen. Hij tekende en schilderde bijbelverhalen, een

groot deel van deze prenten zijn samengevoegd in de Kijkbijbel. Zijn stijl lijkt karakteristiek en tijdloos. Waar zit 'm dat in? En wat wil hij ons over de Bijbel leren? We gaan veel plaatjes kijken in deze dienst om daarachter te komen. Centraal staat het verhaal van de storm op het meer. De muziek in deze dienst wordt verzorgd door Arie Kraaijeveld op orgel en/of piano en door Jos Jongeling met zang en gitaar.

28 juli, voorganger Heleen Bakker

De dans, Blauw naakt en De papegaai en de sirene, het zijn beroemde kunstwerken van de Franse schilder en beeldhouwer Henri Matisse. Matisse was zelf niet gelovig, maar zijn huishoudster wél. Zij haalde hem over een kerk te ontwerpen voor een kloostergemeenschap in Vence, een dorpje in de buurt van Nice. Dat kerkje heet Chapelle du Rosaire en staat centraal in de dienst. Wat voor inrichting heeft hij bedacht en gemaakt? En wat wil hij daarmee zeggen? De muziek komt van Percy van Keulen op orgel en/of piano en van Irene Eijgendaal op dwarsfluit.

4 augustus, voorganger Cor Louwerse

We weten veel van Vincent van Gogh. De geboren Brabander was zo arm als een kerkrat, liep in de liefde alleen maar blauwtjes, kampte met depressies en sneed een deel van zijn linkeroor af. Dat de wereldvermaarde schilder toen hij 27 was het penseel oppakte na gesjeesd te zijn als prediker en evangelist, is bij het grote publiek minder bekend. En dat hij via zijn schilderijen zijn geloof tot uitdrukking bracht ook.

In deze dienst kijken we naar zijn werk en we horen psalm 8 met als overkoepelend thema: Verwondering. Natuurlijk neemt Cor weer een aantal muzikanten mee om de viering tot een mooi geheel te maken: Jan Simon Bakker, Chris Louwerse, Johan van Voskuilen, Fransois Seijffert en Cor speelt zelf ook mee.

11 augustus, voorganger Sjoerd Zwaan

Hier ben ik

Deze zondag lezen wij het verhaal van Mozes bij de brandende doornstruik (Exodus 3, 1-15). Jaren geleden heb ik die doornstruik, of wat doorgaat voor een nazaat ervan, met eigen ogen gezien, op de binnenplaats van het Catharinaklooster in de Sinaiwoestijn. Het zal wel, denk je als je het ziet. Maar naar het schilderij van Marc Chagall van Mozes bij de brandende doornstruik blijf je kijken. Je ziet hoe er voor Mozes een wereld verandert als zijn naam geroepen wordt en hij zegt: 'Hier ben ik.' De reactie van God is hartverwarmend: 'Ik ben er voor jou.' In zijn veelkleurige schilderij laat Chagall dat zien en wil God ook ons aanspreken.

Muzikale medewerking: Erik Bleyenbergh, klarinet en Cor Louwerse, piano.

18 augustus 2024, voorganger Sjoerd Zwaan

God vinden in het alledaagse

Bij bekende bijbelverhalen ben ik graag op zoek naar een andere kijk op het verhaal. Bijvoorbeeld bij het verhaal van het bezoek van Jezus aan Martha en Maria (Lukas 10, 38-42). Als je dat verhaal leest, lijkt de boodschap voor de hand liggend: neem een voorbeeld aan Maria die alleen maar oog en oor heeft voor Jezus. Veel schilderijen die naar dit verhaal gemaakt zijn, bevestigen deze boodschap. Johannes Vermeer niet. Zijn 'Christus in het huis van Martha en Maria' geeft beide vrouwen een gelijkwaardige plaats. Maria stil en luisterend, Martha bezig en alert. Beiden navolgenswaard.

25 augustus, voorganger Kim de Berg

In de laatste vakantiedienst van dit jaar kijken we naar werk van de performance-kunstenaar Marina Abramovic. Dit jaar was haar werk te zien in het Stedelijk Museum, dat een grote tentoonstelling aan haar wijdde. De performances van Abramovic zijn gedurfd, provocatief en intens en gaan vaak over de vraag wie we als mens zijn. In deze dienst lezen we vanuit de kijkervaring van een van haar performances

Psalm 139. Esther van Brunsveld zingt deze psalm zoals Huub Oosterhuis die hertaalde (*Ken je mij*).

Vakantie-activiteiten: 'Uit de Kunst'

Naast de diensten is er nog meer te beleven.

Expositie

De Stichting Ermelo's Kunstcollectief (kortweg: **StEK**) exposeert net als vorige jaren weer in ons kerkgebouw. Van harte welkom om op de zaterdagen van 13 juli tot en met 24 augustus het werk te komen bekijken.

Daarnaast hebben we een aantal andere activiteiten in petto, waarvoor u van harte uitgenodigd wordt.

Wat inspireert jou?

Op donderdag 11 juli willen we, als opmaat naar ons thema, graag als Zendingskerkers met elkaar delen welke beeldende kunst ons persoonlijk inspireert. Het idee is dat alle deelnemers (een afbeelding van) een kunstwerk inbrengen en daar kort iets bij vertellen over waarom het hen raakt. Een mooie manier om elkaar te inspireren en misschien nieuwe kunstenaars te ontdekken.

We willen die avond ook een eenvoudige maaltijd delen met elkaar.

De avond duurt van 18.00 uur tot 20.30 uur. Aanmelden graag uiterlijk 28 juni (predikant@zendingskerk.nl). Als er mensen zijn die een pan soep willen maken, dan horen we dat ook graag.

Excursie Noord-Veluws museum

Op 18 juli gaan we met elkaar op stap. We willen dan het Noord-Veluws museum in Nunspeet bezoeken. Een mooi en overzichtelijk museum. Komende zomer is daar, naast de vaste collectie, de expositie Zicht op Zee te zien en er hangt werk van de 'tekenende verteller' Rien Poortvliet.

We vetrekken aan het begin van de middag richting Nunspeet (de wijze van vervoer zullen we later afstemmen) en na het bezoeken van het museum praten we daar met elkaar nog over na onder genot van een kopje thee of koffie.

Opgeven kan tot 12 juli (predikant@zendingskerk.nl).

Bloemschikken

Mooie dingen bekijken is leuk, maar zelf iets maken minstens zo inspirerend. We zijn blij dat onze bloemengroep bereid is om een workshop bloemschikken te verzorgen voor ons. Op zaterdagmiddag 10 augustus gaan we aan de slag. Elders in dit nummer vindt u hierover informatie van de bloemengroep.

We hopen op een mooie zomer vol inspiratie!

Hartelijke groet, Heleen Bakker, Cor Louwerse, Sjoerd Zwaan, Kim de Berg

VAN DE SCRIBA

Zomerperiode

Voor velen staat de vakantie voor deur en ook zijn er heel wat onder ons die de afgelopen tijd al op vakantie geweest zijn of die om wat voor reden dan ook er de voorkeur aan geven zich niet in het vakantiegewoel te begeven.

In de Zendingskerk bestempelen we sinds jaar en dag zeven zondagse vieringen in juli en augustus als vakantiediensten. Dat zijn diensten rond een bepaald thema, zo mogelijk met bijzondere muzikale medewerking en van iets kortere duur dan de gebruikelijke diensten. Van lieverlee is dit laatste een beetje in vergetelheid geraakt, maar er we gaan er opnieuw naar streven.

De voorgangers zijn ons allen welbekend: ds. Kim de Berg, mw. Heleen Bakker, ds. Sjoerd Zwaan en dhr. Cor Louwerse. Het thema is 'Uit de kunst'. Elders in Contact vindt u er meer over.

Nieuwe ALV

In de Algemene Ledenvergadering dd. 13 mei jl. zijn de leden akkoord gegaan met de breed ontwikkelde Toekomstvisie. Nu wordt er gewerkt om daaraan concrete invulling te geven in de vorm van wat in eerste instantie Beleidsplan zou heten. Inmiddels heeft het de voorkeur dit liever met Plan van aandacht aan te duiden; over het waarom wordt u nog geïnformeerd. Het voornemen is om dit Plan van aandacht aan de leden voor te leggen in een ALV op zondag 25 augustus na de kerkdienst. Noteert u vast deze datum in uw agenda?

Verbeteringen beeld, geluid en website

Om de vier dimensies van de toekomstvisie echt gestalte te geven is goede communicatie intern en naar buiten toe van het grootste belang. Momenteel gaat de aandacht allereerst uit naar een meer eigentijdse en doelmatiger website, meer variatie in de uit te zenden beelden van de kerkdienst, de mogelijkheid beeld en tekst gelijktijdig uit te zenden en een betere verstaanbaarheid van het gesprokene. Op 8 juli komt de kerkenraad weer bijeen en zullen daarop betrekking hebbende voorstellen van de taakgroep Communicatie en presentatie besproken worden. We houden u op de hoogte.

Jaarthema en meer

Vanuit de taakgroep Liturgie is een jaarthema aangedragen dat correleert met het onderwerp van de in februari op te voeren musical: de tijd. Tijdens het buffet op zaterdag 31 augustus, voorafgaand aan de zondagse startdienst, kunt u over de plannen nader geïnformeerd worden.

Ook worden momenteel plannen om enkele keren een 'Preek van de leek' te organiseren geconcretiseerd.

Er is nóg een datum te reserveren in uw agenda. Op maandag 16 september wordt er in de Zendingskerk een avond georganiseerd met als onderwerp '*Urgente vraagstukken van deze tijd: Israël en Palestina*'. De avond wordt ingeleid door onze voormalige predikant ds. Rainer Wahl, waarna onder zijn leiding een gesprek kan plaatsvinden. Het is een heikel maar belangwekkend thema, waarvoor wij u alvast van harte uitnodigen.

Er tussenuit

Ook mijn vrouw en ik hopen er in de zomermaanden af en toe eens tussenuit te gaan, al hebben we nog niets vastomlijnds voor ogen. Voormalige scriba Margot Sants neemt in voorkomende gevallen voor mij waar. U kunt de scriba of de waarnemend scriba altijd bereiken via de e-mail.

Ik wens u allen een goede en verkwikkende zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl

Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk

do. 11 juli	18.00-20.30u.	Avond rond kunst: 'Wat inspireert jou?'
za. 13 juli	14.00-16.30u.	Expositie StEK (t/m za. 24 aug.)
zo. 14 juli	10.00u.	Start vakantiediensten (t/m 25aug.)
do. 18 juli	10.00u	Kerkcafé
do. 18 juli	middag	Excursie Noord-Veluws museum: Rien Poortvliet
vr. 02 aug.	12.00u.	Coventrygebed om vrede
za. 10 aug.	14.00-16.00u.	Workshop bloemschikken
do. 15 aug.	10.00u.	Kerkcafé
zo. 25 aug.	na de kerkdienst	Algemene Ledenvergadering
zo. 25 aug.	17.00u.	Vesper
za. 31 aug.	16.30u.	Start nieuwe seizoen met drankjes en buffet
zo. 01 sept.	10.00u.	Startdienst
vr. 06 sept.	12.00u.	Coventrygebed om vrede
ma.16 sept.	20.00u.	Israël-Palestina-avond

PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg

Wijk 1B Lucie Claessen

Wijk 2 Greet Kerkhoff

Wijk 3 Bepke Hart

Wijk 4a Henriëtte Zwaan

Wijk 4b Diny van Vuure

Wijk 5 Heleen Langenbach

Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het e-mailadres op pag. 2.

Wel en wee

Vanuit de verschillende wijken is er dit keer weinig nieuws te melden. Dat is een goed teken. Tenminste wanneer we ervanuit gaan dat we het te horen krijgen wanneer er zorgen zijn of ziekte. Het is al vaker gezegd, maar: schroom niet om het te laten weten wanneer er bij u (of in uw omgeving) iets speelt. We horen het liever een aantal keer, dan dat het onbedoeld langs ons heen gaat.

Meeleven doen we in deze tijd met Bertie Veldwachter bij wie opnieuw borstkanker is geconstateerd. Zij wordt medio juli geopereerd. We wensen haar moed en kracht toe.

Ook noemen we Gonny en Dick Giel. Gonny verblijft nog altijd in Garderen, in een zorgcentrum. Het is voor haar en Dick heel zwaar om niet bij elkaar te kunnen zijn.

Die situatie is ook nog altijd van toepassing op Wil en Han Kok. Ook aan hen denken wij.

Een aantal mensen die we hier eerder noemden is gelukkig aan het herstellen. Dat geldt voor Jan Mondria, Gerda Immerzeel, Joke Hendriksen en Ineke Schenkeveld. Maar u weet ook: elk proces van herstel heeft tijd en geduld nodig. Dat valt niet altijd mee. Sterkte gewenst, zeker voor die momenten dat het tegenzit en het langzamer gaat dan gehoopt.

Wij vernamen dat ook Piet de Jong met zijn gezondheid tobt. In Antenne lazen wij dat het lopen hem zwaar valt. Wij leven met hem en zijn familie mee.

Riek van Bolhuis is recent opgenomen in het ziekenhuis met een breuk in het stuitje. Heel pijnlijk. Het wachten is op een plaats in een revalidatiecentrum.

Goed nieuws is er ook: Elmar Bakker slaagde voor zijn eindexamen. Van harte gefeliciteerd!

Met een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat,
ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u verwacht had omdat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. Het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om betrokken te blijven bij elkaar. Beide ambtsdragers beschikken over het adres van de gegadigde(n).

Met Pinksteren, na de dienst op het weitje, kreeg Jan Mondria, de bloemen. Na een zware buikoperatie en twee weken ziekenhuisopname is hij nu weer thuis.

Tevens ging er een bos bloemen naar Joke Hendriksen-v.d. Berg. Zij was de week daarvoor met de fiets ten val gekomen en hield daar zware kneuzingen aan over.

Op zondag 26 mei kregen Gonny en Dick Giel de bloemen. Gonny had een bekkenfractuur opgelopen bij een val en na een ziekenhuisopname is ze voorlopig opgenomen in Norschoten, locatie Garderen, Oud-Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen. Nico Goedvree ontving de bloemen als blijk van medeleven van de gemeente op zondag 2 juni.

En twee bossen bloemen waren er op zondag 9 juni. Op 6 juni vierden Hermine en Frans Callenbach-van der Waal, Harderwijkerweg dat zij 50 jaar getrouwd waren. De tweede bos werd naar Ineke Schenkeveld gebracht, zij verbleef tijdelijk in het Buurtzorgpension na een voetoperatie. (*Intussen is Ineke weer thuis. Red.*)

Zondag 16 juni kregen de twee nieuwe ambtsdragers, Heleen Langenbach en Tiny van der Heide, de bloemen mee naar huis en tevens werd Wilbert de Kruiff bedankt voor zijn jarenlange inzet als cantor van de Zendingskerk en verblijd met een mooie bos. Ine Stegeman kreeg een fruitmand en de felicitaties, zij vierde haar tachtigste verjaardag op 15 juni.

En zondag 23 juni kreeg Douwe Eerdmans de bloemen, het was ruim een half jaar geleden dat zijn echtgenote Netty overleed. En Bea en Jacob Borst ontvingen eveneens een bos met felicitaties vanwege hun 55 -jarig huwelijk op 20 juni.

Op zondag 30 juni ging er een mooie bos bloemen met hartelijke felicitatie naar Elly Kloosterman, omdat zij op 25 juni 80 jaar was geworden

Met een hartelijke groet,
Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat

Startbijeenkomst met buffet

Voor het nieuwe winterseizoen begint hebben we, bijna traditiegetrouw, een koud en warm buffet. Dit zal zijn op zaterdag 31 augustus. Hopelijk kan dat weer buiten. Wat was dat heerlijk verleden jaar! Wie weet, maar anders houden we het gewoon weer binnen. Ook gezellig.

De inloop met drankje zal zijn vanaf 16.30 uur en de aanvang van het buffet zal om circa 17.30 uur zijn. Het buffet wordt weer verzorgd door Ferdie Ankersmit.

De bedoeling is dat er dit jaar wat meer vegetarische gerechten zullen zijn. Zo is er voor iedereen een ruime keus.

De eigen bijdrage is wat verhoogd en zal dit jaar op €15,- per persoon komen. Vanaf 4 augustus zullen er intekenlijsten in de kerk liggen, zodat u zich daar kunt opgeven.

We hopen weer op uw aanwezigheid en een fijne ontmoeting met elkaar in aanloop op een nieuw kerkelijk seizoen.

Namens de taakgroep pastoraat,

Herma Jongekrijg



DIACONAAAT

De diaconale maandcollecte Zendingkerk te Ermelo is tijdens de vakantiediensten bestemd voor Stichting Kinderen van de Zon. Op zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur kunt u tijdens de kerkdienst kennis maken met het werk van deze stichting met kansarme kinderen in Peru. In dit artikel vertelt Marianne Schepers hier meer over.

Mijn naam is Marianne Schepers. Al 24 jaar biedt Stichting Kinderen van de Zon steun aan kansarme kinderen, jongeren en gezinnen in de steden Cusco, Arequipa en Ayacucho in Peru. Ik ben ontzettend blij dat de diaconale maandcollectes tijdens de maanden juli en augustus bestemd zijn voor het werk van onze stichting!

Wat kunnen wij deze financiële steun goed gebruiken! De wijken waar wij werken behoren tot de armste streken van Peru. Straatkinderen worden vaak meegetrokken in het harde leven van de straat met drugs en prostitutie. Deze kinderen, zonder toekomst en in de bloei van hun leven, worden door hun omgeving verstoten en genegeerd. Kinderen van de Zon doorbreekt de neerwaartse spiraal door te kijken naar hun talenten in plaats van naar hun gebreken en geeft hen de ondersteuning die zij nooit gekregen hebben. Bijna alle kinderen komen uit een schrijnende thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. Deze problemen hebben grote invloed op hun onderwijsprestaties.

Daarom bieden wij onderwijsmogelijkheden, maatschappelijke- en psychologische steun, muziekonderwijs en danslessen, om te voorkomen dat de kinderen afglijden naar een definitief leven op straat. Daarnaast verzorgen we ook vakopleidingen, zoals een kokopleiding en naaiopleiding, zodat straatjongeren en tiener- en alleenstaande moeders meer eigenwaarde, een beter zelfbeeld en een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen.

Deze opvang betekent voor de kinderen een warm 'thuis'. Hierdoor biedt Kinderen van de Zon zekerheid en een toekomst aan deze kinderen en maakt zij voor hen het verschil tussen leven en overleven. Want elk kind verdient gelijke kansen, waar ook ter wereld! Om betrokken te blijven bij het Peruaanse team en de kinderen werk ik jaarlijks enkele maanden als vrijwilligster in Peru.

Met steun van de Zendingkerk kunnen we vele kansarme kinderen kansrijker maken en laten jullie de zon schijnen voor de Peruaanse 'Kinderen van de Zon'.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.kinderenvandezon.org

Mocht u ons werk willen steunen dan kunt u een donatie storten op: IBAN: NL74 INGB 0009 2334 76 t.n.v. Stichting Kinderen van de Zon of door over te maken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk o.v.v. diaconale maandcollecte vakantiediensten.

Marianne Schepers
in samenwerking met de taakgroep diaconaat





VOEDSELBANKEN.NL

Harderwijk-Ermelo-Putten

De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is met spoed op zoek naar een

OPERATIONEEL MANAGER

De Operationeel Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten en voor het aansturen van een team van coördinatoren en vrijwilligers. De Operationeel Manager is daarnaast adviseur van het bestuur, doet beleidsvoorstellen en doet verslag van diverse overleggen. Tevens onderhoudt de Operationeel Manager contacten met interne- en externe organisaties. De tijdbesteding is circa 12 uur per week.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie zoals het functieprofiel? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur, Hans van de Wassenberg via secretaris@voedselbankharderwijk.nl. We zien uw reactie graag tegemoet.

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes mei

In mei is voor de collecten in totaal € 2.254,70 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 808,80, voor de diaconale maandcollecte (Pakistan) € 662,90, voor het collecteblok € 193,00, voor Oekraïne € 130,00 en voor het diaconale project (Ghana) € 460,00.

Contributie

Gaarne aandacht voor betaling van de contributie indien u geen machtiging voor het incasseren hiervan heeft gegeven. De contributie ad € 40 per adres is begin juni geïncasseerd.

Ton Hardeman

Commissie legaat

Zoals inmiddels bekend heeft de Zendingskerk een legaat ontvangen van ca. € 325.000.

Het legaat is 60% van een erfenis waarvan 40% aan andere "goede doelen" is geschonken.

Aan het legaat voor de Zendingskerk zijn geen eisen of wensen ten aanzien van de besteding daarvan verbonden.

Het is de bedoeling een commissie te vormen die zich gaat buigen over de aanwending van het legaat. De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van kerkenraad, taakgroepen, de Stichting de Zendingskerk en leden uit de gemeente. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de scriba, graag vóór eind juli. Het gaat eerst om het verzamelen van ideeën. Het is een groot bedrag dat zorgvuldig besteed moet worden. "Het hoeft niet op". De voorkeur gaat uit naar bekostiging van activiteiten en voorzieningen die van belang zijn voor de toekomst van de Zendingskerk. Uiteindelijk zullen de kerkenraad en het bestuur van de Oecumenische Vereniging bepalen welke voorstellen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, die statutair uitgaven vanaf € 10.000 moet goedkeuren.

Namens de kerkenraad, Ton Hardeman



KERK EN ISRAËL

JODEN LEZEN HET EERSTE TESTAMENT ANDERS DAN CHRISTENEN

Joden en christenen erkennen allebei het Oude, of liever het Eerste Testament als gezaghebbend geschrift.

In het Eerste Testament, voor Joden *Tenach*, lezen zij afzonderlijke verhalen over God, volk en land, waarbij de teksten uitspraken en onderricht bevatten die de basis vormen om als Jood een goed leven te leiden, een leven naar Gods bedoeling. Ieder woord, iedere letter, ieder leesteken is daarbij van belang.

Christenen daarentegen lezen de Bijbel als een doorlopend verhaal over God, mensheid en verzoening, aldus een joodse bijbelwetenschapper.

Eenvoudiger gezegd: in Tenach gaat het om onderricht hoe te leven', in het christendom gaat het om: 'hoe te geloven', zo legde een joodse schriftgeleerde eens uit. Hij voegde daaraan toe dat discussies over de leer verdeeldheid teweeg brengen, en dat inzet voor goede doelen mensen verenigt.

Eeuwenlang hebben christenen zich ingespannen om Joden te overtuigen dat Jezus de beloofde Messias is, met weinig resultaat, want als de Messias gekomen is, zo geloven Joden, is het Vrederijk voor ieder waarneembaar. Om zich heen kijken doet concluderen dat het zover nog niet is.

De christelijke visie gaat grotendeels uit van rechtvaardiging door het geloof. Jezus heeft voor onze zonden geleden aan het kruis, door geloof mogen christenen zich Jezus' gerechtigheid toe-eigenen. Onze daden kunnen ons niet rechtvaardigen, aldus de apostel Paulus.

Jezus en Paulus kenden alleen het Eerste Testament, en baseren zich daar op. Opvallend is dat het, zoals bijvoorbeeld bij Israëls koningen, gaat om de beoordeling van hun handelwijze. 'Hij deed wat goed of kwaad was in de ogen van de HEER'.

Waarom is die handelwijze zo belangrijk? De handelwijze brengt welzijn of vloek over het volk, zegen of onheil.

'Thora' heeft voor veel christenen geen gunstige klank, en wordt gezien als wetticisme. Gedacht wordt daarbij aan voorschriften en regels zoals die in Leviticus en Deuteronomium voor Israël gegeven werden.

Als Jezus de Thora gestalte geeft, gaat het om intensivering van de ethiek; woorden als gerechtigheid en barmhartigheid zijn daarin toonaangevend. Hij draagt de discipelen bij zijn afscheid op om deze waarden ook bij de volkeren ingang te doen vinden. De Thora moet geleefd worden. Het geschreven woord moet 'vlees worden'.

Zorgzaam en verantwoord samen leven op een bewoonbare aarde is een leefregel voor alle volkeren. Op deze wijze kan Israël een lichtend voorbeeld zijn.

Zouden beide Schriftinterpretaties, 'verzoening' en 'het doen van gerechtigheid' elkaar uitsluiten, of zijn ze ten diepste met elkaar vervlochten? In de vorige eeuw, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog verdiepten een aantal theologen zich in de joodse schriftuitleg, en hoe inspirerend bleek die te zijn!

Louise Katus

BOEKBESPREKING

Nee, geen boek deze keer, maar aandacht voor een tijdschrift.

PUUR NATUUR het kwartaalblad van Natuurmonumenten voor de zomer van 2024

Natuurmonumenten zal bij velen van ons bekend zijn. In dit zomernummer staan veel artikelen over mooie, gezonde, vaak herstelde natuurwaarden, van groot belang voor de biodiversiteit en de schoonheid van ons land. Directeur Pim van der Feltz vermeldt dat onderzoek onder Nederlandse kiezers laat zien dat 64% van alle stemgerechtigden vindt dat zijn partij meer moet doen om natuur te beschermen. Ook 63% van de achterban van de vier nieuwe coalitiepartijen vindt dat. De wens om natuur te beschermen is niet links of rechts.

Het hoofdartikel gaat over vlinders, die bloemen nodig hebben, een

gigantisch netwerk van relaties tussen planten en dieren. En als relaties kapot gaan treedt de boswachter op als relatietherapeut, zoals we zien in de aan de natuur teruggegeven ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg, een van de twee vlinderbolwerken in ons land. De Hoge Veluwe is de andere.

Verder in dit nummer het succesverhaal van de otter. In 2002 werden er zeven Oost-Europese otters uitgezet in de Weerribben en nu komen ze in het grootste deel van het land voor. Van de naar schatting 500 komt jaarlijks echter een derde om in het verkeer. Minder goed gaat het met de Zandhommel, de Kempmaan en het Vliegend Hert. Schrijver en journalist Elian Yahje (26) houdt zichzelf echter voor dat er al veel in gang is gezet en dat de klimaatcrisis als onderwerp wel in beeld blijft: 'Zet de schijnwerper op groene ontwikkelingen die écht bijdragen en laten zien welke winst dat oplevert'.

Het blad beschrijft wandelroutes bij Oisterwijk, Sint Jans klooster, Tiengemeten en het Dwingelderveld, een beter imago van wespen (plaagdierbestrijders geven verkeerde informatie), en een natuurparadijs in de Krimpenerwaard. Kees en Birgitte Beart kochten daar in 1977 een weiland en toverden dat eigenhandig om tot een groene oase van bomen, struiken en planten, die onderdak biedt aan honderdduizenden dieren en insecten, waaronder zeldzame soorten als de heikikker, veenmol, het oranjetipje en talloze soorten libellen. Ze richtten er een stichting voor op en betrekken jonge vrijwilligers erbij.

Op Banisveld, aan de zuidoostkant van de Kampina (NB) kreeg de natuur het weer voor het zeggen. Dertig jaar geleden kon Natuurmonumenten het grootste deel ervan aankopen. Je keek hier uit over uitgestrekte maïsakkers, maar na het afgraven van overbemeste grond is het nu een en al kleur: Teer guichelheil, elders een zeldzaam plantje, vult hier vele vierkante meters met roze bloemen. Ook andere zogenoemde pioniersoorten zie je hier, en vogels als wulp, veldleeuwerik, Kievit en nachtzwaluw, zanglijster en roodborsttapuit broeden er. Ook kun je er duizenden heideblauwtjes zien, een zeldzame vlindersoort.

Tenslotte: In de Overijsselse Barsbekerbinnenpolder, naast de Weerribben, beschikken de weidevogels sinds dit voorjaar over nat grasland dankzij verhoging van het waterpeil. Daardoor zijn er veel meer insecten, het hoofdvoedsel voor de Weidevogel-kuikens.

Jan Schakel



FOCUS

In gesprek met..... Anna Koolma



Op donderdag 10 mei 2024 hebben Anna en ik een gesprek met elkaar gevoerd in haar kamer in het Henriëtte van Heemstrahuis. We hebben ruim anderhalf uur met elkaar gesproken en daarbij ook gelachen, want Anna is ondanks haar 91 jaar nog een zelfbewuste, humorvolle medespeler. We kwamen samen tot de conclusie: "Ik (Anna) ben een levendige jonge bejaarde". Haar gezichtsvermogen is zwak, heel zwak, maar dankzij een modern technologisch apparaat (webbox genoemd) kan ze luisteren naar dat wat ze liever gelezen zou hebben en dat is veel, want belangstelling heeft Anna nog volop! Ze is breed geïnteresseerd en daardoor nog actief.

Anna komt uit Almere en woont sinds maart 2023 in Ermelo. Ze is sinds 2001 weduwe, heeft drie kinderen en is oma van zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In Almere bezocht ze de PKN-gemeente waarin alle kerken verenigd waren. Anna is daar voorzitter geweest van de kerkenraad.

Heel gelukkig en tevreden is Anna met de Zendingskerk. Zonder deze kerk zou ze het moeilijk hebben gehad in Ermelo. Ze is heel blij met de warme contacten en de vele vormen van hulp, die ze van liefdevolle mensen ervaart. Na haar verhuizing van Almere naar Ermelo werd ze bezocht door een lid van de gereformeerde kerk, waar Anna een goed gesprek mee had. Die verwees Anna naar de Zendingskerk.

Geboren is ze in 1933 in Den Haag. In 1940 brak de oorlog uit, haar schoolbezoek verliep niet zoals ze gewent had, onregelmatig. Toch slaagde ze erin om in 1993 op 60-jarige leeftijd aan de VU haar doctoraalexamen filosofie af te leggen met de bijvakken theologie, vrouwenstudies en onderwijs. Een onvoldoende voor een tentamen was voor haar een gruwel! Van de studie heeft ze genoten. Haar man, Ben, stond achter haar en had alle vertrouwen in haar. Ze gaf les bij het NIVON en ontving in 2020 een lintje voor al haar vrijwilligerswerk.

Anna werd in 1945 samen met haar broertje Jan in een kindertransport naar Groningen (uiteindelijk Farmsum) gebracht tijdens de hongerwinter. Zij verbleven daar enkele maanden. Anna is gek op het Gronings, noemt een bijzondere eigenschap: het dialect onderscheidt zich door efficiënt woordgebruik: geen woord te veel! Ze was (is) een voorvechtster van gelijke kansen voor iedereen, dus ook voor vrouwen, zonder echter feministe te zijn.

Anna heeft van het leven genoten en dat doet ze overigens nog!

Als ze een boek zou schrijven, zou het de titel Amen moeten hebben, dat wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn, maar het is niet het einde, Anna gaat door.

Het was een gezellig en geanimeerd gesprek, met humor en kwinkslagen, Anna en ik hebben samen genoten!

Hans Grondsma

DANK

Ik wil hierbij onze dank uiten voor de welgemeende steun van veel leden. Gonny ligt in het verpleeghuis Norschoten, locatie Garderen. Ze wordt daar prima verzorgd en begeleid. Ze is een van de circa acht vrouwen die daar verpleegd worden. Nogmaals heel hartelijk dank voor de geweldige steun.

Gonny en Dick Giel

Blij waren wij dat we vlak na onze 50-jarige huwelijksviering verrast werden met een mooi boeket bloemen!
Ook de bijgevoegde felicitatiekaart met de namen van de aanwezige kerkgangers heeft bijgedragen tot een nog grotere vreugde bij het bereiken van deze mijlpaal!
Wij danken u allen daar oprecht hartelijk voor!
Met vriendelijke groet,

Hermine & Frans Callenbach

Herinneringen aan een bijzondere tijd.
Na afloop van de kerkdienst op zondag 16 juni j.l werd ik door de voorzitter van onze kerkenraad, Dini van Bruxvoort, naar voren geroepen en in het zonnetje gezet. Tijdens haar mooi verwoorde terugblik op mijn negenjarig cantorschap memoreerde zij tevens de Coronacrisis met de diverse lockdowns.
Ik heb het als een voorrecht ervaren dat ik gedurende de Coronacrisis steeds heb mogen bijdragen aan een lange reeks diensten. Ze konden worden gerealiseerd dankzij de talenten van velen uit onze geloofsgemeenschap, zoals die van de Taakgroep Communicatie. En in het bijzonder dankzij de toegewijde inzet van de cantorijleden samen met de organisten Piet de Jong en Percy van Keulen. Al met al een gedenkwaardige periode uit een bijzonder goede tijd als cantor van de Zendingskerk.

Wilbert de Kruiff

Lieve mensen,

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en de kaart met de lange lijst namen, ik ben er erg blij mee! Veel dank ook voor de mooie kaarten met alle lieve wensen, die daarna nog kwamen. Als er zoveel

liefde naar je toekomt, knap je wel op. Gelukkig voel ik me, met Gods hulp, weer veel beter. Daar ben ik erg dankbaar voor.
Voor iedereen: liefde en alle goeds,

Willy Lumkes

Wij hebben het afgelopen halfjaar twee hoogtepunten mogen beleven:

Eerst waren wij 55 jaar getrouwd en op 25 juni werd ik, Elly, 80 jaar. Wij hebben twee keer een prachtige bos bloemen ontvangen met de daarbij behorende kaarten met de namen van gemeenteleden. Het deed ons goed. We beseffen dat we in een warme kerkelijke gemeente zijn terecht gekomen!

Heel hartelijk dank,

Elly en Anne Kloosterman

MEDEDELINGEN

OPEN KERK, vakantietentoonstelling 'UIT DE KUNST'

Tentoonstelling van kunstwerken gemaakt door leden van de StEK geïnspireerd op de thema's van de zomerdiensten .

Op zaterdagen met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus van 14.00 tot 16.30 uur .

Op zaterdag 24 augustus vanaf 15.00 uur afsluiting en toelichting op de werken afgewisseld met muziek.

KERKCAFÉ

in de Zendingskerk

Iedereen is welkom op elke 3^e donderdag van de maand , tussen 10 en 12 uur, om bekende en nieuwe gezichten te zien.

We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie.

Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda :

de donderdagen 18 juli en 15 augustus. Van harte welkom!

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek

WORKSHOP bloemschikken

Op zaterdag 10 augustus organiseren vrijwilligers van de bloemengroep een workshop bloemschikken van 14.00 tot 16.00 uur. Er kunnen maximaal 12 personen aan deelnemen en er is nog plaats.

Tot uiterlijk 3 augustus kunt u zich aanmelden.
Wij zorgen voor de materialen en de bloemen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Verdere informatie en aanmelding bij Gretha Looijen.

Een vriendelijke groet namens de bloemengroep van Gretha Looijen.

INLOOPHUIS De Parasol

Activiteiten juli 2024.

Iedere maandagmiddag: spelletjes middag.

Zondagmiddag 7 juli: samen eten. Vooraf opgeven in de Parasol tot vrijdag 12.00 uur voor de maaltijd.

Vrijdagmorgen 19 juli: crea-activiteit, schelpenkrans maken, kosten € 4,00 p.p. Vooraf aanmelden bij de Parasol.

Woensdagmorgen 24 juli: samen breien voor Bulgarije. Wol en garen (gratis) zijn aanwezig.

Zondagmiddag 28 juli: samen eten.

Vooraf opgeven in De Parasol kan tot vrijdag 12.00 uur voor de maaltijd.

Kosten voor de maaltijd € 4,00 p.p.

MUTATIES

Verhuisd: Mw. J.T.M. (Diede-Carien) de Blauw naar
Harderwijk

Verhuisd: Mw. H. (Gonny) Giel-Klomp naar Norschoten,
Oude Milligenseweg 34-011, 3886 ME Garderen

Vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen:

hulpdienst@zendingkerk.nl

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken,
kan contact opnemen met:

mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie Vliek,

Via de mail naar vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

KERKDIENTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. In juli is er geen Vesperviering. De eerstvolgende is op zondag 25 augustus!

Ochtenddiensten

14 juli	ds. Kim de Berg eigen predikant	Vakantiedienst
21 juli	mw. Heleen Bakker Ermelo	Vakantiedienst
28 juli	mw. Heleen Bakker Ermelo	Vakantiedienst
04 aug.	ds. Sjoerd Zwaan Ermelo	Vakantiedienst
11 aug.	dhr. Cor Louwerse Ermelo	Vakantiedienst
18 aug.	ds. Sjoerd Zwaan Ermelo	Vakantiedienst
25 aug.	ds. Kim de Berg eigen predikant	Vakantiedienst

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende manieren:

1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website:

www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online logo.

2) Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk

3) Bij gebruik van de YouTube app. (Op uw telefoon, tablet of smart tv)

Zoek dan in de YouTube app naar **@zendingskerk**, daar vindt u de diensten.

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen:

14 juli	Kerk in Actie: omzien naar gevangenen
21 juli	Kerk in Actie: Villa Vrede
28 juli	Kerk in Actie: Beter bestand tegen water in Bangladesh
04 aug.	Leonardo da Vinci Ateliers, Ermelo
11 aug.	Stichting de Vrolijkheid
18 aug.	Kijk eens bij Rolf Boiten, Amsterdam
25 aug.	Kerk in Actie: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 23 augustus.

Kopij hiervoor (in een Word bestand) dient uiterlijk **zaterdag 10 augustus** binnen te zijn bij de redactie van Contact.