

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang

nr. 8 15 nov. - 19 dec.

2024



CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341

Website: www.zendingskerk.nl
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl
Adres Zendingskerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingskerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners
E-mail: scriba@zendingskerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingskerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants-Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Beheerder Kerkhof Dhr. W. Combé
E-Mail: beheerderkerkhof@zendingskerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan
E-mail: archieff@zendingskerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.

Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienenden.

Tel. 0341-56 54 99.

Kerstvuur

*In een wereld die verscheurd is,
in kapot geschoten huizen,
villawijken, tentenkampen,
zoeken mensen naar het licht*

*-kaarsen op een ruwe tafel,
lampjes in versierde bomen,
vuren in de open velden-*

*en zij keren hun gezicht
naar het dansen van de vlammen
dat verleden doet herleven,
schaduwbeelden van geliefden*

*maar hun zware hart wordt licht
als zij kijken in de ogen
van wie vuur met hen wil delen;
ogen, die de gloed weerkaatsen,
samen op het licht gericht.*

Jacqueline Roelofs – van der Linden



VAN DE PREDIKANT

Advent: tijd van wachten

Wie wacht weet nooit waarop ...

Met die regel begint een gedicht van Marjoleine de Vos dat ook in onze Adventskalender staat. Het is een zinnetje dat in eerste instantie misschien verwarring oproept. Zoals wel vaker bij poëzie openbaart de betekenis zich pas na meerdere keren lezen. Steeds beter ontdek ik hoeveel wijsheid er in deze zin verborgen ligt.

Wie wacht weet nooit waarop. Ik lees erin dat zelfs wanneer datgene gebeurt waar we op gewacht hebben, het vaak net anders is dan we ons voorstelden. De nieuwe baan bleek anders dan je dacht. Het pensioen bracht uitdagingen waar je geen rekening mee had gehouden. De liefde kwam in een andere vorm dan je droomde. De ouderdom geeft vergezichten die je niet had kunnen voorzien.

Zo is wachten meer dan de dagen tellen tot het zover is. Het is ook een levenshouding van openheid en flexibiliteit. Leren jezelf (en je omgeving) niet vast te pinnen op wat je in hoofd hebt. Op hoe het zou moeten gaan. Want, zo vervolgt Marjoleinde de Vos, *steeds is alles anders*. Wachten is ook het uithouden met onzekerheid. De dingen de tijd geven om tot rijping te komen. Ook jezelf de tijd geven.

In de Adventstijd gaat het over wachten. Het mooist wordt dat misschien wel verbeeld in het bijbelgedeelte waarin verteld wordt over Zacharias die met stomheid wordt geslagen. Het verhaal is te vinden in Lucas 1. Zacharias en zijn vrouw hebben jarenlang gewacht op de komst van een kind, maar in de loop van de tijd heeft hij het wachten opgegeven en zo ook zijn ontvankelijkheid verloren. Daardoor kan hij het wonder, de onverwachte vervulling, geen plaats geven in zijn geloof. Hij is door het leven afgestompt, uit angst of zelfbescherming. Ik vond dat raak beschreven in een gedicht over hem, waarin de dichter in de huid van Zacharias is gekropen en zijn onvermogen tot geloven als volgt uitlegt: "Ik was oud. Ik hoorde in mijn leven al te veel woorden die nooit in vervulling zijn gegaan." Het valt niet mee om in dit bestaan aan je dromen vast te houden. Om je geloof in het goede niet te verliezen. Om te blijven wachten op wat nog kan en zal gebeuren. Om open te blijven staan voor het leven, om je kwetsbaar op te stellen, zodat het leven echt bij je binnen kan komen. Met de moeilijke en de mooie kanten. Want als je je afsluit voor het één (voor dat wat zwaar is), dan verlies je ook openheid voor het ander.

Ik lees in dit verhaal niet zozeer dat God toch ingrijpt in het bestaan, maar veel meer dit: dat we door alles heen open mogen blijven staan voor het leven. Dat God ons toewenst dat we in alle teleurstelling en

pijn heen niet verharden, maar het leven een kans blijven geven. Overigens gaat dat niet vanzelf. We moeten (of beter gezegd: we mogen) het leren. Prachtig symbolisch is dat de stomheid bij Zacharias precies negen maanden duurt. De tijd om iets in je geboren te laten worden. Het te laten groeien en te laten rijpen. Zo kun je ontvangen wat lange tijd nog verborgen lag.

Wachten als ontvankelijke levenshouding, dat probeer ik mezelf in de Adventstijd meer en meer eigen te maken. Ik hoop op zo'n manier te leren leven dat ik de vervulling van dingen kan ontdekken, ook als ze er net anders uitzien dan verwacht. In die zin is wachten ook geen passieve, maar een actieve levenshouding. Het heeft te maken met alert blijven. 'Dat ik zie wat is', staat er in een lied van Huub Oosterhuis. Ook al zo'n poëtische zin. Het vraagt iets van ons om goed te kijken, maar als het lukt worden we telkens weer beloond. Dan zien we dat veel van de dingen waar we op wachten er al zijn. In de kiem soms en op andere momenten misschien al in voorzichtige bloei. Dat dat er is, naast al die dingen waar we eindeloos en vergeefs op lijken te wachten, zie ik als een grote troost. Juist in deze tijd waar de wanhoop ons met regelmaat kan overspoelen. Deze weken horen we, ook in de diensten, steeds weer dat er in onze duisternis hoop is.

Advent gaat over het leren omgaan met het leven, in alle lichtheid en in alle duisternis. Het gaat over zin zoeken in wat ons overkomt, over zin geven aan de dagen, over groeien als mens en als samenleving. Dat alles in het vertrouwen dat God ons nabij is gekomen en nabij komt, langverwacht en onverwachts.

Ik wens ons een Adventstijd toe met de rijkdom van het wachten.

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,
ds. Kim de Berg

Aandacht voor elkaar

Aandacht is een variatie van liefde

*Ze is een geschenk dat je ontvangt
en geven kunt.*

*Ze is niet alleen
op zichzelf gericht.
Ze ziet ook een ander.*

*Ze verspreidt licht. Ze heeft fantasie en is verrassend. Ze haalt
mensen uit de schaduw.*

*Ze is attent
En creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt..*

*Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt..*

*Aandacht is voedsel voor de ziel
Onmisbaar als de liefde*

Marinus van den Berg

Naar elkaar omzien en aandacht hebben voor elkaar is een belangrijk aspect van samen gemeente-zijn. We proberen ook als Zendingsskerkers er te zijn voor elkaar. Daarom noemen we ook in elk Contact de namen van mensen van wie we weten dat ze een moeilijke tijd doormaken. Wanneer we op de hoogte zijn van elkaars wel en wee kunnen we er aandacht aan besteden. Daarom horen we het ook graag wanneer er iets speelt bij u of wanneer u weet hebt van iemand anders met wie iets bijzonders aan de hand is. Alleen dan kunnen we er wat mee. We hopen dat onderstaande berichten aanleiding zijn om iemand eens te bellen of een kaartje te sturen. In deze periode gaat het om de volgende gemeenteleden, een aantal van hen kreeg ook de bloemen uit de dienst:

Greta Looyen heeft ernstige rugklachten en gebruikt veel pijnstillers. Haar activiteit voor de bloemengroep heeft ze (hopelijk tijdelijk) moeten opgeven.
Op 29 september heeft ze de bloemen gekregen.

Een week later kreeg Titia Dijk de bloemen. Zij verbleef een poosje in het buurtzorgpension na een knie-operatie.

Nelleke Kouwenhoven is opgenomen op Eikenhorst, van Asch van Wijcklaan 6, postbus 1000, 3853 KV Ermelo. Ze staat op de wachtlijst voor een appartement 'In de Luwte'.

Lettie Aalbers, heeft gezondheidsproblemen. Eind september heeft zij de bloemen ontvangen.

Co en Paul Hörchner, zijn beiden ernstig ziek geweest. Gelukkig waren zij weer in de kerk. Het gaat aardig goed met ze. Ook zij kregen de bloemen vanuit de kerk. *Intussen lag Paul enkele dagen in het ziekenhuis. Nu is hij gelukkig weer thuis.*

Ron van Vuure, heeft op 20 oktober de bloemen gekregen. Hij is verhuisd naar begeleid wonen.
Ans van Amersfoort kreeg de bloemen omdat ze al een tijd alleen online meedoet met de kerkdiensten vanwege verminderde mobiliteit.

Bij Hanneke Jongeling is borstkanker geconstateerd. Een enorme schrik. We wensen haar sterkte bij de komende behandeling.

Gerda Immerzeel en Ditsy van Beek hebben het ook zwaar. Naast het traject dat Gerda doormaakt, is Ditsy onlangs wel heel ongelukkig gevallen waarbij ze beide enkels brak. Ditsy verblijft ter revalidatie in de Klimop (Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk) en kreeg 3 november bloemen, Gerda is thuis.

Zondag 3 november ging er ook een bos bloemen naar Esther Brunsveld. Zij kampt al enige tijd met een burn-out.

We denken ook aan de gemeenteleden die in instellingen verblijven en zeker ook aan de echtparen die noodgedwongen apart wonen omdat een van hen is opgenomen.

In deze tijd van herdenken zijn we ons bewust van het verdriet van velen die - kortere of langere tijd geleden - een dierbare verloren. We wensen hen sterkte toe en lichtpuntjes deze donkere dagen.

Met een warme groet, namens de taakgroep pastoraat,
Herma Jongekrijg en ds. Kim de Berg

VAN DE SCRIBA

Zondag van de Voleinding

Via de e-mail werd u al door mij geattendeerd op het bericht op de website over het jaarlijkse gedenken aan het eind van het kerkelijk jaar. Maar voor als u niet over e-mail beschikt, vermeld ik dit graag ook op deze plaats.

Dit jaar valt de Zondag van de Voleinding op 24 november. Zoals ieder jaar worden bij die gelegenheid in de kerkdienst voor alle in het afgelopen kerkelijk jaar overleden leden van de Zendingskerk kaarsen ontstoken om hen aldus nog eenmaal in de kerk te herdenken. De steen die is bijgezet bij de icoon achterin de kerk ligt dan bij de kaars. Na afloop van de dienst kunnen nabestaanden steen en kaars mee naar huis nemen.

Mogelijk wilt u ook graag de naam van een andere in het afgelopen jaar overleden dierbare laten uitspreken. Daarbij zal één extra gemeenschappelijke kaars worden aangestoken. Wilt u, als u er prijs op stelt dat de naam van uw dierbare genoemd wordt, vóór 16 november de voor- en achternaam, leeftijd en datum van overlijden aan de scriba doorgeven (scriba@zendingskerk.nl)?

Overlijden

Op 1 oktober overleed ons gemeentelid Heerco Steunebrink in de leeftijd van 80 jaar. Omdat hij niet meer naar de Zendingskerk ging,

voelde het voor de familie niet passend om in onze kerk op de gebruikelijke manier aandacht aan dit overlijden te schenken. Men heeft ons gevraagd te volstaan met dit bericht van overlijden. Uiteraard zal hij wel worden genoemd bij het gedenken op 24 november.

Ander licht

In de oogstdienst afgelopen zondag had onze predikant het onder meer over dankbaarheid en verwondering. Bij dat laatste wees ze op het vallen van de bladeren, waardoor alles om ons heen weer in een ander licht geplaatst wordt en verwondering en dankbaarheid nieuwe impulsen kunnen krijgen.

Tijdens deze dienst scheen de zon uitbundig door de vensters naar binnen, immers niet langer afgeschermd door het gebladerte. Dat maakt het niet eenvoudig om de beeldschermen te onderscheiden en de medewerkers en de predikant te zien. Wie aan de rechterkant van de zaal zit heeft er nog het minste last van. In voorgaande jaren hebben enkele gemeenteleden wel om zonwering gevraagd. Toch heeft de kerkenraad toen besloten daar niet toe over te gaan. Het invallend zonlicht verschuift relatief snel en het betreft maar een beperkte periode van het jaar, waarin bewolking ook nog eens vaak de overhand heeft. Zonwering zou de symmetrie van de zaal bovendien maar verstoren.

U zult u dus een beetje moeten schikken, als de zon schijnt. En we zijn het er vast allemaal wel over eens dat die zonnewarmte heerlijk aanvoelt.

Activiteiten

In de vorige Contact schreef ik over allerhande activiteiten in onze kerk. Via de e-mail wijs ik u af en toe op de rubriek Gemeentenieuws op de website. Op de homepage daarvan vindt u ook de activiteitenkalender. Het is de moeite waard daar van tijd tot tijd een kijkje te nemen. U vindt er onder meer de vermelding van het Kerkcafé waar deze keer Luuk Buddingh' over zijn herinneringen aan de Slag om Arnhem zal vertellen. In het kader van Open Kerk is er een concert van het Bach Ensemble. En weet u wat zo handig is? Als u in de kalender op zulke activiteiten klikt, kunt u ze toevoegen aan uw eigen digitale agenda.

Zet u ons maandelijks Oecumenisch Coventrygebed voor de vrede er ook bij? Elke keer komen er toch zo'n 30 bezoekers op af, maar het zou mooi zijn als de groep nog wat verder groeide. Want laat het geen waarneembaar nuot hebben, het heeft wel zin, zoals onze predikant onlangs in Contact betoogde, want zo maken we meer gemeengoed van woorden van vrede en inkeer.

Tot slot, op 1 december a.s. wordt de nieuwe website overgezet naar het bekende adres: www.zendingskerk.nl

Kerkenraad

Net voor dit nummer van Contact gaat verschijnen, zal de kerkenraad weer bijeenkomen. Deze keer vereert onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen de kerkenraad met een bezoek. Hij was trouwens op 13 oktober ook in onze kerk, maar toen als voorganger.

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, tel. 0341 557572; e-mail: scribe@zendingskerk.nl

Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk

do. 21 nov.	10.00u.	Kerkcafé met Luuk Buddingh' over 'de Slag om Arnhem'
za. 23 nov.	15.30u.	Concert Bach Ensemble Open Kerk
zo. 24 nov.	17.00u.	Vesperdienst
vr. 06 dec.	12.00u.	Oecumenisch Coventrygebed om vrede
Zo. 08 dec.	16.00u.	Preek van de leek, voorganger Thami Zabda, locatiemanager AZC Harderwijk
do. 19 dec.	10.00u.	Kerkcafé in het teken van Kerstmis
za. 21 dec.	16.00u.	Concert "Eigenwijs" Christmas Carols

PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg

Wijk 1B Lucie Claessen

Wijk 2 Greet Kerkhoff

Wijk 3 Bepke Hart

Wijk 4a Henriëtte Zwaan

Wijk 4b Diny van Vuure

Wijk 5 Heleen Langenbach

Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het e-mailadres op pag. 2.

DIACONAAT

De diaconale maandcollecte is in november bestemd voor een Noodhulpproject van Kerk in Actie: Samen in actie voor slachtoffers in het Midden-Oosten.

Het toenemende geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Honderdduizenden slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp om te overleven. Velen van hen zijn gedwongen te vluchten en zijn alles kwijtgeraakt. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, onderdak en psychische hulp. Als voorbeeld noemen we het project in Gaza waar Kerk in Actie vanaf oktober 2023 noodhulp verleent. De situatie in Gaza is ongeëvenaard ernstig. Er is gebrek aan alles en veel kinderen zijn getraumatiseerd. Hoe is de situatie nu en hoe helpt Kerk in Actie sinds oktober 2023?

Gezondheidszorg

In het midden en zuiden van Gaza biedt Kerk in Actie hulp in één van de vier gezondheidsklinieken die nog patiënten kunnen behandelen. We hebben daar een laboratorium en een apotheek. We bieden hulp aan moeder en kind, prenatale en postnatale zorg, kindergeneeskunde en hulp bij ondervoeding, psychosociale hulp, eerstelijnszorg en tandheelkundige zorg, we verstrekken hygiënepakketten. Na de inval in Rafah zijn we ook gebruik gaan maken van mobiele klinieken.

Hulp in vluchtelingenkampen

In Zuid-Gaza bieden we in vluchtelingenkampen psychosociale groepssessies en EHBO-lessen voor moeders. Kinderen kunnen meedoen aan sport, spel, theater, poppenspel, muziek en schilderen. Vluchtelingen krijgen ook contant geld, zodat ze zelf water, voedsel, kleding en medicijnen kunnen kopen.

Afdeling radiologie voor kankerpatiënten

In Noord-Gaza hebben we een afdeling voor radiologie opgezet, waar nu 120 scans per week gemaakt worden, onder andere voor kankerpatiënten. Dit is het enige functionerende röntgenapparaat in Noord-Gaza. Vanuit Jordanië sturen we medicijnen en pijnstillers. Er zijn allerlei vervoersproblemen door de oorlog. Sommige patiënten kunnen niet naar huis. Anderen kunnen niet naar de kliniek komen voor behandeling."

Dringend meer hulp nodig

Meer steun is dringend nodig, zodat het bieden van noodhulp, traumahulp en gezondheidszorg aan zwaar getroffen kinderen en volwassenen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië door kan gaan.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL08 INGB 0000 000555 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte hulp Midden-Oosten of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte november.

Namens de taakgroep diaconie, Wilma de Vries

Bericht van project uit Ghana

In 2024 steunen we als Zendingskerk het project een beter inkomen voor Sheaboerinnen in Ghana. In 2024 hebben we al 3379 euro via collectes en de giften voor diaconale beurs opgehaald.

Onderdeel van dit project is dat sheaboerinnen trainingen krijgen hoe de sheanoten goed te selecteren en te verwerken en zo een betere kwaliteit te krijgen. Hieronder is een voorbeeld van hoe zo'n training doorwerkt in het dagelijkse leven van Kubura. Kubura woont in een klein afgelegen dorp in Noord Ghana.

Kubura vertelt het volgende: 'We hebben hier geen elektriciteit, maar wel een waterbassin, ooit aangelegd door de kerk. Maar aan het eind van de droge tijd, staat daar geen water meer in. Dan moeten we een heel eind lopen voor water. Dat is zwaar werk en kost veel tijd. Ik ben nooit naar school geweest. Mijn tante heeft mij opgevoed in een naburig dorp. Ik hielp haar al jong om kruidenierswaren te verkopen. Ik ging de huizen langs met de handel, die ik op mijn hoofd vervoerde.

Toen ik volwassen was, ben ik getrouwd met een man uit mijn geboortedorp, die 35 jaar ouder is. Ik werd zijn derde vrouw en kwam weer terug naar dit dorp. Ik ben nu 45 jaar, hij is 80. We hebben een zoon van 25, een dochter van 20 en een zoon van 15. Alleen de jongste kon naar school. De oudste twee hebben altijd meegewerkt op ons land, waar we rijst en pinda's verbouwen.



Wij vrouwen moeten regelmatig iets kopen voor ons huishouden. Met wat ik op ons eigen stuk grond verbouw, lukt dat niet. Gelukkig groeien hier sheabomen. Ik heb allerlei trainingen via de kerk gevolgd. Daardoor besef ik nu beter hoe waardevol die sheabomen zijn. Vroeger kapten we ze nog weleens voor brandhout. Maar nu doen we dat niet meer, want de sheanoten leveren ons geld op. Ik raap die noten van mei tot augustus, tijdens het regenseizoen, als het meeste werk op ons land achter de rug is. Ik moet de noten goed droog bewaren, anders gaan ze schimmelen en neemt de kwaliteit af. Ik droog en sorteer de noten eerst. Ook dat heb ik op de training geleerd.

Als je de kans krijgt om zo'n training te volgen, dan moet je dat ook doen. Ik heb nu veel meer verstand van sheanoten en verkoop ze nu van goede kwaliteit. Vroeger deelde de koper ons mee wat hij

ons wilde betalen. Maar tegenwoordig, met deze goede kwaliteit, bepalen we zelf de prijs. Dankzij de verkoop van de sheanoten kunnen we voldoende eten en kleding kopen. Zo kunnen we beter voor onze kinderen zorgen. Bovendien kunnen we door die verkoop het schoolgeld van onze kinderen betalen.'

Door de verkoop van sheanoten kan Kubura nog heel goed voor zichzelf zorgen. Ze heeft zich zelfs verkiesbaar gesteld voor de lokale politiek. Ze komt op voor de belangen van haar dorp en is een voorbeeld voor velen, mede dankzij de trainingen die ze via de landbouworganisatie van de kerk heeft kunnen volgen.

Hartelijke dank voor uw financiële bijdrage voor het werk van de sheaboerinnen.

Namens de taakgroep Diaconie,
Albert Grit

Diaconale maandcollecte is in december voor Solidaridad: kleinschalige theeboeren in Indonesië.

Door klimaatverandering en concurrerende gewassen is de theeproductie in Indonesië in de afgelopen 20 jaar enorm afgenomen. Om thee te kunnen blijven produceren, wordt de rol van kleinschalige theeboeren steeds belangrijker.

Maar wat als je last hebt van klimaatverandering en te lage prijzen? Of te weinig inkomsten hebt om de plantage te onderhouden én je kinderen een opleiding te geven?

Helpt u mee?

Met onze steun kunnen wij theeboeren helpen zich aan te sluiten bij een collectief. Met het theemerk Teh nDeso, kunnen zij hun eigen thee produceren en direct verkopen op lokale markten en in winkels in grote steden als Bandung, Solo en Yogyakarta. Hierdoor stijgt hun inkomen en komen ze op eigen kracht uit de armoede.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL05 TRIO 0212 1854 11 t.n.v. adventsproject Solidaridad of op rekeningnummer van de Zendingskerk NL71INGB0006928325 o.v.v. diaconale maandcollecte december.

Namens de taakgroep diaconie,
Frits Kappers,

Amnesty actie december 2024

Deze maand sturen we tien gevangenen of hun familie een kaartje om hen een hart onder de riem te steken:

JOUW KAARTJE TELT

Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood.

Jouw kaart geeft mensen moed en leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling als mensen in de gevangenis zitten. Er zijn tien kaarten waarop u na afloop van de dienst uw naam kunt zetten.

Namens de taakgroep diaconie,
Greet van der Lans

VAN DE PENNINGMEESTER



Collectes september

In september is voor de collectes in totaal € 2.341 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collectes € 1.221, voor de diaconale maandcollecte € 913 en voor het collecteblok € 207. De opbrengst van de collecte in de Preek van de Leek was € 210.

Collectes oktober

In oktober is voor collectes in totaal € 2.128 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collectes € 991, voor de diaconale maandcollecte € 936 en voor het offerblok € 20

De financiële situering van de Zendingskerk

Op de website wordt een beknopte poging gedaan om het karakter, het profiel van onze geloofsgemeenschap te beschrijven. (Zie website link: zendingskerk: wie-zijn-wij?). In het onderstaande leggen we de financiële situering van de Zendingskerk uit.

De Zendingskerk heeft een dubbele organisatievorm. Zij is een oecumenische vereniging en tegelijk een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard. Ze bestrijkt geen geografisch afgebakend gedeelte van Ermelo. Leden kunnen woonachtig zijn in alle wijken van Ermelo, maar ook daarbuiten. Dat bijzondere komt ook tot uitdrukking in de financiële situering.

De Zendingskerk is weliswaar vertegenwoordigd in het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Ermelo, het kerkelijk orgaan dat over de financiën gaat. Maar zij staat daar financieel los

van. De gewone hervormde wijkgemeenten hebben geen eigen begroting of jaarrekening. Alle inkomsten komen in één grote pot en alle kosten worden daaruit betaald. Daar is dus sprake van onderlinge afhankelijkheid op basis van financiële solidariteit.

Voor de Zendingskerk is dat anders. Alle gelden die van Zendingskerkers binnenkomen bij de Hervormde Gemeente Ermelo worden overgeboekt naar de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

De Oecumenische Vereniging betaalt een vergoeding voor de diensten die het kerkelijk bureau levert en verder betaalt zij volledig alle kosten van de wijkgemeente. Te denken valt aan salaris predikant, huur en gebruikskosten kerkgebouw, kosten eredienst, enz.

Onze predikant is als PKN-predikant aan de wijkgemeente verbonden. De Oecumenische Vereniging staat tegenover de Hervormde Gemeente Ermelo garant voor het salaris van de predikant. Daardoor - en dat is ook bijzonder - is het kunnen beroepen van een predikant voor onze wijkgemeente niet afhankelijk van de financiële situatie van de Hervormde Gemeente Ermelo, maar van de solvabiliteit van de Oecumenische Vereniging. Het gaat dan om een sluitende exploitatie, ook op langere termijn en een voldoende financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen.

We kunnen ons gelukkig prijzen dat we in beide opzichten 'gezond' zijn. Dat is vooral te danken aan de vrijwillige bijdragen van alle leden van de Oecumenische Vereniging. Zendingskerkers beschouwen hun bijdrage als een verplichting die je aangaat door lid te worden. In de brief bij de Actie Kerkbalans wordt aangegeven wat er nodig is en door hoeveel pastorale eenheden dat moet worden opgebracht. De hoogte van de bijdrage is echt vrijwillig. Alleen de contributie verbonden aan het lidmaatschap van de Oecumenische Vereniging is verplicht.

De financiële verantwoordelijkheid die de leden van de Oecumenische Vereniging tonen mag ook als een bijzonder kenmerk van de geloofsgemeenschap van de Zendingskerk worden genoemd. Hetzelfde geldt gelukkig eveneens voor de bijdragen voor diaconale doelen.

We vragen een bijdrage naar draagkracht. Dat kan meer of minder zijn dan het gemiddeld benodigde. We verwachten in ieder geval een reactie, ook als de bijdrage maar heel weinig kan zijn. Tegen het eind van het jaar wordt een herinnering verzonden indien enige reactie ontbreekt.

Ton Hardeman, penningmeester

Kerk en Israël

WAAROM DAT VOGELTJE?



Een oude rabbijn, Holocaustoverlevende, vertelde: "In mijn jonge jaren moesten voor Goede Vrijdag alle ramen en deuren gebarricadeerd worden, want dan kwamen de christenen, aangemoedigd door de pastoor, bij ons alles kort en klein slaan." Dit speelde zich af in Zuid-Duitsland.

In Nederland waren er in die tijd ook sterke antisemitische sentimenten, maar voor zover bekend was hier geen sprake van door geestelijken georganiseerde gewelddadige acties. Dit neemt niet weg dat de kerk met betrekking tot de joodse gemeenschap geen fraai verleden heeft, dat begon al in de eerste eeuwen van onze jaartelling op het kerkelijk concilie (Nicea, 325). Hadden de joden niet Christus vermoord? Was de kerk niet in de plaats gekomen van het oude Israël? Israël had weliswaar de Messias voortgebracht, maar na afwijzing van de Messias was de rol van Israël toch over en uit? Wilden joden toetreden tot de kerk dan moesten zij afstand doen van hun joodse geloof.

Ook buiten de kerk kregen joden met vervolging te maken. De redenen daartoe waren wisselend. Joden kregen de schuld van alle problemen die zich voordeden, waaronder de pestziekte.

Na de oorlog kwamen kerken tot bezinning: in hoeverre had de kerkelijke leer bijgedragen tot de ramp die joden tijdens de tweede wereldoorlog getroffen had? In die leer moest verandering komen. Dienden joden en christenen niet dezelfde God? En lazen ze niet in de Bijbel dat God een eeuwigdurend verbond met Israël gesloten had en het eeuwig bleef liefhebben? Opnieuw rijst de vraag wat of wie met Israël bedoeld wordt.

Dat de staat Israël in 1948 werd gesticht werd door de kerk gezien als een modern wonder. Dit stemde tot nadenken. In 1949 kwam in de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk te staan dat de kerk onopgeefbaar verbonden was met Israël (later werd dit veranderd in 'het Joodse volk', want politiek is aan veranderingen onderhevig en met die veranderingen hoefde men het niet altijd eens te zijn).

Nieuwe inzichten in het kerkelijk belijden vragen tijd om door te dringen tot de gemeente.

Dr. Theo Frederikse, van 1977 tot 1982 predikant in de Zendingskerk, startte al eerder een leerhuis met betrekking tot de joodse bron van de kerk. Gemeenteleden van de verschillende wijkkerken zagen uit naar deze studieavonden.

Ds. Jan Brörens, eveneens voormalig predikant in de Zendingskerk (1987-1993), vertelde dat hij zowel naar de kerk als naar de synagoge ging.

In 1998 stelde de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ermelo een Hervormde commissie Kerk en Israël in, met daarin vertegenwoordigers van de wijkkerken. Haar taak was om door het

organiseren van lezingen en het schrijven van artikelen in het kerkblad en andere activiteiten aandacht te schenken aan de joodse wortels van de kerk. Aanwezig waren bij de vergadering de heer drs. H. van Lambalgen, rector van het Christelijk College Groevenbeek en de heer drs. E. J. Anneveldt, huisarts in Ermelo. Vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk sloten zich bij de Hervormde commissie aan. Inmiddels maakt de commissie deel uit van Kerk en Israël Veluwe. Ds. Beatrice Jongkind kreeg onlangs een koninklijke onderscheiding voor al het werk dat zij o.a. voor Kerk en Israël heeft verricht, en ondergetekende vertegenwoordigt al 25 jaar de Zendingkerk.

Dr. Theo Frederikse ligt begraven op het kerkhof van de Zendingkerk. Op zijn grafsteen staat in Hebreeuwse letters: 'Vergeten is ballingschap, herinneren is verlossing'.

En zo is het, als de kerk haar joodse wortels herontdekt voelt dit als een thuiskomen.

En nu dat vogeltje boven de artikeltjes over Kerk en Israël. Vanwege ruimtegebrek in Contact wordt het logo van Kerk en Israël wat klein weergegeven. Maar het is de afbeelding van een vredesduif, met een olijftakje, tegen de achtergrond van de joodse zeshoekige ster. Daarnaast lezen we de woorden 'Onopgeefbaar verbonden, Kerk en Israël, Noordwest Veluwe'.

Louise Katus

KERKCAFÉ

in de Zendingkerk

Iedereen is welkom op elke derde donderdag van de maand , tussen 10 en 12 uur, om bekende en nieuwe gezichten te ontmoeten. We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie. Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda: de donderdagen 21 november en 19 december.

Op 21 november zal Luuk Buddingh' iets vertellen over zijn herinneringen aan de slag om Arnhem in september 1944 en de evacuatie daarna.

Namens de taakgroep pastoraat,
Dory Vredenberg en John Kriek



OPEN KERK

Concert Bachensemble / Verkoop Werkplek Vlijt Op zaterdag 23 november a.s. zal het Bachensemble een aantal Bach koralen ten gehore brengen in de Zendingskerk.

Het ensemble bestaat uit: Erik-Jan van de Hel, dirigent; Adriaan Versluis, hoorn; Helmer Kerkhoff, euphonium; Jan Hein van Burken, bas; Greet Kerkhoff, trombone; Leendert van Bloos, trombone en Hilda Versluis, trompet.

We hebben al vaker van hun mooie muziek kunnen genieten. U wordt dan ook van harte uitgenodigd.

Het concert begint om 16.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur; de toegang is gratis.

Na afloop van het concert verkoopt 'Werkplek Vlijt' artikelen die door hen zijn gemaakt.

'Werkplek Vlijt' is opgezet met bewoners van De Regenboogh (GGZ Eleos). Dit is een interne dagbesteding buitenshuis in de Zendingskerk. De zinvolle dagbesteding zorgt voor een gezonde prikkel om de dag aan te gaan en het verhoogt het zelfbeeld van bewoners. Het is een echt 'bedrijf'. Er is bewust gekozen voor een werkplek buitenshuis om de bewoners te stimuleren om daadwerkelijk de deur uit te gaan om te werken. Dit is goed voor het zelfvertrouwen.

Bij Werkplek Vlijt kun je terecht voor verschillende handgemaakte producten. Met veel aandacht en plezier is een divers assortiment samengesteld, waarvan een gedeelte op 23 november in de consistorie wordt verkocht. Er kan contant betaald en gepind worden. Iedereen is van harte welkom!

Namens de Open Kerkcommissie,
Bertie Kooistra

CONCERTEN

Reactie bezoeker van het concertop 19 oktober

In onze kerk worden vocale en instrumentale concerten georganiseerd.

Zo was er een prachtig pianoconcert op 19 oktober.

Solist was de 93 jarige Marinus van Steenwijk. Het programma vermeldde pianosonates van W.A. Mozart (1759 -1791). De solist speelde de werken uit het hoofd met een prachtig toucher en muzikaal diep doorleefd.

Een bezoek aan deze concerten is zeer de moeite waard!

Dries Vredenberg

Naschrift van Martin: u kunt een groot deel van het concert nog terugzien via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Op de website van de Zendingskerk staat ook een linkje op het 'prikbord'. Veel kijkplezier!
<https://youtube.com/live/zCvOO8O3LpQ>

Namens het PR-team,
Vriendelijke groet,
Martin van Ee



Inloophuis De Parasol

Oude Nijkerkerkweg 4, 3853 JS Ermelo.
www.inloophuisdeparasol.nl

Openingstijden: Zondag	14.00 uur tot 16.00 uur.
Maandag spelletjesmiddag	14.00 uur tot 16.00 uur.
Woensdag	10.00 uur tot 12.00 uur.
Donderdagmiddag jeu de boules	13.30 uur tot 15.00 uur.
Vrijdag	10.00 uur tot 12.00 uur.

Activiteiten november

17 november. Zondagmiddag, samen eten.
22 november. Vrijdagmorgen, bloemschikken, thema blad en bloem.
27 november. Woensdagmorgen, samen breien voor Bulgarije.

Op woensdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest. De (echte) Sint en Piet komen met het grote boek, dus dat zal spannend zijn. Voor deelname aan het feest vooraf opgeven in de Parasol, entree is gratis.

Bij inloophuis De Parasol kunt u het hele jaar door gewoon binnenlopen voor een lekker kopje koffie of thee en een luisterend oor.

Mocht u vrijwilliger willen worden bij Inloophuis De Parasol neem dan contact op met een coördinator of reageer per mail: secretaris@inloophuisdeparasol.nl ; www.inloophuisdeparasol.nl

Vriendelijke groet namens Inloophuis De Parasol,
Gerda Camron- van Bentum

EEN GRAFRECHT KOPEN OP HET KERKHOF

De prijs van een grafrecht op het Zendingskerkhof per 1 januari 2025

De prijs van een grafrecht op het Zendingskerkhof voor het begraven van maximaal twee personen is gekoppeld aan de tarieven van de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren, Ermelo. Leden van de Zendingskerk krijgen op het gemeentelijk tarief van een grafrecht voor onbepaalde tijd een korting van 35%. Voor 2024 was het tarief nog gebaseerd op de gemeentelijke tarieven van 2023, te weten: gemeentelijk tarief voor het grafrecht voor onbepaalde tijd € 9.125,- minus 35% = **€ 5.931.** Urnengraf: tarief gemeentelijk grafrecht van 20 jaar x 2 = € 2.195,- x 2 minus 35% = **€ 2.854.**

Tot 31 december 2024 kunt u nog een grafrecht (twee personen) voor onbepaalde tijd kopen voor het oude tarief. Vanaf 1 januari 2025 zal het gemeentelijk tarief van 2024 als basis gelden en deze is met 7% gestegen ten opzichte van 2023. De nieuwe tarieven zijn: gemeentelijk tarief voor het grafrecht voor onbepaalde tijd € 9.764,- minus 35% = **€ 6.347.** Urnengraf: tarief gemeentelijk grafrecht van 20 jaar x 2 = € 2.348,- x 2 minus 35% = **€ 3.052.** U kunt in overleg met de beheerder ook kiezen voor gespreide betaling.

Het Zendingskerkhof is bedoeld als begraafplaats voor leden van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. Zij kunnen bij de Stichting de Zendingskerk een grafrecht voor onbepaalde tijd kopen. Dat betekent niet dat men een stukje grond koopt, (de grond blijft, zoals gebruikelijk op een begraafplaats, te allen tijde eigendom van de Stichting) maar men koopt het recht om op een vooraf vastgestelde plaats ooit begraven te mogen worden of een urn te plaatsen. Dat recht geldt voor onbepaalde tijd en dat betekent dat de graven van het Zendingskerkhof in principe nooit geruimd zullen worden.

Ons kerkhof wordt door velen gezien als een mooie, stille begraafplaats, midden in het dorp en daardoor krijgen wij als bestuur ook regelmatig aanvragen van niet-leden van de Zendingskerk om een grafrecht te mogen kopen. Meestal is het antwoord nee, want het is niet de bedoeling om er een soort algemene begraafplaats van te maken. Bij uitzondering kan het bestuur op deze regel een uitzondering maken voor mensen die op enigerlei wijze een band hebben met de Zendingskerk. Indien het bestuur een uitzondering maakt voor niet-leden van de Zendingskerk wordt het gemeentelijke tarief zonder korting in rekening gebracht.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de beheerder van het kerkhof,

Willem Combé,
beheerderkerkhof@zendingskerk.nl

Rijders gevraagd.

Op zondag rijden een aantal van ons Lies van Westen, Corrie van Boven, Anna Koolma, Linda Picaulima, Cathrien de Ruiters en Anna Tanghe naar de kerk. Zij zijn niet meer zo goed ter been, dus is het fijn dat ze zo 's zondags nog bij ons in de kerk kunnen zijn.

We doen dit in drie routes.

Ermelo: Lies en Corrie

Ermelo: Anna Koolma, Linda en Anna Tanghe.

Speuld: Cathrien.

Rond half 10 halen we de dames op en zijn dan ruim op tijd in de kerk.

We zijn met drie teams van vijf of zes rijders, dat betekent dus dat je eens in de vijf of zes weken moet rijden. Vanwege diverse oorzaken, zoals ziekte of het hebben van andere taken in de kerk, komen we nu meerdere rijders tekort (minstens drie!).

Wie meldt zich om deze gaten op te vullen ?

De dank van de dames is steeds groot, alleen daarom wil je het al doen.

U kunt zich bij mij melden via de mail fredbrux@live.nl

Fred van Bruxvoort

DANK

Terugblik

Langzaam maar zeker werken wij – Paul en Co Hörchner - in de richting van het oude niveau van onze gezondheid. Het heeft zijn tijd nodig want we hebben ieder het een en ander meegemaakt.

Nietsvermoedend, nog gekleed in de kamerjas, wordt er zondagmorgen om 11.30u. aangebeld. Margot (van de Zendingskerk) staat voor de deur. "Anna Koolma heeft bloemen uit de kerk voor jullie meegenomen. "Anna komt de auto uit, een liefdevolle omhelzing vindt plaats: "Wat ben ik blij je weer te zien," zegt ze met een gulle lach.

Van de Zendingskerk de zondagse bloemen: een schitterend herfstboeket. Heel toepasselijk in twee opzichten: de rijkdom aan kleurende leeftijd van de dankbare 'oudjes', bijna 170 jaar samen. Lieve mensen van de Zendingskerk: heel hartelijk dank.

Co en Paul Hörchner

Beste zendingskerkers

Heel hartelijk bedankt voor de kaart met vele namen en de bloemen uit de kerk tijdens mijn ziekte. De kaartjes, telefoontjes, bezoeken, appjes etc. die ik kreeg, het zijn allemaal zonnestraaltjes wanneer je in één keer niets meer kunt.

Ik hoop op een spoedig herstel zodat ik weer aan de diensten kan deelnemen.

Een hartelijke groet van Gretha Looijen.

Inzameling voor de Oogstdienst van 3 november 2024

De taakgroep diaconie heeft met succes een oproep aan de gemeente gedaan om verse groenten en fruit te brengen voor de voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten.

Op zaterdagmiddag 2 november werd dit in grote hoeveelheden gebracht. We hebben er een mooie schikking van kunnen maken om tijdens de oogstdienst van te genieten.



En er was nog veel over in de kratten!
Ieder die hieraan heeft meegewerkt: heel hartelijk bedankt!

Namens de taakgroep diaconie,

Wilma de Vries-Lam

BOEKBESPREKING

Niet het einde van de wereld door Hannah Ritchie

Waarom wij de eerste generatie zijn met perspectief op een duurzame planeet

Er wordt veel geschreven en gepraat over het klimaat, we zien en horen negatieve en positieve berichten, maar we zien eigenlijk nooit de héle werkelijkheid, die uit veel aspecten en invloeden moet bestaan. In het meest recente bericht staat dat we 'op de rand van een onomkeerbare ramp' staan, die de diepe weefsels van het leven op aarde 'ernstig in gevaar brengt', geschreven door klimaatwetenschappers in hun jaarlijkse *Staat van het klimaat rapport*, in het vakblad *BioScience*.

Klimaatverandering lijkt dus het grootste 'probleem' van deze tijd te zijn. In eerdere nummers van Contact hebben wij echter kunnen lezen over boeken met heel verschillende aspecten ervan: *Minder is meer* (2021) door Jason Hickel, *Drawdown* (2017) en *Regeneration* (2021) door Paul Hawken, *Je bent jong en je wilt wat toekomst* (2023) door Jantijn Anema en Hannah Prins, en *Omarm de chaos* (2021) door Jan Rotmans. Nu volgen we Hannah Ritchie in haar recente boek (2024) dat je weer op een andere manier naar de klimaatcrisis laat kijken en je ook oplossingen aanreikt. Ritchie is datawetenschapper, senior researcher Global Development aan de Universiteit van Oxford, en als hoofdonderzoeker verbonden aan het invloedrijke onderzoeksplatform Our World in Data. Het boek is geschreven in de ik-vorm en daardoor heel persoonlijk. Een paar citaten:

'Eerst ging ik na vier jaar studie in milieugeowetenschap gebukt onder onoplosbare problemen en werd ik er dagelijks aan herinnerd dat de mensheid de planeet verwoestte. Overal zag ik beelden van natuurrampen, droogtes en hongerige gezichten en wist ik zeker dat ik in de rampzaligste periode van de geschiedenis van de mensheid leefde'.

'Zoals we zullen zien waren deze veronderstellingen onjuist. Op een avond veranderde alles in één klap, toen ik de Zweedse arts en statisticus Hans Rosling zag op TV. Ik had de wereld verkeerd geïnterpreteerd door ervan uit te gaan dat álles achteruitging. Maar Rosling liet feiten zien die op solide basis gebaseerd waren, en beschikte als docent zelfs over een enthousiasme dat niet te imiteren valt'.

'Onderzoekers zoomen meestal in op een probleem, om het uit te pluizen. Wat wij doen is uitzoomen. Het gaat erom te begrijpen *wat* we zouden kúnnen weten als we de informatie die we hebben goed zouden onderzoeken. Als we een paar stappen naar achteren zetten, zien we iets wat echt wezenlijk, grensverleggend en inspirerend is: dat de mensheid in de unieke positie verkeert om voor een duurzame

wereld te zorgen. Ik zal (in dit boek, JS) onze milieuproblemen stuk voor stuk onderzoeken. Luchtverontreiniging, klimaatverandering, ontbossing en voedsel, tenslotte plastic in de oceanen en visbestanden. En al deze overlappen elkaar'.

Uittreksel > mail janschakel@hetnet.nl.
Jan Schakel



FOCUS

op...Christien Zunneberg

Wie ben je, Christien, wat is je achtergrond? Ga je gang!

Welnu, dat hoef je Christien niet twee keer te zeggen! Ze vertelt: "Ik vind het een eer dat ik geïnterviewd word". Geboren is ze in 1954 in het mooie Zeeuwse Ellewoutsdijk, gelegen aan de Westerschelde (voor de interviewer bepaald niet onbekend!). Haar vader was daar hervormd predikant, die in 1955 als zendingspredikant met zijn gezin naar Indonesië verhuisde, in 1958 terugkwam en in 1960 naar Driebergen verhuisde. Eenmaal terug in Nederland was hij niet meer predikant van een gemeente maar werkzaam voor diverse kerkelijke organisaties. Het gezin was oecumenisch georiënteerd, later adviseerde haar vader hen om de Zendingkerk te bezoeken toen Christien en haar man Joost-maarten en hun twee kinderen zich in Ermelo gingen vestigen. Daar werd ook nog hun jongste kind, een dochter, geboren. Intussen heeft Christien ook twee kleinkinderen. Ze vindt het belangrijk te vermelden dat zowel zij als Joost-maarten voor en na hun scheiding in 2019 heel goed zijn opgevangen door de Zendingkerkgemeente en dat het zo fijn is dat ze elkaar weer in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Heb je gestudeerd?

Ze koos voor de studie ergotherapie (voorheen arbeidstherapie) en legt uit wat die studie inhoudt. De ergotherapeut behandelt psychische en somatische klachten, daarbij lettende op zoveel mogelijk factoren die bij de behandeling van belang en van nut (kunnen) zijn zoals relaties, woon- en werkomgeving, hulpmogelijkheden. De therapeut moet vooral heel goed observeren en analyseren hoe de cliënt haar/zijn beperkingen ondervindt. Die vorm van behandeling wordt holistisch genoemd (in tegenstelling tot het monisme, de behandelwijze die uitgaat van de gelijkvormigheid van al die factoren).

Christien werkte eerst in Katwijk en later in Ermelo bij de GGZ-Centraal (voorheen Veldwijk) als ergotherapeut en later ook als werkplekonderzoeker bij de Arbodienst van de GGZ-Centraal. Zoals reeds opgemerkt verhuisde het gezin in 1993 naar Ermelo, waar Joost-maarten in 1997 als koster begon. In een later stadium werkte hij samen met Christien. In 2004-2005 heeft zij het kosterschap volledig overgenomen, waarbij Joost-maarten de eerste jaren nog zo nodig extra insprong.

Als interviewer vind ik het een voorrecht dat ik jou mocht/kon vragen. Je bent toch wel een belangrijke persoon in deze kerk, vind je niet?

Waar positioneel je jezelf?

Christien (die zich terdege op dit gesprek voorbereid heeft!) schetst analytisch en nauwkeurig wat er zoal in de kerk plaatsvindt aan vooroverleg en samenwerking en wat haar plaats is in deze organisatie. Al die lijntjes zijn met de koster, met Christien, verbonden. Ze vertelt: "Jaren geleden zorgde een koster voor een correcte voorbereiding van de wekelijkse godsdienstoefening, de huwelijksluitingen en de uitvaarten. Op den duur is daar het beeld- en geluidscentrum achter in de kerk bijgekomen, de exposities (denk aan StEK in 2024), concerten tijdens de diensten, maar ook doordeweeks het aantal georganiseerde activiteiten van buitenaf. Het aantal huwelijksdiensten en uitvaarten is toegenomen, zeker van mensen van buiten de kerk. Voor de juiste vorm van de organisatie is agendabeheer, ook digitaal, van groot belang, evenals een degelijke samenwerking tussen de ouderling van dienst, de organist, de predikant en anderen." Een ontspannen sfeer tussen de medewerkers is onmisbaar, daarvan is Christien overtuigd.

Hoe voel jij je in je functie? Ik heb de indruk dat je geniet, klopt dat?
Ja, ze voelt zich gelukkig in de uitvoering van haar taken, onder andere dankzij en op basis van een grondige voorbereiding. Ze streeft ernaar dat ieder zich thuis kan voelen in de kerk in een sfeer van onderling respect en open kan staan voor de opvattingen van anderen zonder waardeoordelen. Ze ziet haar werkzaamheden van koster als een dienstverlenende functie, ook voor mensen die geen lid zijn van de Zendingserk. Christien spant zich in om alert te blijven nu ook zij in jaren gaat meetellen, zo zegt ze vrolijk.

Heb je nog tijd voor hobby's, voor sport?

Christien tuiniert, wandelt en leest graag. Ze heeft een paar mooie reizen met haar kinderen kunnen maken. Dat is genieten!

Zijn er gebeurtenissen, die je bijzonder vond, vindt?

Ja, de inbraak eind december 2015, waarbij de Witteveenbijbel werd gestolen, die gelukkig na een half jaar teruggevonden werd. Soms ontstaat tijdens een uitvaart met weinig personen rond de kist de indruk van eenzaamheid bij de aanwezigen, maar anderzijds ook van saamhorigheid en intimiteit. De coronatijd met alles wat daarbij

kwam kijken was ook een bijzondere tijd.

En het rijst strooien na een huwelijksluiting vindt ze aantrekkelijk voor de vogeltjes en de muizen, maar daarmee houdt het plezier voor Christien wel op!

Na twee uur was er genoeg gesproken om een beeld van Christien en haar werk te krijgen: alert, kordaat, gemotiveerd en... een ware gastvrouw!

Hans Grondsma

Beste gemeenteleden van de Zendingskerk,

Op 14 juli 2024 mocht ik een presentatie geven tijdens de eerste vakantiedienst 2024 in het Zendingskerkje in Ermelo. Wat ben ik jullie dankbaar voor jullie betrokkenheid en luisterend oor! Het is geweldig dat de collectes van de vakantiediensten in totaliteit het prachtige bedrag van €1.939,60 hebben opgebracht voor ons werk met kansarme kinderen, jongeren en moeders in Peru! Jullie donatie is voor ons echt een geschenk uit de hemel. Heel veel dank hiervoor.

Op de website van de Zendingskerk las ik dat jullie kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn. Dat is wat ik tijdens de vakantiedienst ervaren heb en ik voel me een bevoorrecht mens dat ik hier deelgenoot van mocht zijn. Met de opbrengsten van de vakantiediensten dragen jullie een steentje bij aan een rechtvaardigere samenleving wereldwijd. Dat is precies wat ook onze stichting nastreeft. De Stichting Kinderen van de Zon streeft ernaar om de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme wijk- en straatkinderen, jongeren en hun moeders in de Peruaanse steden Arequipa en Ayacucho te verbeteren. Straatkinderen worden vaak meegetrokken in het harde leven van de straat met drugs en prostitutie. Deze kinderen, zonder toekomst en in de bloei van hun leven, worden door hun omgeving verstoten en genegeerd. Kinderen van de Zon doorbreekt de neerwaartse spiraal van deze kinderen door te kijken naar hun talenten in plaats van naar hun gebreken en geeft hun de ondersteuning die zij nooit gekregen hebben.



Om kansarme jongeren, tieners, en (alleenstaande) moeders in

Arequipa een kans te geven op een baan zonder uitbuiting en met een eerlijk inkomen biedt Kinderen van de Zon een naaiopleiding van een jaar in ons opvanghuis Hogar de Cristo.

Tijdens de naaiopleiding verwerven de leerlingen de sociale, technische en professionele competenties van het vak machine-naaien. Door het bieden van een eenjarige naaiopleiding leren onze leerlingen in een veilige omgeving kleding te maken voor hun gezin en voor de verkoop. Door het leren van dit vak en het hebben van een diploma krijgen zij een goede kans op de arbeidsmarkt, verbeteren hun sociale vaardigheden, krijgen zij een beter zelfbeeld en kunnen zij hun gezin onderhouden. Ik wil dan ook heel graag jullie prachtige donatie besteden aan onze naaiopleiding.

Beste gemeenteleden, mede namens alle leerlingen van de naaiopleiding dank ik jullie uit de grond van mijn hart voor jullie warme steun, want dankzij jullie donatie kunnen we vele kansarme jongeren en moeders kansrijker maken. Het is dan ook een grote steun voor mij om te weten dat jullie ook de diaconale maandcollec-tes in april 2025 voor Kinderen van de Zon willen bestemmen. Ik kom met liefde en plezier in 2025 een presentatie geven in de Zendingskerk om de resultaten van jullie prachtige donatie in 2024 met jullie te delen. Het is mooi dat de jongeren van ons opvanghuis, die uit een zeer moeilijke thuissituatie komen en beschadigd zijn door verwaarlozing of huiselijk geweld, met de steun van de Zendingskerk de kracht vinden om in zichzelf en een nieuwe toekomst te gaan geloven. Ik wens jullie alle goeds.

Een dankbare groet, Marianne Schepers, voorzitter

OPROEP

In de vorige Contact meldden wij als redactie dat wij een nieuwe rubriek willen openen. Wij nodigden jullie allen uit om met maximaal 300 woorden iets te vertellen over wat jullie heeft geraakt in cultuur, kunst of natuur. Graag een foto erbij! Zo'n rubriek moet een naam hebben. Als voorlopige titel koos de redactie voor CKN VAN GEMEENTELEDEN. Een kleurloze aanduiding. Wie weet een treffende titel? We kregen van één gemeentelid een reactie. Hij vindt een dergelijke rubriek een goed idee en suggereerde MET HET HART OP DE TONG voor een artikel waarin je schrijft wat je denkt als iets je treft op de gebieden van cultuur, kunst, natuur. We zouden dit kunnen afkorten tot HOT. Weet je iets beters? Laat het ons weten en stuur je tekst in. Wij zien uit naar de eerste bijdrage voor de volgende Contact.

Anne de Vries en Jacob Sants

Hulpdienst Zendingskerk
 *
 * Mogelijk is het jullie al opgevallen dat de telefoon van de hulpdienst
 * niet meer in gebruik is. Een aanvraag voor hulp kan nu gedaan
 * worden via diaconie@zendingskerk.nl.
 *
 * Namens de taakgroep diaconie,
 * Agaath Grootjans
 *

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, kan contact opnemen met:
 mevrouw Cora Dolstra, telefoon 06 48178576,
 de heer Bennie Vliek, telefoon 06 15592015,
 mevrouw Dineke Vletter, telefoon 06 27386783

MUTATIES

Nieuw lid: Mevrouw S. (Saapje) Eijgenraam van der Hoek.
 Nieuwe vrienden: De heer F. (Frits) de Lange en mevrouw J.(Janette) van 't Spijker,
 Overleden: De heer H. (Heerco) Steunebrink.
 Uitgeschreven: De heer en mevrouw Calmeijer-Meijburg,
 Uitgeschreven: De heer en mevrouw Schreurs-Kamink,

Margot Sants-Kottman, ledenadministrateur

KERKDIENSTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur. Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 24 november.

Het Coventrygebed voor de vrede wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand om 12.00u. In de komende periode is dat op 6 december.

Ochtenddiensten

17 nov	ds. Monica Schwarz	Almelo	
24 nov	ds. Kim de Berg		Voleinding
01 dec	ds. Marleen Kool	Baarn	1ste Advent
08 dec	ds. Wilken Veen	Amsterdam	2de Advent
15 dec	ds. Kim de Berg		3de Advent

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende manieren:

1. Op uw PC of laptop gaat u naar de website:
www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online logo.
2. Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk
3. Bij gebruik van de YouTube app. (Op uw telefoon, tablet of smart tv)
Zoek dan in de YouTube app naar **@zendingskerk**, daar vindt u de diensten.

Naast de diaconale maandcollectedoelen zijn die van de eerste rondgang:

17 november	Kerk in Actie: Noodhulp aan Soedan
24 november	Villa Vrede
1 december	Kerk in Actie: kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië
8 december	Kerk in Actie: een beter inkomen voor sheaboerinnen
15 december	Kerk in Actie: een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina.
22 december	Leger des Heils

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 20 december.

Kopij hiervoor (in een Word bestand) dient uiterlijk **zaterdag 7 december** binnen te zijn bij de redactie van Contact.