

# CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging  
de Zendingskerk te Ermelo



**78e jaargang nr. 9 20 dec. 2024 - 24 jan. 2025**



**CONTACT**, maandblad van de Zendingkerk (PKN) te Ermelo  
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Website: www.zendingkerk.nl  
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingkerk.nl  
Adres Zendingkerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.  
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingkerk  
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.  
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort  
Kon. Emmalaan 3, 3851 RJ Ermelo.  
E-mail: voorzitter@zendingkerk.nl  
Scriba: Dhr. G.H. Reijners  
Lion Cachetstraat 82, 3851 ZG Ermelo.  
E-mail: scriba@zendingkerk.nl  
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)  
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman  
Brederodelaan 27, 3852 BA Ermelo.  
E-mail: penningmeester@zendingkerk.nl  
Predikant: Ds. K. de Berg  
E-mail: predikant@zendingkerk.nl  
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants-Kottman  
Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ Ermelo  
E-mail: ledenadministrateur@zendingkerk.nl  
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg  
E-mail: koster@zendingkerk.nl  
Beheerder Kerkhof Dhr. W. Combé  
E-Mail: beheerderkerkhof@zendingkerk.nl  
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants  
Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ Ermelo.  
E-mail: redactiecontact@zendingkerk.nl  
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants  
Dhr. A.D. de Vries  
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo  
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan  
E-mail: archief@zendingkerk.nl

#### Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d ) en andere betalingen aan de Zendingkerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk:  
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingkerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingkerk o.v.v. "gift ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.  
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.  
Tel. 0341-56 54 99.



## ENGEL

Je bestaat niet, zeggen sommigen.  
Anderen spreken van hun engelbewaarder.  
Er zijn weer engelen, zeggen weer anderen.  
Met Kerstmis kom je weer te voorschijn.  
Als knikengel en als bringer van het goede nieuws.  
Je zingt mooier dan de hoogste kinderstem.  
Je verkondigt het goede nieuws:  
Dat de Allerhoogste geen mens vergeet,  
dat de mens Hem niet te min is.  
Na Kerstmis verdwijn je weer,  
maar soms meen ik je te zien  
in engelen van mensen.  
Vol liefde en tederheid.

*Marinus van den Berg*

## VAN DE PREDIKANT

Het is een van de kerstklassiekers, het lied: 'Er is een kindeke geboren op aard'. Met in de tekst de veelzeggende zin: 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis.'

Woorden waarmee tot uiting wordt gebracht hoe het hemelse en het aardse elkaar soms uit lijken te sluiten. We zingen hoe Jezus geen thuis vindt in deze wereld, omdat wij mensen zo leven dat hij - het gezicht van God in deze wereld - zich wel ontheemd moet voelen. Tot wij met elkaar zo veranderen dat de aarde herkenbaar is als een woonplaats voor liefde en vrede.

Is dat inderdaad wat het evangelie ons leert? Als we naar onze liederen kijken, lijkt het wel zo. Denk ook maar aan het Adventslied 'Verwacht de komst des Heren', waarin staat: 'Bereid dan voor zijn voeten de weg die hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen, tussen uw Heer en u'.

Eenzelfde gedachte, dat wij de plek moeten creëren waar God vervolgens thuis kan zijn, zit in het volgende bekende joodse verhaaltje. Het is positiever geformuleerd dan het 'Bekeert u' uit ons protestantse lied, maar in essentie klinkt hier hetzelfde idee: "Waar woont God?" Met deze vraag verraste de rabbi van Kotzk enkele geleerde mannen, die bij hem te gast waren. "Wat zegt u nu?", reageerden zijn leerlingen. "dat is toch geen vraag?! De wereld is immers vol van zijn heerlijkheid!" Maar hij beantwoordde zijn eigen vraag: "God woont waar men Hem binnenlaat."

Ik heb dat altijd een prachtig verhaal gevonden, maar nu ik er meer over na denk, merk ik dat het ook schuurt. Is Gods aanwezigheid werkelijk van ons afhankelijk? Of breekt zij ook (of juist) in mensen en in de wereld door waar we er niet in slagen de ruimte te scheppen die bij de Eeuwige past?

Heeft God een warm welkom nodig in onze herbergen, in onze straten en - vooruit - in onze harten, om zijn plek te vinden? Of gebeurt juist vaak het omgekeerde en worden we verrast door die glimp van God, die ondanks onszelf bij ons binnenkiert en die maakt dat we het anders willen gaan doen?

Ik geloof zeker dat het goed is onze ontvankelijkheid te oefenen. Zoals ik ook geloof in het werken in de wijngaard, in het bouwen aan een wereld waarin eenieder met liefde tegemoet wordt getreden en we delen wat we ontvangen hebben.

Maar godzijdank blijft de Eeuwige niet buiten onze wereld als wij er niet in slagen dat Rijk van God werkelijkheid te laten worden. Wij hoeven onszelf niet groter te maken dan we zijn en God niet kleiner dan hij is. Dat uitgangspunt geeft ontspanning. Het geeft mij ook de moed steeds maar weer aan de slag te gaan.

Ik las in dit kader een mooie gedachte in het boekje 'Jezus volgen' (met als ondertitel: 'Thuiskomen in tijden van angst') van Henri Nouwen. Bij hem draait het niet om de vraag of God een thuis vindt in onze wereld, maar veelmeer om de vraag hoe wij hier op aarde onze plek vinden. Nouwen stelt dan: "Wij zijn uitgenodigd om bij God thuis te zijn middenin deze angstige en onherbergzame wereld."

Daarmee bedoelt hij ongeveer het volgende. In deze wereld, met alle schoonheid en alle verdriet, met alle lijden en alle geluk, hebben we een geestelijke plek nodig waarin we ons bevestigd weten en waar we ons veilig voelen en gewenst. Henri Nouwen schrijft: "God wil ons huis zijn. Hij wil alles zijn wat ons een thuisgevoel geeft. Hij is als een vogel die ons onder zijn vleugels hoedt. Hij is als een vrouw die ons in haar schoot bergt. Hij is de Oneindige Moeder, Liefhebbende Gastvrouw, Zorgzame Vader, de Goede Verzorger die ons uitnodigt naar hem toe te komen."

Zowel het wereldgebeuren als ons persoonlijk leven kan maken dat we ons ontheemd voelen. Daarnaast is er de ontheemdheid die ontstaat vanuit onze solidariteit: zolang er ergens op deze wereld nog mensen zijn aan wie geen recht wordt gedaan, die niet tot bloei kunnen komen, kunnen wij niet blijven waar we zijn, niet blijven doen zoals we doen.

Beide aspecten van dat ontheemd zijn maken dat we dat spirituele thuis waar Henri Nouwen over spreekt zo nodig hebben. Een thuis dat ontstaat daar waar God zich, onverwachts of langverwacht, laat zien.

Zelf vind ik mijn spirituele thuiservaring wanneer ik in het verzorgingshuis geraakt wordt door de veerkracht en kwetsbaarheid van mensen die zich niet langer hoeven te bewijzen, maar die zich in hun verdriet, hun dankbaarheid en hun schoonheid ten volle laten zien. Hier is God, zo kan ik het daar soms heel sterk voelen, even. Hetzelfde wanneer er in de zondagse liturgie een lied klinkt en er opeens in de kerk een gedeelde, diepgevoelde verbinding ontstaat. De Geest zelf is het misschien, met Wie we even mee-ademen. Of wanneer in een gesprek over de zwaarte van het leven de lach bevrijdend klinkt, na een relativerende en opwekkende grap. Momenten van licht en diepte tegelijk. Het gevoel van gedragen zijn, de ervaring dat het leven meer is dan dit ene moment terwijl het zich tegelijk juist in het hier en nu samenbalt.

In de verhalen over Jezus horen we dat vaak terug: hoe mensen zich geraakt weten door de niet veroordelende liefde die hen in Jezus tegemoet komt en waardoor ze weer thuis raken bij God en bij zichzelf. Van Zacheus tot de vrouw bij de bron, van de man bij de graven tot Maria van Magdala. Het leven valt op zijn plek, gaat verder en begint tegelijk weer opnieuw, als nieuw.

Misschien is dit waaraan we straks met Kerst in het bijzonder weer

mogen horen en ontdekken: dat God steeds weer present wil zijn in deze wereld, ongeacht onze welwillendheid of ons verzet. Ook niet gebonden aan vaste plaatsen of vaste vormen. God is er. Geboren in een kind, zichtbaar in hoe Jezus op aarde rondging, voelbaar op zoveel kostbare momenten tussen mensen. Als herberg voor de ziel, als thuisbasis van al ons pogen het goede te doen en als troost voor die momenten waarop het leven pijn doet of de dingen ons bij de handen afbreken. In ons geluk en ons verdriet, ons huilen en ons lachen.

Als we dan dat oude lied weer zingen, kunnen we het misschien stiekem in een kleine variant doen: 't kwam op de aarde en bracht ons een thuis...

Daarbij geef ik graag ook de volgende gedachte mee, afkomstig uit de traditie van de mystici: "God vind je op vele plaatsen. Eén woonplaats is je eigen hart, een andere woonplaats is de kosmos die je omgeeft, weer een andere woonplaats is de nabijheid van de arme en geknechte mens. De vraag is niet of hij thuis is, maar of wij hem willen en kunnen vinden, in ons leven, op deze aarde, in duister en in licht."

Ik wens ons allemaal een kerst toe met het gevoel daar thuis te kunnen komen, ook wanneer het leven verder soms onherbergzaam voelt.

ds. Kim de Berg



## **VAN DE SCRIBA**

### **Een stapje terug**

Onze dominee, Kim de Berg, moet een poosje pas op de plaats maken, dat bericht zal u niet ontgaan zijn. Zij lijkt iemand te zijn die vol enthousiasme soms wat veel hooi op de vork neemt. Met verantwoordelijkheden in twee gemeenten wordt de weektaak zo al gauw een continubedrijf. Dat kan een mens op een gegeven ogenblik opbreken en dat doet zich momenteel voelen. De huisarts heeft geadviseerd een aantal weken 50% te werken.

Voorzitter van de kerkenraad Dini van Bruxvoort en ik hebben met Kim overlegd hoe we dat het beste kunnen realiseren. Zelf wil ze in elk geval graag blijven voorgaan in de diensten, belangrijke pastorale contacten aanhouden en het hoofdartikel van dit blad schrijven. We willen wel graag dat wij als gemeente haar zoveel mogelijk ontzien. Als u echter om wat voor reden dan ook toch graag contact hebt met haar, dan kunt u dat bij mij aangeven. Ik regel dat dan graag voor u (scriba@zendingskerk.nl). We hebben afgesproken na enige weken met z'n drieën de situatie te evalueren.

Ook vanaf deze plaats wenst de kerkenraad Kim van harte toe dat

het herstel voorspoedig zal verlopen en dat ze haar energie volledig zal hervinden.

Een kaartje om haar te bemoedigen wordt zeker gewaardeerd. Als u zelf in de kerk komt, kunt u een kaart neerleggen in het bakje op de koffiebar in de consistorie, want af en toe komt Kim daar nog wel en dan kan ze uw kaart zelf meenemen.

Het kan ook via de postbus van de kerk: Ds. Kim de Berg, Postbus 248, 3850 AE Ermelo.

Ik zorg ervoor dat uw kaart bij haar terecht komt.

## **21 jaar lector**

U hebt mogelijk de eerste adventsviering fysiek of online bijgewoond. Dan hebt u aan het eind kunnen horen dat Lucie Claessen lector Margot Sants bedankte omdat het de laatste keer was dat zij de Schriftlezingen verzorgde. Eenentwintig jaar is ze met vaste en duidelijke stem als lector in touw geweest. Het bedankje herhaal ik graag op deze plaats.

Gelukkig voor ons blijft ze nog op verschillende andere manieren actief, bijvoorbeeld met de organisatie van het Coventrygebed, het opstellen van het rooster voor medewerkers aan de diensten en het vergaderrooster, de 'kerktaxi' (met haar man Jacob samen), afhalen van bestelde kaarsen voor Pasen en Voleinding, invallen als scriba. Margot, we hebben veel aan je, dank voor je inzet.

## **Website**

Als u op het web navigeert naar [www.zendingskerk.nl](http://www.zendingskerk.nl) komt u sinds 1 december rechtstreeks terecht op de nieuwe website. Wij hopen dat u er goed gebruik van zult weten te maken. U vindt er immers de meest actuele agenda en het meest actuele nieuws.

Contact blijft als verenigingsblad allereerst gericht op interne informatie en verdieping.

Onvermijdelijk is natuurlijk dat zaken die al eerder op de website vermeld werden, soms ook nog in Contact verschijnen.

De website is in hoge mate de verdienste van Martin van Ee. Wij zijn hem daar bijzonder erkentelijk voor. En hoewel hij, net als Titia Dijk, per 1 december afscheid heeft genomen van de taakgroep Communicatie & Presentatie, blijft hij voor de website gelukkig nog bezig, samen met Maartje Aalberts. Wij bedanken Martin en Titia zeer voor de rol die zij hebben gespeeld in de taakgroep. In de A.L.V. van 19 mei zullen wij daar zeker ook bij stilstaan.

## **DAG MAMA,**

Dementie in Theater

Een aantal gemeenteleden heeft onlangs via Herma Jongekrijg kaarten besteld voor de muziektheater voorstelling 'DAG MAMA', over omgaan met dementie (op dinsdag 7 januari 19.30u. in THEATER DE

SPIEGEL - MATEBOERZAAL, ZWOLLE). Wij hadden voor de zekerheid enkele kaarten extra besteld. Daarvan is er momenteel nog één over. Als u belangstelling hebt, kunt u dat aangeven via [pastoraat@zendingskerk.nl](mailto:pastoraat@zendingskerk.nl) (€ 35).

### **We zijn op zoek naar ...**

Wij vormen een kleine, betrokken, actieve geloofsgemeenschap. Er zijn dan ook op allerlei terreinen heel wat vrijwilligers in touw om aandacht en uitvoering te geven aan ons prachtige Plan van Aandacht. Maar verhuizing, leeftijd, ziekte, overlijden en ook de zo legitieme behoefte even niet meer beschikbaar te hoeven zijn maken dat er ook steeds weer nieuwe mensen nodig zijn. Het is echter best lastig om vrijwilligers daarvoor te vinden. Wij willen daarom met enige klem een beroep op u doen om u ergens voor aan te melden ([scriba@zendingskerk.nl](mailto:scriba@zendingskerk.nl)). In de lijst van mailadressen op de website krijgt u al een aardig idee van welke taken er zoal zijn. Het zijn vaak niet eens zulke grote taken, maar niet minder belangrijk. En er is veel mooi en dankbaar werk bij. Recent werd gevraagd om rijders voor de 'kerktaxi' (informatie zie website en vorige en huidige Contact) en hulp bij oppassen tijdens kerkdienst.

Ook anderszins kunnen we uitbreiding van het aantal vrijwilligers gebruiken. Maar gaat u zich niet schuldig voelen als u geen mogelijkheden ziet. Er zijn nu eenmaal grenzen aan wat mensen kunnen.

### **Kerkenraad**

In de vergadering van 11 november werd de kerkenraad bezocht door onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen. Hij sprak waardering uit voor hoe onze gemeente reilt en zeilt. Ook nodigde hij de leden van de kerkenraad uit te reageren op een gedeelte uit de Romeinenbrief van Paulus. Daarmee bracht hij een prettig geloofsgesprek op gang. Daarna was er nog tijd voor de verslagen van kerkenraad, moderamen en taakgroepen en voor agendapunten als 'voorgangers zonder preekconsent' en het nakomen van de verplichting inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.).

### **Kerstgroet**

December is een typische maand van terugzien en vooruitkijken, van gemengde gevoelens van blijdschap en treurnis, van zwarigheden en vreugde, van zorgen en hoop. Ik kom vanwege dat dubbele van deze maand nog even terug bij Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12,8: "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld." Als wij aldus elkaar omringen of door anderen omringd worden, dan kan december in alle dubbelheid misschien toch een feestelijke maand zijn. Moge het zo zijn. Ik wens u namens de kerkenraad goede Kerst en jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,  
Gerard Reijners,  
[scriba@zendingskerk.nl](mailto:scriba@zendingskerk.nl)



**Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk**  
*Raadpleeg voor actuele informatie de activiteitenagenda en het  
prikbord op de website*

- do 19 dec 10.00u Kerkcafé in de kerstsfeer
- za 21 dec 16.00u Christmas Carols door koor EigenWijs | Open  
Kerk
- di 24 dec 21.00u Kerstavonddienst
- wo 25 dec 10.00u Kerstdienst
- zo 29 dec 17.00u Vesperdienst
- wo 01 jan 11.00u Nieuwjaarsbegroeting
- vr 03 jan 12.00u Oecumenisch Coventrygebed om vrede
- wo 15 jan 15.30u Boekbespreking Frits de Lange in de Lukaskerk
- do 16 jan 10.00u Kerkcafé
- zo 26 jan 17.00u Vesperdienst
- di 28 jan 20.00u Boekenclub XL  
i.s.m. Zin in het bos en boekhandel  
Riemer & Walinga



## Dank vanuit Gouda

Het was schrikken om te ervaren dat ik even gas terug moest nemen van mijn werkzaamheden. Voor mijzelf, maar ook voor u als gemeente kwam dat onverwacht, kan ik me zo voorstellen. Nu ik op advies van de huisarts maar heel beperkt aan het werk ben, merk ik pas dat er behoorlijk wat stress en vermoeidheid in mijn lijf opgeslagen ligt. En ik merk dat het goed is om daar ruimte aan te geven.

Dank aan de kerkenraad en aan u allemaal dat ik die ruimte ook mag nemen. Dat is heel ondersteunend. Tegelijk vind ik het ook fijn om niet helemaal 'weg' te zijn. Ik ben blij dat ik de kerkdiensten die gepland staan gewoon kan blijven doen. Het voorbereiden ervan voelt juist ook nu als voedend en inspirerend. Op de zondagen in het midden van de gemeente voor te mogen gaan en daar de gemeenschappelijkheid te mogen beleven, is steeds een dragende ervaring.

De komende tijd zal in overleg gekeken worden in welk tempo ik ook andere taken weer op kan pakken. Natuurlijk zal dat ook duidelijk gecommuniceerd worden.

Voor nu wil ik graag alle mensen bedanken die op welke manier dan ook hun betrokkenheid hebben laten blijken. Ik mag nu zelf op een nieuwe manier aan den lijve ervaren dat de Zendingskerk een warme geloofsgemeenschap is met oog en hart voor elkaar.

Met een hartelijke groet en hopelijk binnenkort tot ziens, in de kerk of elders,  
ds. Kim de Berg

## DIACONAAAT

**De diaconale maandcollecte is in januari bestemd voor een project van Kerk in Actie: Noodhulp voor Afghanistan.**

Afghanistan is in korte tijd getroffen door drie verwoestende aardbevingen. De gevolgen zijn desastreus. De trieste balans: 2500 doden, 9000 gewonden en een ongekende ravage. Samen met partnerorganisaties ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp. De aardbevingen waren de dodelijkste bevingen sinds decennia. Hulp is dan ook zeer hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan tijdelijk onderdak. Veel mensen zijn immers alles kwijt en de nachten worden snel kouder. Ook is er grote behoefte aan voedsel, water, sanitaire voorzieningen en aan andere dagelijkse benodigdheden zoals voedsel en dekens.

Sinds de taliban de macht hebben in Afghanistan, is het voor westerse organisaties lastig om hulp te verlenen. Kerk in Actie kan via een partnerorganisatie ter plaatse hulp bieden aan de slachtoffers van de



Met onze bijdragen aan het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen gezinnen onder meer met tijdelijk onderdak, schoon drinkwater en hygiëne-artikelen.

Geef aan de collecte of via de site van Kerk in Actie of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte januari.

Namens de taakgroep diaconaat,  
Wilma de Vries

## **Jaarproject**

Sinds 2023 steunen we projecten van Kerk in Actie. We kiezen ieder jaar een ander jaarproject dat we steunen als Zendingskerk. In 2023 steunden we het project 'Jongeren werken aan hun toekomst' en dit jaar 'een beter inkomen voor Sheaboerinnen. In 2025 willen we het project 'Stop kinderarbeid in de visserij' steunen.

In Ghana werken naar schatting twintigduizend kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is verboden, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families weghalen. Challenging Heights zet zich in om kinderen die onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen. Via kinderrechtencomité's, kinderclubs en voorlichting aan traditionele en religieuze leiders worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste manier is om uit de spiraal van armoede te komen. Gezagsdragers worden getraind om de wet te handhaven, zodat mensen die kinderen aan het werk zetten gestraft worden.

Op zondag 5 januari zullen geven we in de dienst aandacht besteden aan dit project en er de eerste keer voor collecteren. Op zondag 6 april zullen we meer informatie geven en na afloop van de dienst afsluiten met een lunch.

Albert Grit, taakgroep Diaconie



## VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes november

In november is voor collectes in totaal € 2.989 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 1.227, voor de diaconale maandcollecte € 1.600 en in het collecteblok voor de Zendingkerk € 162.

Contributie

Indien nog niet betaald, gaarne aandacht voor de verplichte contributie van € 40 per jaar.

Ton Hardeman, penningmeester



## KERK EN ISRAËL

### Nochtans....

"Weet je wat het meest belangrijke woord is in mijn leven?" vroeg een in de dertiger jaren voor het opkomende nazisme uit Duitsland gevluchte joodse man. Nee, dat wist ik niet, hoe kon ik dat weten? Hij gaf zelf het antwoord, hij zei: "Dat is het woord *nochtans*." Met dit woord wilde deze man, die in Nederland was opgepakt door de bezetters, die kampoverlevende was en die wist wat lijden en antisemitisme betekenden, zeggen dat hij nog hoop kon hebben ondanks alles.

Nochtans....

De Bijbel staat er vol mee. Tegenwoordig zeggen we: "En toch," of: "Ondanks alles..."

In Genesis lezen we dat de mens er voor kiest om de Eeuwige ongehoorzaam te zijn. *Nochtans* belooft God dat er in de toekomst hoop op redding zal zijn.

De Eeuwige heeft bij de verbondssluiting in de woestijn op de berg Sinaï aan Israëel de Thora gegeven als gids naar een beloofde toekomst. Hoewel het volk meermalen eigen wegen kiest spreekt God *nochtans* van Zijn eeuwigdurende liefde voor Israëel (Jeremia 31: 3).

Hij noemt Zijn volk *nochtans* "Mijn oogappel" (Zach. 2: 12).

In het Eerste Testament is het de profeet Habakuk, die zingt:

Al zal de vijgenboom niet bloeien,  
Al zal de wijnstok niets voortbrengen,  
Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,  
Al zal er geen koren op de akkers staan,  
Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn  
En geen rund meer binnen de omheining -

Toch (*nochtans*) zal ik juichen voor de HEER,  
jubelen voor de God die mij redt. (Hab. 3: 17, 18.)

Het is Israëls God die *nochtans* hoop zal brengen in een wereld waar het duister is. Het is Israëls God Die ons aanspoort om, waar we maar kunnen, bij te dragen aan gerechtigheid en vrede. Jezus, die de weg van de vrede is gegaan, heeft de boodschap van de hoop wereldkundig gemaakt.

Bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat een beeld van een man die zijn zwaard omsmeedt tot ploegschaar, overeenkomstig de profetie van Jesaja (2) waarin gezegd wordt dat volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen en dat ze de oorlog niet meer zullen leren. Dan is het Vrederijk gekomen.

Louise Katus

*Verder wil de redactie u wijzen op een aankondiging van de hand van Louise Katus. Het gaat om een kaartenactie voor de Joodse Gemeente, met name die in Amsterdam. U leest erover op de website.*

**FOCUS** op ...

### **Dries Vredenberg**

*Dries, je hebt je jarenlang in de muziekbeoefening en het muziekonderricht bekwaamd als leraar, als dirigent van de cantorij en als kerkmusicus (organist en pianist).*



Dries vertelt dat hij door de directeur van de mavo in Putten als 18-jarige zonder diploma's gevraagd werd muziek aan school te geven. De directeur had hoge verwachtingen van Dries. Deze waagde de sprong en volgde de vijfjarige opleiding aan het conservatorium in Zwolle, slaagde al na drie jaar, een doorzetter was hij met een imponerende bevoegenheid en kwaliteiten! Dries bleef vervolgens het onderwijs eenenveertig jaar lang trouw, voor het grootste deel aan het Groevenbeek College.

*Welke successen en doelen heb je bereikt?*

Dries stelde zich ten doel zijn leerlingen kennis over muziek en

vaardigheid bij te brengen en om zelf muziek te spelen. Hij zocht in zijn didactiek bewust het contact met de leerlingen. Zijn stelling luidde: samen werken aan een doel. Hij wijst erop dat hij de leerlingen kennis van en inzicht in de oefening en kwaliteitsontwikkeling van de stem wilde bijbrengen zoals van tong, lippen en het hele ademhalingsorgaan (de vocale en fysiologische componenten).

*Welke andere doelen heb je nog bereikt?*

Hij spande zich in om de status *examenvak* te bereiken door zijn werkzaamheden binnen de landelijke commissie.

\  
*Wat is je kostbaarste geluk?*

Dries noemt het feit dat hij en zijn vrouw Dory nog samen zijn met hun kinderen en kleinkinderen. Daarnaast zijn de sociale contacten hem uiterst dierbaar.

*Wat baart je zorgen?*

Hij maakt zich zorgen over de doelstellingen van het neoliberalisme, gekenmerkt door het principe 'geld geldt': de macht van het geld, het materiële bezit dat alles overheersend is. Verder vindt hij met name de huidige oorlogen bedreigend en ontwrichtend.

*Je verdiept je graag in de filosofie, wat leer je door de studie van de filosofie? Wat is de zin van het leven?*

Dries heeft in het verleden cursussen gevolgd. Hij formuleert: De filosoof poogt inzicht te verwerven in de wereld om hem heen door verschijnselen tegen het licht te houden en door reflectie. Als zin van het leven noemt hij primair de verhouding tot zijn medemens, door met hem begaan te zijn waarbij hij zich baseert op de tien geboden.

*Sinds wanneer bezoek je de Zendingskerk?*

Bij toeval kwam Dries in 1995 voor het eerst in de Zendingskerk, waarin hij als kerkmusicus en als dirigent van de cantorij actief werd en vele jaren bleef. Ook op deze plek noemt hij met warmte in zijn stem de klank en functie van de muziek als ondersteunend onmisbaar middel van de kerkdienst naast het verkondigde woord, de gezongen liederen, de gebeden. Samen vormen zij een welluidend harmonisch akkoord.

*Er is ook nog ruimte voor eigen inbreng. Wat wil je nog toevoegen?*

Dries maakt van de gelegenheid graag gebruik. Zo noemt hij de verdeeldheid van de kerken een dwaasheid. Er is maar één Schepper. Hij herinnert zich de ontmoeting met ds. Klaas Hendrikse, de

atheïstische dominee uit Middelburg /Zierikzee ( 1947-2018) met zijn boek 'Geloven in een God die niet bestaat' en diens lezing in de Zendingkerk.  
Ernstige zorgen leven bij Dries over het veranderende klimaat, de lijdende natuur, de woonproblematiek.

*Tot slot*

We hadden op 19.10.2024 een boeiend en interessant interview samen, tegelijk ontspannen, waarin de diepte van Dries' geloofsbeleving en zijn filosofische beschouwingen belangrijke elementen in het gesprek vormden. Daarnaast was er ook ruim plaats voor humor (dat zeker!).

Hans Grondsma

## **BOEKBESPREKING**

### **Bijbelse miniaturen**, door Carel ter Linden

Evenals vorig jaar noem ik in de adventstijd dit boekje en lees ik erin over de geboorte van Jezus. Ter Linden weet op een verrassende manier uitleg te geven aan oude verhalen over bijbelse figuren en ook aan wat de evangelisten vele jaren na Jezus' dood over hem opschreven. Zo beschrijft hij 'dat Lucas het niet erg opheeft met de priesters van Israël, die met de schriftgeleerden bijdroegen aan Jezus' dood. Het kan dan ook niet toevallig zijn dat hij in deze dichtertelijke verhalen het initiatief bij *vrouwen* legt. Lucas beschrijft dat een engel aan Maria de geboorte van Jezus aankondigt, en dat zij dan naar haar familielid Elizabeth gaat Van haar heeft de engel gezegd dat ook zij, hoewel hoogbejaard, in verwachting is van een zoon, Johannes, die later de weg zal banen voor Jezus. Zo laat Lucas - dat kan een schrijver - die twee zonen elkaar al vóór hun geboorte even ontmoeten, zoals in de ouverture van een opera waarin de thema's al doorklinken van wat later volgen zal'.

'Zacharias, de man van Elizabeth, is priester. Maria wil van hem een zegen ontvangen over het bijzondere kind dat zij verwacht. Wat Maria niet weet, is dat hij van diezelfde engel te horen had gekregen dat hij vader zou worden van een zoon die het volk tot bekering zou oproepen. 'Hoe zou dat kunnen', had hij gezegd, 'mijn vrouw is hoogbejaard'. Toen dacht God: die man is zijn geloof kwijt, die moet voorlopig maar even zijn mond houden. Vanaf dat moment kon hij niet meer praten'. In het vorige Contact citeert onze predikant een dichter die Zacharias laat zeggen: "Ik was oud, en hoorde in mijn leven al te veel woorden die nooit in vervulling zijn gegaan".



'Daarom treedt de vrouw van Zacharias in zijn plaats en zij roept Maria toe: "Gezegend ben jij en de vrucht van je schoot". Maria antwoordt dan met haar bekende lofzang: "Mijn ziel looft de Heer, want heersers stort hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien". Bij Maria moeten we aan haar eigenlijke naam Mirjam denken, zoals de zuster van Mozes en Aäron heette. Want nauwelijks was Israël uit de greep van Egypte bevrijd, of zij zong: "Zing voor de Heer; paarden en ruiters wierp hij in zee". En bij de geboorte van de profeet Samuel zong zijn moeder Hanna: "Mijn hart juicht in de Heer, de zwakke en de arme helpt hij overeind". Als Lucas, lang nadat Jezus is omgebracht, een geboorteverhaal aan hem wijdt, neemt hij de liederen van Mirjam en Hanna op in een nieuw lied, en legt dat deze nieuwe Mirjam in de mond'.

Jan Schakel

FRITS DE LANGE  
IN ALLES TOT  
HET UITERSTE  
LEVEN EN DENKEN  
VAN SIMONE WEIL



## BOEKPRESENTATIE

### 'IN ALLES TOT HET UITERSTE'

*'Het universum wordt door twee wetten geregeerd: licht en zwaartekracht'*, schrijft de Franse filosofe Simone Weil (1909–1943) in haar dagboek. Het leven is zwaar, verpletterend soms. Maar er is ook dat licht, van de zon, of waar het ook vandaan komt. Op woensdag 15 januari 2025, 15.30–16.30 uur presenteert Frits de Lange met een muzikale lezing in de Lukaskerk zijn boek *In alles tot het uiterste. Leven en denken van Simone Weil* (Ten Have 2024).

Simone Weil leert ons, ontdekt hij in zijn boek, een paar waardevolle spirituele levenslessen. Allereerst dat natuurwetten hard en onverbiddelijk zijn en dat het in de maatschappij om macht en geweld draait. Maar ook: dat je soms de zwaartekracht te slim af kunt zijn en er het goede mee kunt doen. En tenslotte dat er, ook als jou dat niet lukt, gelukkig nog dat licht is. Het kent zijn eigen kracht. Het maakt dat je ondanks alles de wereld mooi kunt blijven vinden. De lezing wordt afgewisseld met zorgvuldig gekozen liedjes, gezongen door Eessa Frieman.

De toegang is gratis. Aanmelding graag uiterlijk 5 januari 2025 op [simoneweilboekpresentatie@gmail.com](mailto:simoneweilboekpresentatie@gmail.com)

*De lezing wordt als Lukas Middagconcert ook aangeboden aan cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZ Veldwijk en is een initiatief van de activiteitendienst, Beukenrode, het Lukasfonds en de dienst geestelijke verzorging.*

Frits de Lange is emeritus-hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen en woont in Ermelo.



## UIT DE KUNST

### Houtsneden van Siemen Dijkstra

In het Stadsmuseum van Harderwijk (Donkerstraat 4) zag ik kleurenhoutsneden en tekeningen van Siemen Dijkstra uit Drenthe. Jaren geleden zag ik zijn werk al eens in het Drents Museum in Assen, en toen al boeiden zijn landschappen mij door de levendigheid van de toch zo stille natuurbeelden. Ook de unieke techniek van Dijkstra is bijzonder. Hij maakt 'gelaagde' landschappen op houtplaten, waarin hij soms tot acht keer vormen en lijnen wegsnijdt om die achtereenvolgens met verschillende kleuren op de overblijvende bovenkant precies over elkaar heen te drukken op papier, vaak in een (genummerde) serie. Intussen is hij al meer dan dertig jaar zo bezig. Sophie van Steenderen, de conservator van het Stadsmuseum, ervaart zijn werk als volgt: "Als ik voor een landschap van Dijkstra sta, vergeet ik dat ik naar een kunstwerk kijk. Ik ben op de plek die hij afbeeldt. Eerst raak je betoverd door de schoonheid en de gelaagdheid van de voorstelling. Daarna word je omvergeblazen door zijn vakmanschap".

Deze tentoonstelling is nog te bezoeken t/m 12 januari 2025 van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur, en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur  
Jan Schakel



## HARTELIJK DANK

Mijn oprechte dank voor de mooie bos bloemen die ik tijdens mijn ziekte van jullie mocht ontvangen. Deze was met liefde gegeven, want we mochten er maar liefst drie weken van genieten. Het heeft mij goed gedaan dat ik van zovelen een kaartje, bezoekje of telefoontje heb mogen ontvangen.

Na een voor ons bewogen jaar gaat het gelukkig weer goed met me. Tevens wil ik ook namens Tineke u allen een goed en gezond 2025 toe wensen.

Jan Mondria



## MEDEDELINGEN

### Musical

Kaartverkoop Musical 'Geen Tijd'

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari speelt de spelgroep van de Zendingskerk de musical 'Geen Tijd'.

Kaartverkoop:

Voor deze musical kunt u kaarten kopen op zondag 5, 12 en 19 januari in de Zendingskerk, na afloop van de viering. De kaarten kosten 5 euro, uitsluitend contant te betalen. Er zijn kaarten voor de vrijdagavond en andere kaarten voor de zaterdagavond.

Daarna worden de kaarten uitsluitend verkocht bij Riemer aan de Stationsstraat 131, vanaf maandag 20 januari en bij Evita aan het Molenaarsplein 28, vanaf dinsdag 21 januari, tot en met de uitvoeringsdatum, zolang de voorraad strekt.

Heb je weleens het idee dat je tijd tekort komt? Of dat het zou helpen wanneer oudere mensen gewoon eens naar elkaar zouden luisteren? Of vind je vooral dat jongeren eens in beweging moeten komen? Allemaal thema's die in de musical 'Geen tijd' van de Zendingskerk aan bod komen.

Spelers, solisten en koor brengen een verhaal over drie gezinnen in een doodgewone buurt. Dan wil de gemeente in het park voor de huizen opeens tiny houses bouwen! Buurtbewoners nemen stelling in en worden uit elkaar gespeeld. Alleen de jongeren kunnen elkaar nog vinden en gaan de situatie proberen te redden. Vanaf het bankje in het park bedenken ze een plan om de wethouder te laten zien hoe belangrijk het park is voor de buurt. Maar dan gaat er van alles mis! Hebben ze genoeg tijd om het tij te keren? Of is het tijd voor vooruitgang?

Deze musical is een eigen productie van de Zendingskerk en werd geschreven door Henriette van Ameijde en Johan van Voskuilen. Cor Louwerse heeft de muzikale leiding en Gertia Coenraats is de regisseur. Het is een eigentijdse, vlotte, herkenbare musical, waarin

veel gebeurt. Er worden mooie (bekende) liederen gezongen door solisten en koor.

Iedereen van harte welkom bij de musical 'Geen Tijd!'.

Voor vragen: Gertia Coenraats, musical@zendingskerk.nl

## **KERKCAFÉ in de Zendingskerk**

Iedereen is welkom op elke derde donderdag van de maand , tussen 10 en 12 uur, om bekende en nieuwe gezichten te zien.

We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie.

Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda:

19 december - In Kerstsfeer

16 januari

20 februari - Steeds meer wolven maken de Veluwe en de rest van Nederland 'onveilig'. Onder leiding van Nico de Jong gaan we nadenken en discussiëren over de gevolgen hiervan. Welke problemen ontstaan er? Hoe groot zijn de gevaren? Welke schade ontstaat er? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wat kunnen we doen om schade en risico's te beperken? We hopen wat meer duidelijkheid te krijgen.

Namens de taakgroep Pastoraat,  
Dory Vredenberg en Johan Kriek



## OPEN KERK

### Kerst met Koor EigenWijs in de Zendingskerk

Ermelo's vrouwenkoor EigenWijs brengt op zaterdag 21 december, onder leiding van Harald Groen Kerstliederen ten gehore. Het concert begint om 16.00 uur.

Het koor zingt zowel a capella als met muzikale ondersteuning. Bij sommige liederen zingt ook een groepje mannen mee. Het repertoire is divers. Zo zingt het koor een lied op een melodie van Mozart: 'Sing a song of Merry Christmas', maar ook 'Es ist ein Ros entsprungen'. Bekende liederen als 'Komt allen tezamen' en 'Stille Nacht' ontbreken natuurlijk niet. Deze lenen zich goed voor samenzang. Het concert is gratis toegankelijk. De Zendingskerk is open vanaf 15.30 uur.

Bertie Kooistra, Anne Kloosterman, Wilbert de Kruiff



Met samenzang

Kerst met  
Koor EigenWijs en vrienden



Zaterdagmiddag  
21 december 2024  
Zendingskerk  
Aanvang 16.00 uur  
Kerk open om 15.30 uur

## **LIEDEREN OP DE SCHERMEN**

**Hebt u moeite met het lezen van de liederen op de schermen? Dan bieden wij u de liederen in een groot lettertype op geel papier aan.**

Sinds begin dit jaar zijn er liederen in een groot lettertype beschikbaar voor kerkgangers die moeite hebben om de liederen van de beeldschermen te lezen.

Liederendruk op geel papier omdat dit beter leesbaar is (gezien bij Bartimeus).

We begonnen destijds met twee stuks, maar intussen zijn er al zeven mensen die hiervan gebruik maken.

Mogelijk zijn er meer gemeenteleden die dit ook willen en daarom draaien we er nu wekelijks tien stuks uit die we naast de kostersplek op een stoel leggen.

U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij [margotkottman@gmail.com](mailto:margotkottman@gmail.com) of bij [fredbrux@live.nl](mailto:fredbrux@live.nl)

Vriendelijke groet,  
Fred van Bruxvoort en Margot Sants-Kottman



## **RIJDERS gevraagd, herhaalde oproep**

In het vorige nummer van Contact heb ik onderstaande oproep geplaatst, maar helaas heb ik geen enkele aanmelding gekregen. Intussen wordt het door ziekte van enkele vaste rijders moeilijker om op de bestaande voet door te gaan.

Daarom nogmaals deze oproep:

Op zondag rijdt een aantal van ons Lies van Westen, Corrie van Boven, Anna Koolma, Linda Picaulima, Anna Tanghe, allen uit Ermelo en Katrien de Ruiters uit Speuld naar de kerk. Ze zijn niet meer zo goed ter been, dus is het fijn dat ze zo 's zondags nog bij ons in de kerk kunnen zijn.

We doen dit tot nu toe in drie routes, mogelijk moeten we die aanpassen naar vier routes.

Rond half tien halen we betrokkenen op en zijn dan ruim op tijd in de kerk.

We streven naar teams van vijf of zes rijders. Dit betekent dus dat je eens in de vijf of zes weken moet rijden. Om diverse redenen, ziekte of het hebben van andere taken in de kerk, komen we nu minimaal drie rijders tekort. Wie meldt zich om deze gaten op te vullen?

De dank van de dames is steeds groot, alleen daarom wil je het al doen.

Fred van Bruxvoort

## GEZOCHT

### Gastpredikanten gezocht

Als zogeheten 'preekvoorzieners' of 'preekregelaars' is het aan mij de taak om er elk jaar voor te zorgen dat op de zondagen waarop onze eigen predikant niet voorgaat er een gastpredikant op de preekstoel staat. Dat is een hele klus, maar het lukt gelukkig elke keer wel weer. Ik kan voor deze gastpredikanten putten uit een lijst waarop zo'n 25 predikanten vermeld staan op wie ik meestal wel een beroep kan doen en gelukkig bij enkelen ook meerdere keren per jaar. Maar de lijst wordt krapper. Vanwege de leeftijd of een te volle agenda moeten we van vaak zeer gewaardeerde predikanten afscheid nemen. Dus moeten we op zoek naar nieuwe gezichten. Ik zoek daarbij zelf op internet naar predikanten binnen een straal van maximaal 100 km rond Ermelo van wie ik denk dat zij passen bij onze Zendingkerk. Daarnaast krijg ik in de loop van het jaar vanuit onze leden tips over predikanten die ze elders gehoord hebben. Dit wordt dan voorgelegd aan de kerkenraad, die vervolgens groen licht moet geven om de betreffende predikant te benaderen. Begin volgend jaar wil ik alweer aan de slag met het preekrooster van 2026. Ik ben dus nu al op zoek naar de aanvulling van die lijst. Van u, onze gemeenteleden, ontvang ik graag tips/wensen over predikanten die u ook graag eens in de Zendingkerk wilt horen. Ook als u in het verleden mij al eens getipt hebt, hoor ik dat graag nog eens. Waarschijnlijk liggen die tips nog wel in het betreffende bakje, maar een herinnering kan geen kwaad.

Fred van Bruxvoort



## Een video-archief?

U weet waarschijnlijk dat wij een archief hebben met belangrijke stukken. Vanouds zijn teksten belangrijk maar als samenleving zijn wij steeds meer visueel ingesteld. Daarom kunnen video's een welkome aanvulling zijn. De praktijk leert dat alleen korte video's vaak bekeken worden, met een tijdsduur van 5 tot 15 minuten.

Vanuit de taakgroep Communicatie en Presentatie willen wij een oproep doen aan mensen die hier actief in willen meedenken of aan mee willen doen.

Wij denken bijvoorbeeld aan

Video's van interviews met belangrijke personen in onze gemeenschap en het verhaal dat zij kunnen vertellen.

'Historische' gebeurtenissen als bijvoorbeeld intrede, afscheid, geschiedenis van de kerk.

.....

Wij zoeken mensen die een video willen maken video's kunnen bewerken het archief willen opzetten meedenken over hoe we met inachtneming van de privacyregels het archief kunnen openstellen.

Heeft u interesse om mee te denken en/of mee te doen dan graag uw reactie naar: [videoteam@zendingserk.nl](mailto:videoteam@zendingserk.nl)



Namens de taakgroep Communicatie en Presentatie,  
Jan Mulder

## DE PARASOL

Activiteiten december Inloophuis De Parasol

20 dec bloemschikken, kerstkrans

25 dec gewijzigde openingstijd, in plaats van 's morgens is de Parasol 's middags open van 14.00 uur tot 16.00uur.

Op woensdag 1 januari is de Parasol i's middags open in plaats van 's ochtends. Dus ook dan van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag 3 januari is er een nieuwjaarsreceptie van 10.00 tot 12.00 uur Afscheid van de coördinatoren Tom Ankersmit en Gerda Camron –van Bentum en bestuurslid Jannie Staal.

Tevens worden de nieuwe coördinatoren, Anja Duinker en Henny van Harskamp, voorgesteld.



\*\*\*\*\*  
\* **Hulpdienst Zendingskerk** \*  
\* \*  
\* Mogelijk is het jullie al opgevallen dat de telefoon van de hulpdienst \*  
\* niet meer in gebruik is. Een aanvraag voor hulp kan nu gedaan \*  
\* worden via [diaconie@zendingskerk.nl](mailto:diaconie@zendingskerk.nl). \*  
\* \*  
\* Namens de taakgroep diaconie, \*  
\* Agaath Grootjans \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

**VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO**

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, kan contact opnemen met:  
mevrouw Cora Dolstra  
de heer Bennie Vliek  
mevrouw Dineke Vlette



## De diaconale collectedoelen bij de eerste rondgang zijn:

- Zondag 22 december: Leger des Heils  
Woensdag 25 december: Kerk in Actie. Kerstcollecte: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door  
Zondag 29 december: Hervormde Diaconie Ermelo  
Zondag 05 januari: Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in de Visserij in Ghana  
Zondag 12 januari: Kerk in Actie. Samen tegen armoede in Nederland  
Zondag 19 januari: Protestantse Kerk. Proefplekken: de nieuwe kerken  
Zondag 26 januari: Villa Vrede

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 24 januari.

Kopij hiervoor (in een Word bestand: dat betekent dat u uw bijdrage in een **bijlage** verzendt) dient uiterlijk **zaterdag 11 januari** binnen te zijn bij de redactie van Contact.



## KERKDIENSTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.

Let op: de dienst op 12 januari is een oecumenische dienst en wordt gehouden in de RK Goede Herderkerk.

Kerstavond begint de dienst om 21.00 uur.

De Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 29 december.

Het Coventrygebed voor de vrede wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand om 12.00u. In de komende periode is dat op 3 januari.

### Ochtenddiensten

22 dec	ds. Nelle-Mieke Drop	Ermelo	4de Advent
24 dec	mw. Heleen Bakker	Ermelo	Kerstavond 21.00 u.
25 dec	ds. Kim de Berg		Kerst
29 dec	ds. Sjoerd Zwaan	Ermelo	
31 dec	ds. Sjoerd Zwaan	Ermelo	Oudjaarsavond 19.30u.
05 jan	ds. Sjoerd Zwaan	Ermelo	
12 jan	dhr. Theo Trompetter en ds. Kim de Berg	Oecumenisch (in Goede Herderkerk)	
19 jan	ds. Nico Sjoer	Wageningen	

U kunt de kerkdiensten in onze eigen kerk tevens online volgen of terugkijken via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dit kan op verschillende manieren:

1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website van de Zendingskerk: [www.zendingskerk.nl](http://www.zendingskerk.nl). Op de homepage vindt u rechts het logo van de livestream, links daarvan de link naar de Gemiste vieringen

2) Direct naar: [www.youtube.com/@zendingskerk](http://www.youtube.com/@zendingskerk)

3) Bij gebruik van de YouTube app. (Op uw telefoon, tablet of smart tv)

Zoek dan in de YouTube app naar **@zendingskerk**, daar vindt u de diensten.





Prettige kerstdagen  
en  
gelukkig nieuwjaar